

# DE APOSTELBODE

Jaargang 14 | nummer 3 april 2024



## ROEPINGEN

**De Twaalf**  
*Apostelen*

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,  
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,  
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik



## OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website [www.de-twaalfapostelen.nl](http://www.de-twaalfapostelen.nl) en volg de media.

- \* **2 APRIL AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Gesprekkring 'Geloven Nu' Oosterweg 4 Wijchen
- 3 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 6 APRIL AANVANG 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK, WIJCHEN**  
Lenteconcert Gery Vermeulen & Friends
- 9 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 11 APRIL AANVANG 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Lezing: 'Het grote familiegeheim'
- 11 APRIL INLEVERDATUM KOPIJ**  
Apostelbode: Nr. 4 (2024)
- 17 APRIL 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 20 APRIL AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Muzikale vertelling: 'Opnieuw Onderweg' door Rudy de Kruijff en Ilja van Luijk
- 23 APRIL VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
- 25 APRIL AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Film: 'Het verloren transport'
- 28 APRIL 11.00-12.30 UUR PARKEERPLAATS KASTEEL HERNEN**  
Emmaüswandeling Hernen met opdracht
- \*14 APRIL T/M 26 MEI 14.00-16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Expositie: 'Onderweg-schilderijen van Marijke Snoek'

- 1 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- 2 MEI AANVANG 19.30 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN**  
Film: 'The Only Son'
- \* 7 MEI AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Gesprekkring 'Geloven Nu' Oosterweg 4 Wijchen
- 14 MEI 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Bijeenkomst over het priesterschap Oosterweg 4 Wijchen
- 15 MEI 10.00 – 11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK**  
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
- \* 25 MEI VERTREK BUS 9.00 UUR NS STATION WIJCHEN**  
Priesterwijding Frits Hendriks in de kathedraal van Sint-Jan in Den Bosch
- \*25 T/M 28 MEI**  
Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België
- \* 4 JUNI AANVANG 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Gesprekkring 'Geloven Nu' Oosterweg 4 Wijchen

**24 AUGUSTUS**  
Bedevaart Wijchen/Beuningen naar Kevelaer

\* *aanmelden verplicht*

Tel je zegeningen  
tel ze elke dag  
tel ze één voor één  
tel ze van klein tot groot  
tel iedere zegen  
die je ontvangen mag  
en vergeet er geen

Wees zo tevreden  
tevreden met wat je hebt  
en vergeet niet voor al deze dingen  
God te danken in je gebeden.

- Leo Heuvelman -  
[christelijkegedichten.com](http://christelijkegedichten.com)



Op dinsdagmorgen 9 en 23 april staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Annie, Nel, Toos en Waldi

## KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen



	2023	opgeteld	2024	opgeteld	verschil
januari	71.708		75.978		+4.270
februari	18.279	89.987	30.899	106.877	+16.890

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2024, hartelijk dank.

## EEN NIEUW GEZICHT



Een nieuw gezicht bij Apostelen 2.0: Ik ben Karina Bremers-Klaver (52) en ga het team van pastores en vrijwilligers ondersteunen in de organisatie van de activiteiten van Apostelen 2.0.

Ik ben geboren en getogen in West-Friesland en woon sinds twintig jaar met mijn man André in Beuningen. Mijn studie- en werkachtergrond is Facilitaire Dienstverlening & zwangerschapsdocent 'Samen bevallen voor stellen'. Lest best ben ik moeder van onze vijf kinderen, twee dochters en daarna drie zonen in de leeftijd van 13-28 jaar.

Als vrijwilliger heb ik jarenlang ervaring met kindercatechese opgebouwd. Al voordat ik zelf moeder werd, hielp ik bij kinderwoorddiensten en de kerkcrèche. Met de komst van onze kinderen breidden deze vrijwilligerstaken zich uit. Bijvoorbeeld naar het oprichten van een Peuter-Praisegroep voor ouders en jonge kinderen en Bijbel-Bendemiddagen in Nijmegen. Uit belangstelling volgde ik graag de toerustingdagen bij 'Samuel Advies voor Geeloofsgroei' en las ik boeken en tijdschriften over catechese en vorming.

Onze opgroeiende kinderen werden lid van KISI-Kids - God's singing kids, een katholieke/Bijbelse musicalgroep. Daarmee dienden zich ook voor mij nieuwe uitdagingen aan: van eindeloze hoeveelheden kostuums vouwen en het hele land door chaufferen, tot secretaris van het KISI-bestuur en kok voor de gestaag groeiende groep (nu tachtig). KISI heet voortaan KOEMI, wat in het Hebreeuws 'sta op' betekent (denk maar aan Talitha KOEMI: meisje sta op) als verwijzing naar 'sta op en schitter' Js 60,1.

Vorig jaar heb ik in een team met familiepastoraat-medewerkers van het bisdom de familiedag 'De wonderlijke 7' over de sacramenten georganiseerd



in de Heilig Landstichting, waar wij zelf parochiaan zijn. Vanuit dat team rolde mijn balletje naar parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen waar ondersteuning gewenst was.

Nu speel ik Twister; u kent 't vast wel, in allerlei bochten wringend met de handen en voeten op een mat met gekleurde stippen. Mijn gekleurde stippen zijn het thuisfront, in de avond zwangerschapscursussen, vrijwilligerswerk met kinderen in de eigen parochie (de Cenakelkerk), KOEMI-kids en natuurlijk mijn nieuwe aanstelling voor acht uur bij Apostelen 2.0. Het zal soms wat lenigheid vergen, maar ik denk dat het elkaar ook positief versterken kan.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten in en rond de kerken. Spreek mij gerust aan als we elkaar tegenkomen! Ik heb al heel wat parochianen ontmoet en weet eerlijk gezegd soms niet precies meer met wie ik wel of niet heb kennismaat.

Karina Bremers-Klaver



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 4 mei t/m 2 juni. Kopij kan tot en met 11 april per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## INHOUD

pagina 2-13	Algemeen
pagina 3	een nieuw gezicht
pagina 4	wijding
pagina 5	Dienen Nu
pagina 6	Lezingen, films e.d.
pagina 7	Koos Leemker
pagina 9	Interview Bert Arnts
pagina 10-12	Vieringschema
pagina 13	H. Antonius Abt Nederasselt Puzzel
pagina 14	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 15	H. Judocus Hernen Emmanuel Achterlo
pagina 16	H. Antonius Abt Wijchen H. Victor Batenburg
pagina 17	Wij gedenken
pagina 19	Column
pagina 20	De pastor aan het woord

## EEN GEWIJD VERHAAL

Bij ons thuis was 'unne gewijde' iemand die ze niet alle zeven op een rijtje had. Nu we dit jaar vanwege de tentoonstelling in parochiemuseum De Kijkzolder alle sacramenten een voor een voorstellen, moeten we daar misschien op terugkomen. Wat is het sacrament van de wijding eigenlijk? En wat is een gewijde?

Door de doop word je christen; dat verandert je plaats in de wereld. Door de wijding word je lid van de clerus; dat verandert je plaats in de kerk. Sommige mensen zien dit dan alsof je een ander soort mens geworden bent. Anderen vinden het eigenlijk alleen maar een juridische verandering. Misschien ligt de waarheid hier in het midden. De wijding is geen onzin, het is een sacrament en we geloven dus dat God daadwerkelijk iets doet met de persoon in kwestie. Van de andere kant ben en blijf je mens. Misschien heeft de heilige bisschop en kerkleraar Augustinus het vele eeuwen geleden al wel precies goed gezegd: "Ik ben bisschop voor u, christen met u."

Augustinus is tot bisschop gewijd en daarmee heeft hij de volledige wijding gehad. Ook een diaken en een priester zijn gewijd, maar hun wijding is gedeeltelijk. Dat kun je onder andere zien aan de sacramenten. De bisschop kan ze alle zeven bedienen, de priester zes en de diaken twee. Toch moeten we de priester en de diaken daarmee niet zien als 'halven', ze zijn helemaal toegewijd aan het werk in de Kerk.

In ons bisdom werken twee bisschoppen (Gerard de Korte en zijn hulpbisschop Rob Mutsaerts), honderddertig priesters en vijftig diakens. Daarenboven zijn er nog veel emeriti, die gepensioneerd zijn, maar vaak toch nog heel actief. En elk jaar komen er gewijden bij. Sommige mensen verklaren deze (jonge) mannen voor gek, maar toch zijn er ook in deze tijd steeds weer nieuwe wijdelingen. Op zaterdag 4 november 2023 werd ik zelf tot diaken gewijd, met het oog op het priesterschap. Daarmee ben ik een transeunt (voorbijgaand) diaken. Op zaterdag 25 mei 2024 staat mijn priesterwijding gepland. Dat is niet alleen een feestje voor mij, maar voor de



hele Kerk, want priester en christen ben je voor en met elkaar.

Om ons gezamenlijk voor te bereiden op de priesterwijding is er op dinsdagavond 14 mei een bijeenkomst over het priesterschap, waaraan alle leden van het pastoraal team vanuit hun perspectief bijdragen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het parochiecentrum in Wijchen.

Museum De Kijkzolder is altijd open op de laatste zondag van de maand, dus ook op 28 april en op 26 mei. Ook over het sacrament van de wijding zijn er mooie attributen te vinden en de medewerkers geven er graag uitleg bij.

diaken Frits Hendriks



Bisschop De Korte wijdt Frits tot diaken; foto: Wim Koopman

## BUSVERVOER PRIESTERWIJDING

Zoals eerder bekend gemaakt is zal diaken Frits Hendriks op zaterdag 25 mei 2024 door Mgr. De Korte tot priester gewijd worden. Dit is voor het bisdom en onze parochie een belangrijke gebeurtenis. Deze wijding vindt plaats in de kathedraal van Sint-Jan in Den Bosch.



Voor deze gelegenheid willen wij eenieder in de gelegenheid stellen om deze wijding bij te wonen. Daarvoor hebben wij weer een bus geregeld, die de deelnemers naar Den Bosch brengt en na afloop van de festiviteiten terug naar Wijchen.

De opstapplaats is zoals gewoonlijk bij het station te Wijchen. Het vertrek van de bus is gepland om 9.00 uur. Dit betekent dat iedereen die meegaat dan ook in de bus aanwezig moet zijn.

In verband met de gestegen onkosten voor de bus is de eigen bijdrage € 15,00 per persoon.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en dit kan op het parochiecentrum te Wijchen. U kunt ook telefonisch (024 – 6412627) aanmelden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

De voorbereidingsgroep.



DIENEN NU

WWW.DETWAALFAPOSTELLEN.NL

DIENEN NU

## EMMAUSWANDELING

**ZONDAG 28 APRIL 2024 VAN 11.00 - 12.30 UUR:**

Emmaüswandeling Hernen met opdracht voor jong en oud (niet rolstoeltoegankelijk)



Een wandeling gebaseerd op het bekende Bijbelverhaal (Lucas 24), waarbij niet de sportieve prestatie centraal staat maar de innerlijke weg die we vanuit stilte op het spoor komen.

Deelnemers worden twee-aan-twee met een richtvraag op weg gezonden en krijgen een boodschap mee die halverwege geopend kan worden. Ga met ons jouw weg!

### TIJDSHEMA

11.00 uur: Verzamelen op parkeerplaats kasteel Hernen, uitleg, formeren groepjes van twee

11.15 uur: Start van de wandeling, door het bos langs het kasteel

12.15 uur: Einde wandeling, korte terugblik en wel thuis!

Voor meer info of aanmelden (graag vóór 26 april 2024):

Pastoraal werker Jack Steeghs  
Jack.steeghs@detwaalfapostellen.nl  
06-26989411

<https://detwaalfapostellen.nl/geloven/dienen-2-0-algemeen/>

### VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OVER SPIJT EN VERGEVEN VANUIT DE THOMASGROEP

Zaterdagmiddag 24 februari was alweer de vijfde bijeenkomst van Apostelen 2.0. Het thema was 'spijt en vergeven'. De middag begon met een korte kerkdienst. Hierin werd het verhaal verteld over de 'verloren zoon'. Alle gezinnen gingen na deze dienst uit elkaar in de verschillende groepen.

In de Thomasgroep, de groep voor ouders van de kinderen die deelnemen aan Apostelen 2.0, begonnen we met een terugblik op de vorige bijeenkomst. Daarin hadden we gesproken over bidden. We be-

spraken even hoe we dit thema afgelopen periode hadden ervaren binnen ons gezin.

Aangezien zojuist de vastentijd begonnen is, stonden we daar deze bijeenkomst bij stil. Het fijne van deze bijeenkomsten is dat het een mooie mix is tussen informatie krijgen en delen in informele gesprekken. Zo hebben we (opnieuw) geleerd dat vastentijd een periode is van vasten en bezinning. Jezelf wat ontszeggen (bijv. snoep, vlees, alcohol, social media, enz.), er zijn voor je medemens (aandacht, geld of producten geven) en de wereld een beetje beter maken (bijv. door duurzamer te worden, minder kopen en minder weg gooien), waarom de vastentijd veertig dagen duurt (en dus de zondagen niet meedoen). En vervolgens uitgewisseld hoe iedereen dit op zijn eigen manier invult.

Daarna hebben we het gehad over spijt hebben. Wat betekent spijt hebben, wanneer heb je spijt en wat kun je met dat gevoel doen? We kwamen in het gesprek erachter dat we vaker spijt hebben van dingen die we niet gedaan hebben, dan van dingen die we wel gedaan hebben. Dit koppelden we ook terug naar omgaan met spijt in je eigen gezin. Hoe ga je daarmee om? Wat leer je de kinderen? Wat doe je als je kind zegt 'sorry' en daarna snel zijn spel weer hervat? Hoe herken je oprechte spijt? En wat als je kind geen oprechte spijt heeft voor iets waarvan jij vindt dat hij spijt moet hebben?

Ook hebben we het gehad over vergeving. Over het vragen om vergeving en het vergeven van anderen, maar ook van onszelf. Het krijgen van vergeving zorgt voor een goed gevoel, maar ook het vergeven van een ander zorgt vaak voor opluchting, het laat een last van je afvallen. Het zorgt er niet voor dat je iets vergeet, maar wel dat je je neerlegt bij de situatie zodat je het kan laten rusten. Dit geeft dan ook vaak heel veel rust. Ook kun je hierbij steun hebben aan de Bijbel. Daarin staat op verschillende plaatsen het belang van vergeving.

Tot slot hebben we gesproken over de biecht. Hoe ging het biechten vroeger en hoe gaat het nu.

Na de bijeenkomst zijn we naar de keuken gegaan.



Daar hebben we de middag gezellig afgesloten met heerlijke soep en pannenkoeken.

Hanneke Derks

## VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

### LEZING: HET GROTE FAMILIEGEHEIM

Bijna tachtig jaar na de oorlog heerst er nog steeds een groot taboe over (groot)ouders die 'fout' waren. Nakomelingen van NSB'ers hebben last van schaamte, slechts een enkeling durft er openlijk voor uit te komen dat zijn/haar familie aan de verkeerde kant stond. Lenie Degen is vicevoorzitter van de stichting die deze mensen begeleidt. Zij is ervaringsdeskundige op dit terrein en hoopt met haar lezing en boek meer bewustwording te bereiken: hoe onschuldige mensen worden veroordeeld en buitengesloten, alleen omdat hun voorouders verkeerde keuzes maakten.

Lezing, De Schakel, donderdag 11 april, 20.00 uur.

### EXPOSITIE: ONDERWEG – SCHILDERIJEN VAN MARIJKE SNOEK

Voor Marijke Snoek zijn individualisering, eenzaamheid en 'eigen rechten' relevant in onze tijd. Ze hoopt dat mensen via haar impressionistische schilderijen herkennen dat ze onderweg zijn. Er zijn vele wegen naar de bestemming die je 'onderweg' voor ogen hebt. Wie wijst jou de goede weg? Wie wijst jou de weg naar het licht?

Expositie, De Schakel, zondagen van 14 april t/m 26 mei, 14.00 – 16.00 uur.

### FILM: HET VERLOREN TRANSPORT

In de lente van 1945 strandt een deportatietrein met honderden Joodse gevangenen bij een klein Duits dorp dat is ingenomen door het Rode Leger. De Russische soldaat Vera, dorpeling Winnie en de Joods-Nederlandse Simone ontmoeten elkaar in een situatie van diep wantrouwen, wanhoop en wraak. Er ontstaat een onverwachte vriendschap. Een bijzonder en waargebeurd verhaal. De film van de Nederlandse regisseur Saskia Diesing is vanaf 2022 vertoond maar nog nooit in Wijchen.

Film, De Schakel, donderdag 25 april, 19.30 uur.

### FILM: THE ONLY SON

Een film over de worsteling van Nepalese ouders om hun kinderen een betere toekomst te geven. Pema en zijn zusje zijn geboren in een dorpje hoog in de bergen van Nepal, maar hun ouders konden de kinderen niet meer onderhouden en ze belanden uiteindelijk bij pleegouders in Nederland. Als Pema bijna volwassen is, willen zijn ouders dat hun enige zoon terugkomt naar hun dorp. De film wordt ingeleid en na afloop van commentaar voorzien door schrijver/publicist Vincent Cantrijn uit Wijchen.

Film, De Schakel, donderdag 2 mei, 19.30 uur.

Meer informatie staat in het bekende 'Blauwe Boekje'



## PASTORAAT VAN NABIJHEID

De leden van het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen kwamen op 7 maart bij elkaar voor de jaarlijkse bezinningsmiddag.

Dit jaar hebben we er een feestelijke middag van gemaakt want het thema van de middag was: actief zijn in het Pastoraat van Nabijheid.

We begonnen de middag met koffie en een stukje gebak: voor de binnenkomers een verrassing.

Ricky heette iedereen welkom en had enkele mededelingen.

Pastor Yves opende de vergadering en Nellie las een toepasselijke lezing uit Mattheüs 25: 35-46.

Het woord werd daarna gegeven aan Jack Steeghs, pastoraal werker in parochie De Twaalf Apostelen, die op uitnodiging met ons dieper inging op het nut en de functie van het Pastoraat van Nabijheid.

Het woord 'Nabijheid' zegt al veel over de opzet van de bezoeken. Je wilt je medemens nabij zijn, je wilt naar hem/haar luisteren. Je wilt ook tijd vrijmaken voor je medemens. Het blijkt dat iedereen de bezoeken voor zichzelf ook als een verrijking ervaart. Ook kwam er een aantal onderwerpen aan bod over zaken die in de parochie spelen. We kregen hier, van zowel Jack als van pastor Yves, duidelijk uitleg over.

Het was een fijne middag met een open sfeer waarin iedereen zijn zegje kon doen, vragen kon stellen en onderwerpen aan kon snijden waarvan zij wilden weten hoe de andere groepsleden erover dachten.

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen.



## JEZUS VAN NAZARETH

DOOR JOSEPH RATZINGER – PAUS BENEDICTUS XVI

Deze publicatie is verschenen onder eigen naam en pausnaam. Het werk omvat drie boeken. Deel I en II gaan over het openbare leven van Jezus en zijn uitgegeven in resp. 2006 en 2010. Het derde boek gaat over de kinderjaren van Jezus en is als laatste gepubliceerd in 2012 onder de titel: Proloog.

Zelf zegt Benedictus hierover dat hij deze proloog geschreven heeft op verzoek van de lezers van de eerste twee delen, hoewel het aanvankelijk niet zijn bedoeling was. Het is niet een derde deel, maar eerder een 'voorportaal', dat ons binnenleidt in de twee eerder verschenen boeken over de persoon en de boodschap van Jezus. Het gaat over de herkomst van Jezus, de aankondiging van zijn geboorte, de geboorte zelf, de wijzen uit het oosten, de vlucht naar Egypte en tenslotte de twaalfjarige Jezus in de tempel als een mooie epiloog. Zelf zegt hij over dit omvangrijke werk, dat geleid heeft tot de delen I en II, dat hij innerlijk lang onderweg is geweest om het te realiseren. Nadat hij gekozen was tot bisschop van Rome heeft hij alle vrije ogenblikken benut om er verder aan te schrijven. Hij benadrukt dat het geen document van het leergezag is, maar enkel uitdrukking van zijn persoonlijk zoeken naar 'het ge-laai van de Heer'.

Het is niet de bedoeling om het leven van Jezus te beschrijven. Dat is al vaak gebeurd door andere theologen. Hier gaat het over de mysteries van Jezus' leven. Benedictus wil op zijn manier luisteren naar de Jezus van de evangelies, zodat het tot een ontmoeting kan komen met de werkelijke, historische persoon; meeluisteren met Jezus' leerlingen, zowel met de apostelen als met de leerlingen van alle tijden. Hij wil nadenken over de woorden en de handelingen van Jezus. Daarom horen de kindheidsverhalen niet direct bij dit werk.

De beide delen over het openbare leven van Jezus zijn zo omvangrijk, dat ik in dit kader slechts enkele hoofdzaken kan beschrijven. De beschouwingen van Benedictus zijn vaak heel verrassend en diepgaand. Ze zijn geschreven door een diepgelovige, spirituele en wijze man. De stijl is aangenaam, begrijpelijk en ademt een grote bescheidenheid. Steeds laat Benedictus allerlei verbanden zien tussen het Nieuwe Testament en het Oude. Dat blijkt uit de zeer vele citaten uit heel de Bijbel. Hij toont dit aan door vele Schriftteksten met elkaar te verbinden. Wat opvalt is zijn enorme belezenheid. Vele auteurs komen voorbij. Vooral theologen/exegeten worden geciteerd, waarmee hij instemt of die hij tegensprekt met argumenten.



### DEEL I: VAN DE DOOP IN DE JORDAAN TOT DE GEDAANTEVERAN- DERING

Het openbare leven van Jezus begint met zijn doop in de Jordaan door Johannes. Daarna voert de H. Geest hem naar de woestijn waar hij door de duivel tot drie keer wordt bekoord. Het derde hoofdstuk gaat over het evangelie van het Rijk Gods. Dit is een centraal thema. Jezus verkondigt God Zelf, die in de wereld en de geschiedenis concreet kan handelen en dat in feite ook doet. Jezus zegt tegen ons: God bestaat. Dan volgt de inspirerende Bergrede met de Zaligsprekingen. Deze zijn een versterking van de Tien Geboden. Bij de bespreking van 'Zalig de armen van geest' gaat Benedictus in een ontroerend intermezzo nader in op

het armoede-ideaal bij Franciscus van Assisi. De ware moraal van het christendom is de liefde. Het beloofde Rijk Gods is de hemel. Jezus is zelf het Rijk Gods in persoon. Het vijfde hoofdstuk geeft diepzinnige beschouwingen over het Gebed des Heren, het Onzevader. De vraag om het dagelijks brood wordt door de kerkvaders gezien als een gebed om de eucharistie, constateert Benedictus.

De keuze van de twaalf apostelen door Jezus is het begin van een nieuwe gemeenschap wereldwijd. Daarna de groep van zeventig leerlingen en ook de keuze van vrouwen. De boodschap van de gelijkenissen (hs.7) kan

beschouwd worden als het hart van Jezus' verkondiging. Ze zijn eenvoudig en helder en zeggen iets over Gods verborgenheid in deze wereld. Bekend zijn de gelijkenissen: De barmhartige Samaritaan, De verloren zoon, De rijke man en de arme Lazarus.

In hoofdstuk 8 wordt stilgestaan bij de grote beelden bij Johannes. Allereerst stelt Benedictus de vraag: wie is Johannes, de auteur van het vierde evangelie? Het vierde evangelie komt voort uit wat mensen zich herinneren, maar er is ook de overtuiging van de leiding door de H. Geest. Ook is dit evangelie de vervulling van de joodse Wet. Het liturgisch karakter wordt gedragen door het ritme van de feesten van Israël: het Paasfeest, Wekenfeest (Pinksteren), Loofhuttenfeest, Tempelwijdingsfeest en Grote Verzoendag.

De grote beelden in het evangelie van Johannes zijn ons zeer vertrouwd en worden heel boeiend beschreven: het water, de wijn en de wijnstok, het brood en de herder.

Het volgende hoofdstuk gaat over de belijdenis van Petrus en de gedaanteverandering van Jezus. Op de vraag van Jezus: "Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?" antwoordt Petrus: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God". Daarop zei Jezus de bekende woorden: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen".

Voor de gedaanteverandering nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee naar een hoge berg, waar ze alleen waren. De berg komt veel voor in de Bijbel. De

berg heeft de symboliek van hoog, dicht bij de Vader om te bidden. Ook fysiek: ademen van zuivere lucht. Prachtige panorama's. Loslaten van de dagelijkse beslommeringen. Na deze gebeurtenis spreekt Jezus vaker over zijn tocht naar Jeruzalem en zijn naderende kruisdood.

Het slothoofdstuk van deel I gaat over 'Verklaringen van Jezus over zichzelf'.

Hij noemt zich vaak: de Mensenzoon en de Zoon. Op vragen van mensen, wie Hij is, antwoordt Hij: "Ik ben het." Met deze verklaring laat Hij zien, dat in Hem het mysterie van de ene God persoonlijk aanwezig is. "Ik en de Vader zijn één."

Deel I eindigt met de zin die verwijst naar het concilie van Nicea in Klein-Azië (325): "In de belijdenis van Nicea zegt de Kerk steeds opnieuw met Petrus: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God' (Mt 16,16).

Mijn volgende bijdrage gaat over deel II van 'Jezus van Nazareth'.

Koos Leemker

## OPNIEUW ONDERWEG

MUZIKALE VERTELLING: 'OPNIEUW ONDERWEG' DOOR RUDIJ DE KRUIJF EN ILJA VAN LUIJK



Aan de hand van een aantal thema's neemt Rudy de Kruijf ons opnieuw mee naar zijn geliefde Santiago. Hij roept ontmoetingen met tochtgenoten in herinnering en laat ons verdrinken in de prachtige landschappen, waar hij door heen mocht lopen. De inzichten van toen worden gespiegeld aan de inzichten van nu. Met prachtige liederen, gezongen door koor Sous-Sol o.l.v. Ilya van Luijk, passend bij deze thema's wordt het een mooie tocht voor oog en oor, waarin Rudy ons deelgenoot maakt van zijn persoonlijke ervaringen. U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 20 april om 19.30 uur in de Schakel om mee op pad te gaan en u te laten inspireren!

*Wandelaar, je voetstappen zijn de weg,  
en niets anders.*

*Wandelaar, er is geen weg,  
die wordt al lopend gemaakt.*

*Lopend creëer je jouw weg  
en als je omdraait om te kijken,  
zie het pad dat nooit meer  
hetzelfde zal worden betreden.*

*Wandelaar: er is geen weg,  
slechts een kielzog in de zee.*



## EEN BRUG BOUWEN

Verslag van de leesgroep Kerk en lhbt die op 8 maart bijeenkwam. Tot grote vreugde van de initiatiefnemers werd de groep weer uitgebreid met één persoon. De groep is daarmee nog altijd klein, maar het gesprek was groots.

We hebben de eerste hoofdstukken uit het boek van James Martin besproken, die gaan over hoe de Kerk (en dus elke geloofsgemeenschap in die Kerk) respect kan tonen voor de lhbt-mensen in de parochie. Allereerst door te laten zien dat ze er mogen zijn en hen te noemen met de term die ze zelf aangeven. Ook zij kunnen, net als andere gelovigen, hun talenten inzetten in de parochie en we hebben hen met dezelfde open houding tegemoet te treden als ieder ander. Als we met hen in gesprek komen is het van belang allereerst te luisteren en begrip te tonen en fijngevoeligheid.

Juist over dat in gesprek komen hebben we het nog lang gehad en gezocht hoe we de omstandigheden kunnen creëren om mensen van het lhbt-spectrum ook in de parochie te ontmoeten, waarbij een veilige en vertrouwde omgeving van belang is.

Op vrijdagmiddag 19 april is er weer een volgende bijeenkomst in het parochiecentrum. Iedereen is welkom. Laat het diaken Frits Hendriks weten, dat je komt. We beginnen om 13.00 uur.



Chris Derks

*De paus met een  
regenboogkruis*





## IN GESPREK MET...

**BERT ARNTS**

*"Herinner je het goede van de mens", zeg ik altijd.*

Na een aantal omzwingingen woont Bert sinds enige tijd net even buiten het centrum van Wijchen.

### **WIE IS BERT ARNTS**

Ik ben geboren (1947) en opgegroeid in Erlecom (Ooij). Ik was de oudste van vijf kinderen. Wij leefden op een kleine boerderij. "Te weinig om te leven, te veel om dood te gaan" zeiden wij. Later is vader postbode geworden.

Opa en oma woonden ook in Ooij. Zij hadden negentien kinderen. Wat ik me goed herinner waren de vele familiebijeenkomsten. Als de familie bij elkaar was werd er gezongen, met begeleiding van mondharmonica's en een accordeon. Iemand begon met spelen en dan ging het los. Iedereen deed mee.

Op dit moment woon ik met Gerda, mijn vrouw, in een prachtig appartement bijna in het centrum van Wijchen. Wij hebben twee dochters en vier kleindochters. Ze zeggen dan ook: "Daar komt Bert weer aan met zijn harem!"

### **TECHNIEK**

Ik heb een technische opleiding gehad, namelijk elektricien. Dat was het enige wat ik wilde en ik heb daar nooit spijt van gehad. Later ben ik in de klimaattechniek terechtgekomen.

### **HOBBY'S.**

Ik ga graag terug in de geschiedenis en stambomen, zoals de stamboom van mijn familie. Ik heb ook meegewerkt aan een aantal boeken en in werkgroepen gezeten. Bijvoorbeeld het boek 'H. Antonius Abt 150 jaar Wijchen 1854-2004'. Maar ook oud Ooij, zoals de geschiedenis van de Thornische Molen boeit mij.

Verder lees ik veel en ik lees van alles: van Toon Kortooms tot thrillers zoals van Lee Child en Tom Clancy. Wij fietsen veel. Even een tochtje naar Ooij staat geregeld op het programma.

Maar mijn grootste hobby is zingen, zoals bij het kerkkoor van de Paschalis. Dat is bijzonder. Ondanks dat wij nu in het centrum wonen blijf ik verbonden met de Paschalischgemeenschap.

Maar voor het KZNM\*, daar laat ik alles voor uit de handen vallen. Al 25 jaar!



### **WIJ BIDDEN EN ZINGEN HET 'AGNUS DEI'.**

Zo ver denk ik er niet over na. En ik heb ook niet de behoefte om erover na te denken. Misschien is het wel zo dat als ik niet in het koor zou zingen, ik niet zoveel in de kerk zou komen.

### **HET KOOR**

Het koor geeft verbinding. Met zo'n kleine groep blijf je niet zomaar weg. Dan voelt dat alsof je elkaar in de steek laat. Wij zingen twee keer per maand. Dat is te doen.

Ons koor bij de Paschaliskerk bestaat uit vijf mannen en de organist Frans Vodegel. Frans is ook de dirigent. Wij hebben recent een nieuw lid erbij gekregen. Dat was een flinke uitbreiding: 25%. Dus het koor verjongt! Haha. Wij zingen vooral liederen zoals van Huub Oosterhuis. Die vind ik erg mooi. En af en toe nog wat gregoriaans.

### **HEB IK NOG GELOOF IN DE GOEDHEID VAN MENSEN ONDANKS WAT ER IN DE WERELD GEBEURT?**

Ik ga altijd op zoek naar goede dingen. Wat heeft de ander te vertellen? Wij hebben allemaal onze zwakheden, zelfs mijn moeder waar ik enorm tegenop keek. Soms word je wel eens teleurgesteld. Maar eigenlijk wordt het goed doen bijna altijd beloond. En dat stemt mij goed. De mens is van nature goed. "Herinner je het goede van de mens", zeg ik altijd. Mijn mening is dat het slechte niet in de mens zit. Mensen zijn soms teleurgesteld in het leven en dat kan karakterveranderingen geven. Ik probeer met mijn mensenkennis dit te kunnen onderkennen. Mijn vrouw zegt dikwijls dat ik te goed van vertrouwen ben. Ik denk dat dit door mijn moeder is gekomen. Zij stond altijd klaar voor een ander. Zij deed dit, ondanks dat wij het niet breed hadden. "Wie goed doet, goed ontmoet", zei ze altijd.

### **VRIJWILLIGERSWERK**

Ik ben, zoals al aangegeven, lid van het kerkkoor. Ik zorg voor de verspreiding van De Apostelbode. Ik ben lid van de contactraad. Ik verzorg de bouwzaken van en in de Paschaliskerk. Vooral de techniek natuurlijk en verder ben ik lid van de FNV\*\*. Tegenwoordig alleen steunend lid. Niet meer actief. Dat zijn van die organisaties waar ik allang bij betrokken ben. Ook ben ik actief bij de doortocht van de Vierdaagse. Alles bij elkaar geeft het veel voldoening.

Klaarstaan voor de ander zit in de familie, denk ik.

Interviewer: Marium Lahm

\*KZNM: Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor

\*\*FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging.

# Vieringschema

**06 april / 07 april**  
 • 2e zondag van Pasen  
 • Goddelijke Barmhartigheid

**13 april / 14 april**  
 • 3e zondag van Pasen

**20 april / 21 april**  
 • 4e zondag van Pasen  
 • Roepingenzondag

 <b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	lezingen - wit - ① ✨ Eerste lezing: Hand. 4,32-35 ✨ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6 ✨ Evangelie: Joh. 20,19-31	lezingen - wit - ② ✨ Eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19 ✨ Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5 ✨ Evangelie: Lc. 24,35-48	lezingen - wit - ③ ✨ Eerste lezing: Hand. 4,8-12 ✨ Tweede lezing: 1 Joh 3,1-2 ✨ Evangelie: Joh. 10,11-18
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Yves Mambueni <b>14:00</b> English Mass English choir Yves Mambueni	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes/Frits Hendriks	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	Géén viering	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee Na afloop ☕	Géén viering
 <b>H. Jozef Alverna</b>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee	Géén viering	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	Géén viering	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	Géén viering	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Yves Mambueni	Géén viering
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoor Lara van der Zee	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 <b>Sint-Joris Heumen</b>	zaterdag <b>19:00</b> Eucharistie New Challenge Yves Mambueni	Géén viering	zaterdag <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	Géén viering	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	Géén viering
 <b>H. Anna Bergharen</b>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs	Géén viering	zaterdag <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Martin Claes
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	Géén viering	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers
 <b>Het Kompas</b>	zaterdag <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag <b>17:30</b> Eucharistie Martin Claes	zaterdag <b>17:30</b> Woord en Communie Hennie Witsiers

	lezingen - wit - ④	lezingen - wit - ①	lezingen - wit - ②
 <b>Lezingen uit de Heilige Schrift</b>	✨ Eerste lezing: Hand. 9,26-31 ✨ Tweede lezing: 1 Joh. 3,18-24 ✨ Evangelie: Joh. 15,1-8	✨ Eerste lezing: Hand. 10,25-26.34-35.44-48 ✨ Tweede lezing: 1 Joh. 4,7-10 ✨ Evangelie: Joh. 15,9-17	✨ Eerste lezing: Hand. 1,1-11 ✨ Tweede lezing: Ef. 4,1-13 ✨ Evangelie: Mc. 16,15-20
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Yves Mambueni <b>14:00</b> English Mass English choir Yves Mambueni	donderdag <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes
 <b>Emmanuel Wijchen</b>	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Herenensemble Martin Claes	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Jozef Alverna</b>	<i>Géén viering</i>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b>	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Frits Hendriks	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b>	zaterdag <b>19:00</b> Woord en Communie Mazing Joy Frits Hendriks	<i>Géén viering</i>	donderdag <b>09:30</b> Eucharistie <i>Gildeviering</i> Mazing Joy Yves Mambueni
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b>	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoор Werkgroep	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Frits Hendriks	donderdag <b>11:00</b> Eucharistie Samenzang Yves Mambueni
 <b>Sint-Joris Heumen</b>	zondag <b>10:30</b> Eucharistie ( <i>Gildeviering</i> ) <i>Verenigingsgebouw Terp</i> New Challenge Yves Mambueni/Aloys van Velthoven	zaterdag <b>19:00</b> Eucharistie Samenzang Ton van Balveren	<i>Géén viering</i>
 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Samenzang Jack Leo	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Anna Bergharen</b>	<i>Géén viering</i>	<i>Géén viering</i>	donderdag <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Jack Steeghs
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b>	zondag <b>11:00</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Jack Leo	zondag <b>11:00</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoор Jack Steeghs	<i>Géén viering</i>
 <b>H. Damianus Niftrik</b>	<i>Géén viering</i>	zondag <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Jack Leo	<i>Géén viering</i>
 <b>Het Kompas</b>	zaterdag <b>17:30</b> Eucharistieviering Yves Mambueni	zaterdag <b>17:30</b> Woord en Communie Frits Hendriks	<i>Géén viering</i>

## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op YouTube

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 04 mei	19:00 uur	<b>Dodenherdenking.</b> Frits Hendriks. Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.

### Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 12 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 14 april	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 10 mei	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zondag 12 mei	17:00 uur	Kroatische viering.

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 05 april		Geen viering.
vrijdag 03 mei	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.

### Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 15 maart	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 19 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 26 april	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
------------------	-----------	--------------------------------------

### Wijchen | Woonlocatie De Weegbree

maandag 08 april	10.30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
maandag 13 mei	10.30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 05 april	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 03 mei	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.

### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
zaterdag 04 mei	18:30 uur	<b>Dodenherdenking.</b> Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen. Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.

### Batenburg | Stadswal

maandag 29 april	10.00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
------------------	-----------	---



Zet de juiste letter op de plaats van het vraagteken en u kunt linksom of rechtsom een goed Nederlands woord lezen. Het woord kan op elke plek beginnen.



WOORD 1



WOORD 2



WOORD 3

WOORD 4



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

DE KLOK

Het uurwerk van de kerk in Nederassel is een uurwerk dat niet meer veel voorkomt in Nederland. Omdat we nog kunnen leunen op enkele vrijwilligers die dit uurwerk in stand houden, slaat deze klok altijd op tijd in ons dorp. Vele mensen kijken als ze langs de kerk komen terloops op de klok en gaan er onvoorwaardelijk vanuit dat die de juiste tijd aangeeft.

Omdat het een mechanisch uurwerk is, moet de klok handmatig opgedraaid en waar nodig ook bijgestuurd worden. Ook het smeren van de onderdelen is een handeling die handmatig gedaan moet worden en dit vergt enige kunde van onze vrijwilligers. Het complete uurwerk en het systeem om de klokken te luiden zijn in 1992/1993 gerenoveerd, evenals de bereikbaarheid van de klokken en de zolder van het middenschip. Dat het uurwerk nu nog steeds in deze conditie is hebben we helemaal te danken aan het vakkundig renoveren van deze onderdelen door deze vrijwilligers.

Het gedicht van Jan Luycken (zie de foto) is achter de klok gehangen en geeft een betekenis aan deze klok.

De zolder van het middenschip in de kerk was zeer moeilijk te bereiken en ook daar is door vrijwilligers hard aan gewerkt om deze makkelijker toegankelijk te maken.



Corné Schaap



## VANUIT DE CONTACTRAAD

### VERSLAG VERGADERING VAN 6 MAART 2024

#### BOUWKUNDIGE ZAKEN (IN AANWEZIGHEID VAN JOS POELS)

Jos stopt per 1 september als bouwkundig adviseur van de contactraad. We gaan dus op zoek naar een opvolger met kennis van zaken.

Er is een offerte ontvangen voor het repareren van de kerkkachel. In overleg met het bestuur zal de reparatie binnenkort worden uitgevoerd.

Diverse andere bouwkundige zaken zijn besproken, maar we zijn nog in afwachting van een reactie van het bestuur op onze begroting voor 2024. (De reactie is twee dagen later ontvangen.)

#### AANVRAAG CONCERTEN

Vocaal ensemble Een voorTwaalf heeft een verzoek ingediend om op 2 juni een concert te mogen houden in onze kerk. De contactraad is akkoord. Daarnaast hebben we drie verzoeken gehad voor een kerstconcert in onze kerk. We willen het echter beperken tot twee. Er zal contact worden opgenomen met de aanvragers.

#### BEGRAAFPLAATS

De werkgroep Rood van het Erfgoedplatform Heumen is in gesprek met de gemeente en heeft de opdracht gekregen om in alle dorpen binnen de gemeente de graven die echt de moeite waard zijn om te bewaren op een aparte lijst te plaatsen. Zodra deze lijst bekend is, zal de werkgroep worden uitgenodigd bij een vergadering van de contactraad.

#### ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Evaluatie gildeviering en carnavalsviering
- Vredesmeditaties in onze kerk
- Vastenactie en voedselinzameling
- Terugloop eerstecommunicanten en vormelingen

#### AFSCHEID JOLANDA

Na afloop van de vergadering hebben we stilgestaan bij het afscheid van Jolanda Massaar. Zie hieronder.

### AFSCHEID

#### JOLANDA MASSAAR-REMMERSWAAL ALS LID VAN DE CONTACTRAAD

Vorig jaar gaf Jolanda Massaar tot onze grote spijt te kennen dat zij in het voorjaar van 2024 zou stoppen als lid en voorzitter van de contactraad. Dit vanwege drukke bezigheden elders, zowel qua werk als in de privé-sfeer. De vergadering van 6 maart was dan ook de laatste vergadering waarbij zij aanwezig was.

Jolanda werd lid van de contactraad, toen nog beheerscommissie, op 1 oktober 2008. Van juni 2009 tot heden was zij voorzitter. In die hoedanigheid heeft zij

regelmatig het woord gevoerd bij speciale gelegenheden in de kerk of elders, zoals bij het 125-jarig bestaan van onze kerk, het afscheid van de koster Tien en Theo vorig jaar en bij vrijwilligersbijeenkomsten. Onder haar voorzitterschap is uiteraard meer gebeurd, maar we willen hier speciaal enkele activiteiten benoemen: In 2015 heeft Jolanda het initiatief genomen voor de tentoonstelling 'Kerststallen met een verhaal' in onze kerk, en deze ook, met behulp van een aantal andere vrijwilligers, georganiseerd. De tentoonstelling trok



veel bezoekers vanuit de verre omgeving. In 2016 is op haar voorstel de 'buitenkerststal' aangeschaft, die sindsdien elk jaar aan de Hoogstraat zijde van de kerk wordt opgesteld. In 2018 heeft Jolanda

wederom een kerststal-tentoonstelling georganiseerd, die opnieuw heel succesvol was.

In 2022 kwam zij met het voorstel voor een voedselkast in Overasselt. In samenwerking met het Verenigingsgebouw was zij de motor achter de oprichting ervan en ook het aanvullen van de voorraden in de kast was bij haar in goede handen. Zo heeft zij samen met andere vrijwilligers in december vorig jaar actief voedsel ingezameld bij supermarkt PLUS Derks. Wij hopen dat zij ook na haar afscheid door zal blijven gaan met haar werk voor de voedselkast.

Jolanda stopt gelukkig niet helemaal als kerkelijk vrijwilliger: Na het afscheid van Tien heeft zij het aanvullen van de devotiekaarsen in de Mariakapel en het zeer regelmatig legen van het offerblok op zich genomen en hiermee zal zij na haar vertrek uit de contactraad doorgaan.

Jolanda, heel hartelijk dank voor je vele jaren van inzet als lid van onze contactraad.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

### WIE WIL HET OUDE ORGEL?

Zoals eerder vermeld is het Johannusorgel eind vorig jaar vervangen door een ander orgel. Dit omdat het oude orgel af en toe wat haperingen vertoonde. De familie die het orgel indertijd aan de kerk heeft geschonken, hoeft het niet terug.

Wij vragen ons af of er iemand is die belangstelling heeft voor dit orgel.

Het orgel staat nog in de nis bij het koor in de kerk, dus is te bekijken voor of na een viering. Mocht iemand het orgel graag hebben, dan kan hij of zij zich melden bij het gemengd koor of bij de contactraad (secretaris.contactraad.hantoniusabtoverasselt@detwaalfapostelen.nl).

Gemengd koor Sint-Cecilia en contactraad Overasselt



*Halfvasten, zondag Laetare,  
 liet ons weer wat blijdschap horen;  
 De Verrijzenis van Pasen gaat ons weer bekoren.  
 Hebben we aan de vastenactie gedacht?  
 Wereldwijd wordt er van ons steun verwacht.  
 Onze oproep tot milde gaven  
 laat zich ook na Pasen niet storen.*

*Weer is er alom dreiging van oorlog en geweld.  
 Veel schade en lijden wordt ons gemeld.  
 Het laat zich niet met 'lentekriebels' rijmen,  
 Maar met misdadige breingeheimen.  
 Wat wordt ons voor de toekomst voorspeld?*

Toon van Duifhuizen

### GEDOOPT

24 maart  
 Iris van Kerkhof



Iris is de dochter van Paul en Claudia en het zusje van Xander en Sophie. We feliciteren Iris en haar familie van harte en wensen jullie alle goeds voor de toekomst.

Contactraad H. Judocus



### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Bij de film in februari was het erg druk en dat doet ons goed.
- Op woensdag 24 april vindt in onze kerk de Apostelvergadering plaats. Deze bijeenkomst wordt twee keer per jaar gehouden en is een gedachte-wisseling tussen het bestuur van de parochie, het pastoresteam en de contactraden.
- Op vrijdag 26 april is er een besloten ontmoetingsviering.
- Bij de Apostelvergadering in het najaar van 2023 is gesproken over het verminderen van het aantal vieringen in het weekend. In clusters van kerkgemeenschappen is hierover gesproken. Onze kerk vormt hierbij een cluster samen met H. Jozef (Alverna) en H. Paschalis Baylon (Woezik). Zoals het er nu naar uitziet zal dit alles leiden tot één viering per maand in elk van deze kerken. In de H. Antonius Abt van Wijchen zal zeer waarschijnlijk elk weekend een viering blijven. Hoe de precieze planning wordt en wanneer dit ingaat moet nog bekeken worden.

### MISINTENTIES:

14 april: Paul Jansen

21 april: Teun en Marie Guelen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

28 april: overleden ouders Weeren-Janssen/Peperkamp-Jansen

5 mei: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen

Gelieve de misintenties voor de H. Judocus in de maand mei vóór 9 april in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: [misintenties-judocus@gmail.com](mailto:misintenties-judocus@gmail.com)



### EMMAUSWANDELING

ZONDAG 28 APRIL 2024 VAN 11.00 - 12.30 UUR:

Emmaüswandeling Hernen met opdracht voor jong en oud (niet rolstoeltoegankelijk)

- Het vrijwilligersfeest van onze gemeenschap wordt in dit najaar gehouden. We zijn met de organisatie bezig en mocht u willen helpen: heel graag en laat het ons weten.
- De vergaderingen van de contactraad in het lopende seizoen zijn op de woensdagen 17 april, 22 mei en 3 juli om 19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos



### HERBERGKOFFIE

Op de eerste en derde woensdag bent u van harte welkom om een kopje thee of koffie te drinken en bij te praten. Dat is steeds van 10.00 tot 11.30 uur. De komende data zijn 3 en 17 april en 1 en 15 mei. Graag tot dan!

Tini Poos



## VANUIT DE CONTACTRAAD

- Inmiddels heeft de contactraad een tweede gesprek met de pastores gehad over het plan om de twaalf geloofsgemeenschappen op te delen in clusters. We hebben benadrukt dat het parochiecentrum er is voor alle geloofsgemeenschappen en dat onze contactraad daar geen zeggenschap over heeft. Omdat we de grootste geloofsgemeenschap zijn (zowel qua aantal parochianen als qua aantal vrijwilligers) ligt het voor de hand dat andere clusters in de toekomst ons nodig gaan hebben.
- De contactraad heeft een overzicht besproken dat Frits Hendriks heeft opgesteld over de verschillende verantwoordelijkheden inzake ons kerkgebouw. Welke werkgroep is waarvoor verantwoordelijk en wie is dan het aanspreekpunt.

- Het activiteitenprogramma voor 2024 is geactualiseerd.
- Het is de bedoeling dat voor de vrijwilligers van ons algemene cluster dit jaar een vrijwilligersuitje wordt georganiseerd. Alle vrijwilligers van dat cluster zijn inmiddels gevraagd met ideeën te komen en of ze mee willen helpen het te organiseren.
- Met vertegenwoordigers van de koren is opnieuw gesproken over de inrichting van de koortribune op de plaats van de voorste zijbanken tegen de rechtermuur, maar het is nog niet duidelijk dat die opstelling voor alle koren acceptabel gemaakt kan worden.

Theo van der Weegen



## OP STAP IN BATENBURG

### KERKFESTIJN (DEEL 2)

De kerk van Batenburg mag dan oud heten – een feit is dat zij pas in de zeventiende eeuw ontstond, nadat haar voorgangster (uit de vijftiende eeuw) omstreeks 1600, midden in de Tachtigjarige oorlog, door geschut werd verwoest. De toren viel in het kerkschip en ook het koor werd zwaar gehavend. Kort daarop werd met de herbouw begonnen; het onderste deel van de toren kreeg toen een tentdak. Omstreeks 1612 – vier jaar nadat Batenburg zijn eerste protestantse predikant Wilhelmus Isordinck had gekregen – werd de kerk (in haar huidige gestalte) in gebruik genomen. Sindsdien is er nog van alles en nog wat gedaan om het interieur te versieren, maar de tand des tijds - dat rare ding waar we het zo dikwijls over hebben - hield niet op met knabbelen en derhalve werd de restauratie alernoodzakelijkst. Nu het werk 'af' is, heeft men een medaille laten slaan met de bedoeling geld in het laatje te krijgen voor 'wat nog ontbreekt', de restauratie van het orgel en zo. Zo'n medaille is iets dat echt bij Batenburg hoort, want de plaats heeft een belangrijk numismatisch verleden.

In 1349 bezat de heer van Batenburg, Gijsbrecht 1, het muntrecht en tot 1435 is daar zonder onderbreking munt geslagen – toen een poosje niet en later opnieuw in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw. In de kerk is nog een grafzerk voor een Batenburgse muntgezel te vinden.

### MOOI BATENBURG

Toen wij die zaterdagmiddag na de ingebruikstelling van het gebouw een beetje door Batenburg kuierden, kwamen we in de Grootestraat – zo heet die nu eenmaal – voorbij een gevelsteentje uit 1907, dat de vroegere functie van het huis aangeeft: 'De Munte'. Al te lang hebben wij er niet bij stilgestaan, want we wilden ook nog even over de stadsgracht kijken naar de bouwvallen van het pralende kasteel Batenburg en genieten van het uitzicht over de landelijke Maas met langs de dijk dat kokette standaardmolentje, alvorens in een taxi te stappen die ons weer naar huis brengt, met de herinnering aan een mooie en interessante middag in het prachtige stadje Batenburg.

Hans Vermeulen



Bron: beide delen zijn overgenomen uit NRC Handelsblad 31-12-1982





Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

**Tiny Verbeeten****\*12 oktober 1933****†3 februari 2024**

Geboren op Hoogbroek, als eerste kind in een gezin van acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. Op 12-jarige leeftijd is Tiny al begonnen met werken. Vader was stukadoor en hoopte dat Tiny in zijn voetsporen zou treden, maar Tiny ging zijn eigen weg. Tot zijn 52<sup>e</sup> heeft hij het timmermansvak uitgeoefend. Op 20-jarige leeftijd leerde hij Thea kennen, trouwde in 1964, een huwelijk dat bijna zestig jaar heeft mogen duren. Naast Thea waren zijn broers en zussen erg belangrijk voor hem. Later zijn neven en nichten. In 2022 werd Tiny ziek en zou niet meer beter worden. Maar zijn grote levenskracht hield hem toch nog bijna twee jaar op de been. Op 3 februari is hij in het bijzijn van zijn geliefde gestorven. Zijn uitvaartdienst heeft in de H. Jozefkerk in Alverna plaatsgevonden. Daarna hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

**Frans van Heumen****\*10 oktober 1936****†14 februari 2024**

Frans is geboren te Niftrik. "Hij was de liefde van mijn leven", zegt Joke van Heumen-Worseling. Uit hun liefde werden drie zonen en een dochter geboren. Dat maakte hun gezin compleet. Hij had een boerderij zowel in Niftrik als later in Batenburg. Daarnaast was hij inseminator en daardoor bij velen bekend. Hij heeft een moeilijk leven gehad en veel verdriet moeten verwerken. Twee zonen zijn hem in de dood voorgedaan. Beiden lieten een jong gezin na. Hij was trots op zijn acht kleinkinderen en heeft hen zoveel mogelijk bijgestaan. Hij is getroffen door een herseninfarct, waardoor hij moeilijk kon praten en zijn geheugen steeds slechter werd. Dat heeft zijn leven belemmerd. Desondanks heeft hij nog mooie dagen gehad bij de dagopvang bij het Kuyperke te Batenburg. Op 20 februari hebben we afscheid genomen in de H. Jozefkerk op Alverna, waar hij te ruste is gelegd in de buurt van zijn beide zonen.

**Theo Tijchon****\*22 juli 1935****†15 februari 2024**

In Wijchen is Theo geboren. Hij is de weduwnaar van Nel Tijchon-van Dreumel. Hun huwelijk is niet bezegeld met kinderen. Samen hebben zij een

mooi leven gehad. Ne een paar laatste moeilijke maanden is Theo in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen. Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

**Alex Hetharia****\*23 januari 1934****†15 februari 2024**

Alex is geboren te Fort de Kock. Fort de Kock is een voormalig Nederlandse koloniaal fort, gelegen in de Indonesische stad Bukittinggi. Hier vanuit is hij ten gevolge van de oorlog naar Nederland gekomen. Hij heeft Annie van Perlo ontmoet en is met haar getrouwd. Uit hun liefde werden Astrid en Alexander geboren. Hij was de trotse opa van twee kleinkinderen. Hij was vasthoudend aan de mooie dingen van het leven. Hij had het leven lief en het leven hem. In de loop der tijden werd zijn gezondheid steeds minder, maar hij kon thuis verzorgd blijven wonen. Op 22 februari hebben wij afscheid van Alex genomen in H. Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna we zijn lichaam te ruste gelegd hebben op de nabij gelegen begraafplaats.

**Jo de Kleijn-Banken****\*6 september 1935****†6 maart 2024**

Geboren te Batenburg en opgegroeid in een groot gezin. Jo is de weduwe van Theo de Kleijn uit Wijchen. Zij is moeder van een dochter en een zoon. Zij was de trotse oma van vijf kleinkinderen en twee bonuskleinkinderen. Jo was een familiemens en altijd zorgend bezig. Zij heeft haar ouders verzorgd tot het einde en het gezin altijd bijgestaan. Daarna heeft ze de zorg voor haar broer Piet op zich genomen. Voor haar kleinkinderen is zij oppas-oma geweest en zij waren graag bij oma. Voor het overlijden van haar man heeft zij de zorg voor hem ter hand genomen. Zij heeft zich helemaal voor de ander gegeven. Haar afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 12 maart in de oude Sint-Victorkerk te Batenburg. Daarna hebben wij haar lichaam op de begraafplaats bij de H. Antonius Abt te Wijchen te ruste gelegd.

**Riek Lucassen****\*17 mei 1939****† 5 maart 2024**

Riek is geboren op boerderij 'De Poel' in Overasselt als oudste van een gezin met zeven kinderen. Na haar jonge jeugd in Overasselt ging Riek naar de kostschool in Veghel en werd onderwijzeres. Toen ze 19 jaar was stond ze al voor de klas in Sint Anthonis. Hier heeft ze ook gewoond totdat ze in 1977 weer terugkwam naar de Molenkuil in Overasselt.



Riek was maatschappelijk betrokken en heeft na haar werkzame leven allerlei vrijwilligerswerk gedaan, zoals het vluchtelingenwerk in Groesbeek en het Tweede Huis in Nederasselt. Ze was ook echt een familiemens: de band met haar broers en zussen was hecht. De laatste vijf jaar van haar leven heeft Riek in het verzorgingshuis Aldensteeg in Beuningen gewoond. Haar afscheid vond plaats dinsdag 12 maart in de H. Antonius Abtkerk in Overasselt, alwaar zij op het naastgelegen kerkhof begraven is.



### OPLOSSINGEN

*Wellicht zijn er meerdere mogelijkheden.*

Voorbeelden:

WOORD 1 **A** (Paasei)

WOORD 2 **P** (Palmen)

WOORD 3 **E** (Pasen)

WOORD 4 **S** (Psalm)

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen  
Hennie Witsiers

Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



**ONDERSTAANDE VERTELLING VIND IK PRACHTIG EN DEZE HELPT MIJ OM TE LEVEN IN HET NU EN NIET BANG TE ZIJN VOOR DE DOOD.**



De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: "Ik heb opdracht je aan te steken".

"O nee, doe dat alstublieft niet", schrok de kaars. "Als ik brand, zijn mijn dagen geteld en niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen".

De lucifer vroeg: "Maar wil je dan je hele leven koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?"

"Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten", fluisterde de kaars onzeker en vol angst.

"Dat is waar", antwoordde de lucifer, "maar dit is toch het geheim van onze roeping? Jij en ik, we zijn geroepen licht te zijn. Wat ik als lucifer heb, is kort en weinig. Steek ik je niet aan dan mis ik de zin van mijn leven. Ik ben er om het vuur te ontsteken. Jij bent een kaars, jij bent er om licht en warmte te verspreiden. Alles wat je aan smart, leed en kracht geeft, wordt veranderd in licht. Je gaat niet verloren als je je geeft, als je je laat verteren. Anderen zullen je licht verder dragen. Alleen als je weigert zal je sterven..."

Toen boog de kaars het hoofd en sprak:..."Ik bid u, steek mij aan".

Donny Merx

*(Auteur onbekend. Voor zover ik kon achterhalen is de oorspronkelijke bron: Der Sigrist (het Zwitserse kosterblad)*

Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op [www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/](http://www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/) kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl). Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.

*Van de redactie: Het gaat helaas niet goed met Fieke. Onderstaande column schreef Fieke in het voorjaar van 2010 en werd eerder gepubliceerd in het Hoeksteenblad. Het laat mooi zien hoe fris en open ze het leven wist te beschrijven. We gaan haar columns zeker missen.*

## JONG

Ze deed me denken aan een voorjaarsbloesem, nieuw en breekbaar. Ze had nog het eeuwige leven en wist niet hoe mooi ze was. Ik wilde haar onmiddellijk door deze column laten lopen op haar lange benen, het zwarte haar dansend op haar rug. Er zijn veel mooie meisjes in ons dorp, en ze geven mij allemaal een lentegevoel samen met de sneeuw-klokjes en de narcissen. Ik voel mij herboren na een lange en koude winter. Ik heb zin in nu, dat zei een klein kind tegen zijn moeder. Een filosoof had het niet beter onder woorden kunnen brengen. Ook ik was jong en mooi, dat zie ik terug op oude foto's. Het leven bestond uit heel veel nu en een enorme nieuwsgierigheid naar wat er achter de horizon lag. Wie herinnert zich niet de eerste verliefdheid en het eerste liefdesverdriet? Het was allemaal zo broos en heftig dat het voor altijd wortel heeft geschoten in mijn hart. Toen ik jong was vond ik mensen

van mijn leeftijd meestal zeer oud en saai. Maar nu weet ik dat al die heftige gevoelens van vroeger in mij nooit verloren zijn gegaan. Ik ben een mengmoes geworden van jonge en oude emoties, al mijn leeftijden zitten nog in mij. De generatiekloof is misschien minder diep dan wij denken. We hebben allemaal hetzelfde hart, al klopt dat van mij wat langer dan het hart van het breekbare meisje. Zij heeft mij gewekt uit mijn winterslaap. Haar eigen lente is in volle gang, en zij geeft kleur aan mijn herfst. Ik wens haar veel mooie seizoenen in haar leven. Het kleine kind uit de voorafgaande zinnen heeft zin in nu. Ik zie dat de zon schijnt, ik ga naar buiten, de lente tegemoet.



Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl)  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)  
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

### Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732
Frits Hendriks	diaken	024-6412627
Jack Steeghs	pastoraalwerker	06-26989411
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042
Karina Bremers-Klaver		024-6412627

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19  
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

# HET PAASTRIDUÛM

Dit jaar hebben we voor het eerst besloten om slechts één paastriduümviering te houden voor de hele parochie van De Twaalf Apostelen, en die moest wel in de Antonius Abtkerk te Wijchen plaatsvinden. Een van de redenen voor een dergelijk initiatief is de eenheid van de liturgie van het paastriduüm, die niet uit drie afzonderlijke vieringen bestaat, maar uit één enkele viering die begint op de avond van Witte Donderdag en eindigt op de avond van paaszondag. Verschillenden van ons hebben zeker gehoord van het paastriduüm, maar begrijpen we ook dat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag geen drie afzonderlijke vieringen zijn, maar één enkele viering die drie dagen duurt? Laten we het samen uitzoeken.

Hoewel het woord 'Pasen' bij iedereen bekend is, klinkt 'triduüm' voor velen van ons totaal nieuw. Niet alleen omdat het niet altijd wordt vermeld wanneer we over de Goede Week spreken, maar ook omdat dit een woord is dat niet tot onze taal behoort. 'Triduüm' komt uit het Latijn en betekent 'drie dagen'. Gekoppeld aan Pasen verwijst het paastriduüm in de context van de Goede Week dan naar de laatste drie dagen van de volledige vervulling van Gods verlossingsplan in Jezus, die gekenmerkt worden door zijn lijden, dood en opstanding, zoals wij vieren op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze drie dagen vormen één eenheid en daarom wordt het triduüm genoemd.

Het paastriduüm is, in tegenstelling tot wat het lijkt te zijn, slechts één enkele viering die begint op de avond van Witte Donderdag en eindigt op de avond van paaszondag. Nu, van donderdag tot en met zondag zijn dit niet vier dagen?...in werkelijkheid niet, gezien het feit dat volgens de oude Joodse traditie een dag niet in de ochtend begint, maar altijd nadat de zon is ondergegaan, dat wil zeggen de avond ervoor. Van donderdagavond tot vrijdag tellen we dag een, van vrijdagavond tot zaterdag tellen we dag twee en van zaterdagavond tot zondag tellen we dag drie. De viering van het paastriduüm vormt dan één liturgische viering die zich uitstrekt over deze drie dagen.

De liturgie van het paastriduüm begint met het kruisteken en begroe-

ting op Witte Donderdag, waarbij we de instelling van de sacramenten van de heilige eucharistie en van het priesterschap door Jezus tijdens het Laatste Avondmaal herdenken, toen Hij aan zijn leerlingen zei: "Blijft dit doen om Mij te gedenken" (Lucas 22,19-20). Nu zul je gemerkt hebben dat er aan het einde van de liturgie van Witte Donderdag geen zegen of wegzending is. Iedereen wordt uitgenodigd voor een moment van stilte en aanbidding vóór het Heilig Sacrament en vervolgens de kerk in stilte te verlaten. De liturgie wordt dus niet afgesloten, maar gepauzeerd. Die zal de volgende dag doorgaan, op Goede Vrijdag, waarbij we de passie van Christus herdenken, dat wil zeggen Zijn lijden en sterven aan het kruis. De liturgie van Goede Vrijdag begint in stilte, zonder processie, zonder kruisteken en zonder begroeting. De priesters en andere ministers komen in stilte de kerk binnen. Na een tijdje op de grond voor het altaar te hebben gelegen, pakken ze de liturgie weer op waar deze de avond ervoor was gebleven en gaan verder. Hier zul je opnieuw merken dat er aan het einde, net als op Witte Donderdag, geen zegen of wegzending is, maar een tweede pauze nadat iedereen de kerk in stilte heeft verlaten. De liturgie van de paaswake begint wel met het kruisteken, maar dit gebeurt (normaal gesproken) buiten rond het grote vuur. Eenmaal in de kerk gaat de celebrant verder met de liturgie waar deze de avond ervoor was gebleven.

Met de liturgie van de paaswake, alweer de derde dag van het triduüm, vieren wij de verrijzenis van onze Heer Jezus. En pas aan het einde van deze plechtigheid sluiten wij onze driedaagse liturgische viering af met de plechtige zegen en de formele wegzending, vergezeld van dubbel alleluja: "Gaat nu allen heen in vrede, alleluja, alleluja".

Paastriduüm is zo bijzonder voor ons christenen. Hopelijk zullen deze paar details velen van ons niet alleen helpen de geest van de liturgie van het paastriduüm beter te begrijpen, maar ook onze volledige deelname aan deze ene viering van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus aanmoedigen.

pastor Yves Mambueni Makiadi



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind maart uit. **Schrijf u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) inleveren vóór 11 april 2024** [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl) of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.