

DE APOSTELBODE

Jaargang 14 | nummer 7 September 2024



AFSCHEID EN TOEKOMST

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

VAN MENS TOT MENS

Abba, Hemelvader
geheiligd is Uw onnoembare naam,
kom Uw zonen en dochters
tegemoet in een ongekende tijd
die open ligt als een boek
met onbeschreven bladen . . .

Reik de noodlijdende wereld
Uw staf van troost en mededogen aan
omwille van Jezus
Uw dienaar
door Wiens ogen en oren
wij de ander zien en horen,
op Wiens handen
wij elkander dragen,
door Wiens mond
ons hart spreekt . . .

Heer,
ontferm U over al wat leeft en ademt,
hier ter plekke
en ginds over grenzen heen.

Joke Plamont - Mees



Op dinsdagmorgen 10 en 24 september staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Nel, Toos en Waldi

KERKBALANS

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS



Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 2024,
hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



Voor actueel nieuws kijk op onze website
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.
27 AUGUSTUS VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
***31 AUGUSTUS H. WILLIBRORDUSKERK WAALRE**
'Hoor je mij?', een bedevaart voor gezinnen

*** 3 SEPTEMBER 14.00-15.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

4 SEPTEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen

7 SEPTEMBER 14.00 UUR DORPSHUIS 'ONS HUIS' NEDERASSELT
Jaarlijkse ontmoetingsmiddag Pastoraat van Nabijheid

10 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

10 SEPTEMBER VAN 20.00-21.00 UUR HOOGSTRAAT 5, OVERASSELT

Apostelen 2.0, informatieavond eerste communie en vormsel

12 SEPTEMBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 8 (2024)

12 SEPTEMBER 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT
Mediteren in de kerk

12 SEPTEMBER VAN 20.00-21.00 UUR DE MIJLPAAL, HERNEN

Apostelen 2.0, informatieavond eerste communie en vormsel

18 SEPTEMBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen

18 SEPTEMBER VAN 20.00-21.00 UUR PAROCHIECENTRUM, OOSTERWEG 4, WIJCHEN

Apostelen 2.0, informatieavond eerste communie en vormsel

20 SEPTEMBER AANVANG 14.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN
Film: 'As Good As It Gets'

22 SEPTEMBER 11.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Apostelviering 'Afscheid en Toekomst' met afscheid pastor Yves Mambueni Makiadi

22 SEPTEMBER 11.00-12.30 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Gezinsactiviteit Apostelen 2.0

24 SEPTEMBER VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

*** 30 SEPTEMBER 19.00-21.00 UUR**

Gespreksgroep GROND VAN LEVEN – eerste bijeenkomst

*** 1 OKTOBER 14.00-15.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

2 OKTOBER 10.00-11.30 UUR KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen

10 OKTOBER INLEVERDATUM KOPIJ

Apostelbode: Nr. 9 (2024)

13 OKTOBER PASCHALISKERK WOEZIK

Viering 85-jarig bestaan van de Paschaliskerk

17 OKTOBER 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK OVERASSELT
Mediteren in de kerk

* aanmelden verplicht

WE HEBBEN GOUD IN HUIS

OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN

Met het succes van de Nederlandse olympiërs nog vers in ons geheugen, kwam bovenstaande gedachte bij me op toen ik nadacht over de toekomst van onze parochie: 'We hebben goud in huis.' Misschien een rare gedachte als je de getallen van achteruitgang in kerk en parochie erbij haalt, maar toch denk ik dat we heel veel gekende, maar zeker ook onbekende schatten in bezit hebben. In de extra bijeenkomst met contactraden, die we kort voor de vakantie gehouden hebben, ben ik dan ook met een soortgelijke opmerking begonnen. Ik zal u hieronder een aantal argumenten geven, waarom ik ondanks alles zo positief over ons christelijke geloof gestemd ben.

Ik ken geen andere 'vereniging' die al bijna tweeduizend jaar bestaat en meer dan 1,2 miljard leden kent dan onze eigen katholieke kerk. En geloof me, we hebben al heel wat stormen doorstaan die veel zwaarder waren dan die waarin we nu zitten.

Een van de meest belangrijke bronnen van ons geloof is de Bijbel. Het is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld, inmiddels meer dan vier miljard exemplaren. Waarom dit boek zo belangrijk is en ons ook nu nog veel te vertellen heeft kun je in heel veel boeken teruglezen. Ik heb laatst het populair geschreven boek van zanger en acteur Bas Ragas gelezen: 'Jezus waarom?', waarin hij in gesprekken met de protestantse theoloog Ad van Nieuwpoort op zoek gaat naar antwoorden op deze vraag. Het laat de rijkdom van de Bijbel zien.

Een andere bron van ons geloof zijn de sacramenten en met name de eucharistie. Ik vind het altijd bijzonder om in vakantietijd ook in andere talen de eucharistie te vieren. Het laat de universaliteit van onze Kerk zien. Verder is het bijzonder om de vreugde in een viering te beleven. Ik heb het geluk gehad verschillende Wereldjongerendagen meegemaakt te hebben, waar enthousiasme, vitaliteit en dankbaarheid bij ieder viering voelbaar zijn. Ook een viering in een Afrikaanse kerk laat deze blijdschap voelen, ik kan me voorstellen dat het voor pastor Yves wel eens schakelen is.

Dat geloof ook een bron van kracht is laten vele wereldwijde sporters zien. Ons eigen Nederlandse

voetbalelftal kent daar verschillende voorbeelden van en onder de deelnemers van de laatste Olympische Spelen zijn nog veel meer geloofsgetuigen. Dichter bij huis ben ik trots op ons Apostelen2.0-verhaal. Drie jaar geleden zijn we samen dit familiepastoraat gestart. Inmiddels is het – hoe klein en kwetsbaar ook – een beweging geworden. In de bijeenkomsten met de ouders heb ik gezien dat ons christelijke geloof zeggingskracht heeft als we het met in de ene hand de Bijbel en in de andere hand de krant actueel en actief kunnen maken.

Dat geloven meer is dan vieren laten de activiteiten in ons Blauwe Boekje zien, samengesteld door zowel protestanten als katholieken in onze regio. Het is iets, waarin we ons weten te onderscheiden.

Tot slot moet het geloof ook geïnspireerd worden en een gezicht krijgen. Hoewel door het naderende 'pensioen' van Hennie en het vertrek van Yves het team kleiner wordt hebben we nog steeds een relatief groot en kwalitatief goed en divers pastoresteam. Voor ieder wat wils, wat zeker in deze tijd een rijkdom is.

Kortom redenen genoeg om te zeggen dat we goud in huis hebben, maar ... we hebben mensen nodig die onze parochie kunnen besturen. Om verschillende redenen hebben we naast Martin Claes als pastoor binnenkort nog maar drie bestuursleden, waarvan twee ook nog een drukke baan hebben. Verder heb ik zelf besloten om na ruim vier jaar

INHOUD

pagina 2-12	Algemeen
pagina 3	Vanuit het bestuur
pagina 4-5	Kijkzolder
pagina 5	Pastoraat van Nabijheid
pagina 6	Pianoconcerten Gouden bruidspaar
pagina 7-8	Koos Leemker
pagina 8	Puzzel
pagina 9	Apostelen 2.0
pagina 10	Kruisverheffing-Geloven nu- Aankondiging Apostelviering
pagina 11	Dopelingen - film
pagina 12	VOS-Voedselbank
pagina 13	H. Antonius Abt Wijchen
pagina 14-16	Vieringschema
pagina 17	H. Judocus Hernen
pagina 18	H. Paschalis Baylon Woezik
pagina 19	H. Johannes de Doper Balgoij
pagina 20	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 21-22	Emmanuel Achterlo
pagina 22	H. Antonius Abt Nederasselt Kapelberg Bergharen
pagina 23	H. Victor Batenburg
pagina 23-26	Wij gedenken
pagina 27	Column
pagina 28	De pastor aan het woord

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

als adviseur van het parochiebestuur gewerkt te hebben een stapje terug te zetten. Los van personen blijft het lastig om als oud-pastoor van de parochie een rol in het bestuur te vervullen, zeker nu de pastoor door zijn gezondheid niet fysiek bij vergaderingen aanwezig kan zijn. Ik heb met enthousiasme en voldoening deze taak op me genomen, maar het is nu het moment om ruimte te maken. Natuurlijk zal ik desgevraagd de parochie van adviezen blijven voorzien.

Op zaterdag 28 september willen we van 10.00-12.00 uur een inspiratiebijeenkomst houden voor toekomstige bestuursleden. We zullen dan kort uiteenzetten waar we als parochie staan. We zullen onze visie en onze financiële situatie delen, alsmede een uiteenzetting geven van de concrete taken en belasting, die het bestuurswerk vraagt. U kunt dan ook met uw vragen bij ons terecht. Met name zoeken we mensen, die kennis hebben op gebied van bouwzaken en secretariaat. Maar alle hulp is welkom, zo nodig kunnen we taken op maat maken. Mocht u interesse hebben dan zouden we het fijn vinden als u zich opgeeft (rudy.dekruif@detwaalfapostelen.nl), zodat we ook een lunch kunnen serveren.

Ik denk dat duidelijk is dat ik in de toekomst van kerk en parochie geloof. Het is mooi werk om het bestaande te transformeren, bepaalde dingen tot een goed einde te brengen en het nieuwe mee te helpen opbouwen. Wie zet zijn schouders er met ons onder? We rekenen op u.

Rudy de Kruijf,
adviseur parochie De Twaalf Apostelen

HET HEFTIGE SACRAMENT

Na een zomerstop gaat ons parochiemuseum De Kijkzolder weer open, met een tentoonstelling over de zeven sacramenten. Ook over de biecht, of officieel het sacrament van boete en verzoening, is er het een en ander te zien.

Van alle sacramenten roept dit de heftigste emoties op, van afschuw tot vreugde. Mensen die in hun jeugd verplicht waren om te biechten, vaak maandelijks, mechanisch, waren maar al te blij dat het werd afgeschaft en willen niet terug naar die praktijk. En volkomen terecht; mensen zo'n intiem gebeuren opdringen is echt een wandaad, waar de Kerk gelukkig van teruggekomen is. Mensen die pas later zijn gaan biechten, en dat doen op momenten dat ze er behoefte aan hebben en niet omdat het moet, zijn een stuk enthousiaster. Voor hen is het een mooi moment van ontmoeting met God.

Wie nog nooit gebiecht heeft, hoeft niet te vrezen. De priester begeleidt je of heeft wellicht zelfs een orde van dienst klaarliggen. Het begint met een kruisteken en een korte aansporing om bij God te brengen

wat op het hart ligt, wat er in de relatie met God en de naaste in de weg zit, de zogenaamde zonden. Vaak volgt er dan een kort gesprekje om beter te begrijpen wat er niet goed is gegaan. De priester geeft dan een penitentie op, een boete die makkelijk te voldoen is, vaak het lezen van een Bijbeltekst of een gebed. Dan zegt hij: "God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon, en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden. Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest."

Uiteraard is voor iedereen persoonlijk hoe de biecht wordt beleefd. Maar vandaag de dag hebben weinigen er spijt van het sacrament ontvangen te hebben. Zeker mensen die het gevoel hebben dat ze te vaak te veel dingen fout doen in het leven, die zich niet geliefd weten, die denken dat er voor hun (steeds weer terugkerende) zonden geen vergeving mogelijk is, zeker die mensen zouden het eens moeten proberen. Het kan een enorme bevrijding zijn en verlichting geven van de last van het leven.



In principe kun je overal biechten. In een speciale biechtstoel, in de kerk op twee stoelen of in de bank, in een gesprekskamer op het parochiecentrum of thuis. Het is wel fijn als het een rustige plek is, waar je vrijuit kunt spreken.

Kom meer te weten over het sacrament bij De Kijkzolder, elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur, bijvoorbeeld op 29 september. Of maak een afspraak voor een biechtgesprek met een van de priesters.

Pastor Frits Hendriks

TWEE BIJDAGEN..... TWEE BLIKVANGERS.....

De huidige wisselcollectie van het parochiemuseum De Kijkzolder is nog te bezoeken op de laatste zondag van september en oktober. Opvallend daarbij zijn twee bijdragen die op bijgaande foto's te zien zijn en illustratief zijn voor het thema 'De Zeven Sacramenten'. Bij het sacrament van het huwelijk staat een echtpaar met kind opgesteld, te danken aan Wies Berris-Visschers en vriendin. Bruid en bruidegom dragen originele kleding uit de

tijd van het Rijke Roomse Leven, afkomstig uit het arsenaal van de bewaarsmiense, onderdeel van de Historische Vereniging Tweestromenland.

Een tweede blikvanger bij deze tentoonstelling is een biechtstoel bij het sacrament van de biecht (verzoening). In het verleden gingen veel mensen van de H. Annaparochie Bergharen rond Pasen biechten en bleken de twee vaste biechtstoelen in de kerk het aantal biechtelingen niet aan te kunnen. Van buiten Bergharen werd een priester aangetrokken en men plaatste een zelfgemaakte biechtstoel (zie foto) in de sacristie, zodat iedereen vlot de biecht kon worden afgenomen. Daarvoor maakte men aan een bidstoel een rooster. Mocht u weten wie dat gemaakt heeft, laat het ons weten. Deze biecht(bid)stoel stond voorheen op de zolder van de oude pastorie te Bergharen..

Gerard Toonen



ONTMOETINGSMIDDAG 2024

PASTORAAT VAN NABIJHEID

OVERASSEL, NEDERASSEL EN HEUMEN.

In het kader van de landelijke Ziekendag organiseert het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen de jaarlijkse ontmoetingsmiddag op zaterdag 7 september 2024 in Dorpshuis 'Ons Huis', Kerklaantje 17 in Nederasselt.

De ontmoetingsmiddag is voor alle parochianen uit Overasselt, Nederasselt en Heumen en alle andere belangstellenden. Er is voldoende ruimte voor rollators en scootmobielen. De middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering, voorgegaan door pastor Yves. De muzikale begeleiding is in handen van het koor Mazing Joy onder leiding van Ilja van Luijk. Het thema van deze middag is: 'Liefde geven, liefde ontvangen'.

Daarna bent u van harte uitgenodigd om samen met ons, onder het genot van een kop koffie/thee en wat lekkers en daarna een borreltje, deel te nemen aan een gezellig samenzijn.

Want er is wat te vieren: Dit jaar is het 25 jaar geleden dat leden van het Pastoraat van Nabijheid begon-

nen met de voorbereidingen om een werkgroep te starten voor het bezoeken van zieke parochianen aanvankelijk onder de naam 'Ziekenpastoraat'. In 1999 begon deze groep met de vergaderingen en in maart 2000 kwam de werkgroep in actie.

Helaas zijn vele leden van het eerste uur ons reeds ontvallen. Toch hebben we nog twee van hen in ons midden, met name Riek van Haren en Marij Kroes, beiden nog steeds actief in Nederasselt.

Graag willen we hier op 7 september samen met alle aanwezigen aandacht aan besteden.

De middag eindigt om 17.00 uur.

Hebt u hulp nodig i.v.m. vervoer, bel dan naar Ricky Ariëns, telefoon 06-23480607 of 024-6221897.

Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 7 september om 14.00 uur in Nederasselt.

Ricky Ariëns,
coördinator Pastoraat van Nabijheid
Overasselt, Nederasselt en Heumen

JUBELJAAR

In elke kerk staat een display met gebedskaarten: om mee te nemen!

Elke 25 jaar viert de katholieke kerk een jubeljaar. Dat van 2025 krijgt als thema mee 'Pelgrims van hoop'. Voorafgaand aan dit heilige jaar staat in 2024 het gebed centraal.

Op elke kerklocatie in onze parochie komt daarom een display met gebedskaarten beschikbaar. Op elke kaart een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lofzang en het Onzevader.



Gebed is niet alleen belangrijk in een plechtige viering of klooster. Evenmin is het gebed exclusief voorbehouden aan leden van pastorale teams. Bidden komt eenieder toe om als gelovige te kunnen groeien in balans met al wat leeft. Omdat niet alles in het aan ons allen geschonken leven maakbaar is. Het is waardevol om regelmatig stil te staan bij al dat wat jou bezighoudt, omdat daardoor de hoop die in ieder mens woont wordt gevoed. Het gebed is een door de eeuwen heen beproefde levenswijze om het ritme van de dag te ordenen. En als er in jouw drukke leven een keuze gemaakt moet worden ligt de tijd rondom de dagelijkse maaltijden het meest voor de hand.

Mede hierom zal het pastorale team op de maandag voor Kerstmis een stille middag aanbieden waarin we uitgebreider ingaan op dat bijzonder rijke gebed dat we zo vaak en meestal bijna gedachteloos bidden: het Onzevader.

Jack Steeghs namens het pastorale team

ZEER GESLAAGDE PIANOCONCERTEN

Voor het tweede jaar in successie is de H. Antonius Abtkerk te Wijchen gastheer geweest voor jonge, talentvolle pianisten die deelnemen aan de masterclass pianospel van het Studentenmusikfestival in Kleef. Dit festival werd inmiddels al voor de 17^e keer georganiseerd.

Op 23, 27 en 30 juli en op 3 augustus werden vijf studenten uitgedaagd om in een groot gebouw met een goede akoestiek (onze kerk) hun kennis en kunde om te zetten in prachtige muziek. Nieuw dit jaar was dat Jos Andriessen voor het publiek een korte inleiding van de studenten verzorgde en dat na afloop het publiek enkele vragen kon stellen aan de uitvoerende pianist(en).



Alle pianisten bleken uitstekende musici, die de aanwezigen een heel prettige avond hebben bezorgd. Onze eerste gast, Christina Stuart uit het VK, liet ons horen hoe ook moeilijke stukken van bekende componisten op een aantrekkelijke manier kunnen worden gebracht. Het concert van het pianoduo Kateryna Shapran en Balasz Fazekas (quatre mains) op 27 juli 2024 was heel speciaal en toonde beider hoge bekwaamheid. Sofia Mushtai, afkomstig uit Oekraïne, liet ons horen dat stukken gebracht met positieve klanken ook een genot voor het oor kunnen zijn. Het absolute hoogtepunt dit jaar was het concert van Edwin Sz wajkowski op 30 juli, een optreden van een gelouderd pianist dat concertgebouw-waardig was. De belangstelling was dit jaar al groter dan vorig jaar maar ik hoop dat we volgend jaar op nog meer belangstelling kunnen rekenen. Het gebodene komt zeker overeen met wat u in concertgebouwen kunt horen.

Hein Kroft

Balasz Fazekas
(Hongarije)



GOUDEN BRUIDSPAAR

Delen uit mijn toespraak op 11 augustus aan Hennie en Jo Witsiers.

Allereerst van harte gefeliciteerd.

Jo met haar 85^e verjaardag en Hennie met zijn 80^e verjaardag, en het allermeest met jullie gouden huwelijk.

Jullie zijn samen naar dit mooie moment toegegroeid, vader en moeder van Patrick, schoonouders van Ellen en opa en oma van Quint en Noree. Jullie staan voor iedereen klaar.



Jo begon als schooljuf in Hernen, waar jullie toen woonden, en Hennie als gemeentebtenaar in Bergharen. Later kwamen jullie in de gemeente Batenburg te wonen en konden daar met jullie werkzaamheden verder.

Al op jonge leeftijd speelde Hennie pastoortje en omdat alles anders liep dan hij wenste, ging zijn leven in een andere richting. In Batenburg kregen jullie een zoon Patrick. Jullie tweetjes gingen gaandeweg zich inzetten binnen en buiten de kerk. Het werd een vorm van dienstbaarheid om te werken door positief te zijn in het handelen aan een toekomst die leefbaar is voor iedereen.

Enkele voorbeelden:

Het werk in het ziekenpastoraat en voor ouderen, het langs de deur gaan voor de Vastenactie en nog veel andere collectes, de verkoop van bloemen ten bate van de Bond van Ouderen, alle veertien dagen het Batenburgs Groentje klaarmaken en zorgen voor de verspreiding (inmiddels bijna vijftienhonderd keer) hiervan.

En niet te vergeten al die autoritten die Jo met Hennie gemaakt heeft, naar de vele vieringen en voorbereiding hiervan, vooral na de oprichting in 2010 van de parochie De Twaalf Apostelen. Hennie kwam in het pastoresteam met iedere woensdagmorgen

pastoresoverleg.



Hennie stond in alle twaalf geloofsgemeenschappen met Jo voor iedereen klaar. Het is dan ook heel fijn om te ervaren dat zij al dit werk met veel liefde en plezier hebben gedaan. Ze leerden

veel mensen kennen en maakten graag een praatje. En die gesprekken zijn heel belangrijk en geven veel wijsheid.

Bert van Boxtel

DEEL 1

MARIAVERERING DOOR DE EEUWEN HEEN

Over de H. Maria valt veel te zeggen. Paus Paulus VI zei tijdens een preek in 1970: "Als we christen willen zijn, moeten we ook 'mariaal' zijn, dat wil zeggen: we moeten de essentiële, vitale band erkennen die Onze Lieve Vrouw met Jezus verbindt en die voor ons de weg opent die ons naar Hem leidt."

Maria wordt Moeder Gods genoemd. Zij is de moeder van het goddelijk vleesgeworden Woord. In de Bijbel wordt zij op verschillende plaatsen de moeder van Jezus genoemd. Overschaduw door de H. Geest droeg zij God in haar schoot.

In het eerste hoofdstuk van de evangelist Lucas staan deze wonderlijke gebeurtenissen beschreven. Ook het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, die op hoge leeftijd nog zwanger werd van Johannes, de voorloper van Jezus genoemd.

De heilige Jozef, waarmee Maria samenwoonde, wordt genoemd voedstervader. Hij had zeker een belangrijke rol bij de opvoeding van Jezus in de plaats Nazareth, maar verder is weinig over hem bekend, behalve dat hij timmerman was. De Kerk vereert hem om zijn trouw en eenvoud met de feestdag op 19 maart. De rol van Maria is in de wereldkerk daarentegen zeer groot en omvangrijk, ofschoon zij eenvoud en bescheidenheid uitstraalt.

Op het concilie van Efeze in het jaar 431 werd het dogma van Maria Moeder van God afgekondigd.

In de geschiedenis komen verschillende leeftijden voor waarop Maria zwanger zou zijn geworden: met ongeveer 14 jaar, maar ook tussen 19 en 24 jaar.

Kerkvaders gaan ervan uit, dat Maria maagd is gebleven, alhoewel in het Nieuwe Testament over broers en zussen van Jezus wordt gesproken. Maar het was toen gebruikelijk om bepaalde familieleden ook broer of zus te noemen en Maria heeft volgens de Kerk na Jezus geen kinderen meer gekregen.

Hoe oud was Maria toen zij stierf? Hier lopen de meningen uiteen. Na de Hemelvaart van Jezus leefde Maria nog 13 of 14 jaar, of nog 21 jaar? Ook de vraag of Maria stierf vóór haar tenhemelopneming blijft open. Zij stierf echter niet vanwege de erfzonde, want zij was onbevlekt ontvangen. Het dogma van Maria-Tenhemelopneming is in 1950 afgekondigd door paus Pius XII.

De maand mei wordt sterk verbonden met Maria. Dat is al een eeuwenlange traditie. Mei wordt verbonden met het nieuwe leven. De pausen Pius XII en Paulus VI hebben de toewijding in mei aan de Hei-

lige Moeder Gods aangemoedigd. Er bestaan allerlei riten rondom de verering van Maria. Bijvoorbeeld het kronen van een Mariabeeld of schilderij. Dit kan gebeuren tijdens de eucharistie of een gebedsviering. Zo kan een kind een kroon van bloemen op het hoofd van een Mariabeeld zetten.

Maria wordt al lang verbonden met bloemen; de meimaand is ook de maand van tuinieren. Er zijn speciale Mariatuinen met een combinatie van bloemen en planten gerelateerd aan Maria, zoals maagdenpalm, vrouwenmantel, lievevrouwebedstro, mariaklokje en rozen. De tuin kan een plek van gebed worden, zoals bij de grot naast de Antonius Abtkerk in Wijchen. Ook bestaan rozenkranstuinen met stapstenen in de vorm van een rozenkrans, geplaatst tussen bloembedden. Bloemen verwijzen naar kleurenpracht, maar ook naar zuiverheid, heiligheid, zachtheid, barmhartigheid.

Ook een klein huisaltaartje is een mogelijkheid tot Mariaverering. Daarop een Mariabeeld met bloemen, kaarsen, een rozenkrans en bidprentjes.



De kleur blauw wordt vaak geassocieerd met Maria. Met name in de Byzantijnse kunst wordt Maria afgebeeld in de blauwe kleur. Dat gebeurt al vanaf ongeveer 500. Gedurende het kerkelijk jaar kennen we verschillende Mariafeesten.

Met Kerstmis op 25 december vieren we de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Vanwege de grootheid van het gebeuren vieren we Tweede Kerstdag.

De zondag na Kerstmis is het feest van de Heilige Familie: Maria, Jozef en het kind Jezus vormen een gezin.

Op 1 januari vieren we het feest van Maria Moeder van God. Maria Lichtmis is op 1 februari. Maria ging veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel om haar kind aan de Heer op te dragen. Dat paste in de joodse traditie, waar de geboorte van een kind als onrein werd beschouwd. Ik herinner mij uit mijn jonge jaren dat mijn moeder ook deze gewoonte had. Maria Boodschap op 25 maart: aankondiging van de Heer. Negen maanden later op 25 december werd het Kerstkind Jezus geboren.

Maria Visitatie op 31 mei. Op die dag wordt herdacht, dat Maria een bezoek bracht aan haar nicht Elisabeth, waar in het evangelie over gesproken wordt.

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria-Tenhemelopneming. De Kerk leert dat Maria na haar dood met ziel en lichaam naar de hemel is opgestegen. In veel parochies werd vroeger een processie door de stad georganiseerd met het Mariabeeld centraal, bruidjes en veel bloemen. Al lopend werd de rozenkrans gebeden. Zo'n processie heeft op sommige plaatsen nog plaats. Wij vieren dit feest bij

goed weer bij de grot in de tuin van de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Op 8 september is het feest van Maria Geboorte. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans wordt op 7 oktober gevierd. Oktober is eveneens een Maria-maand, waarin veel aandacht besteed wordt aan het bidden van de rozenkrans.

Op 8 december Maria Onbevleete Ontvangenis. Het dogma is in 1854 afgekondigd door paus Pius IX. Dit feest valt precies negen maanden vóór het Maria-geboortefeest op 8 september. Er is in de Kerk heel lang gediscussieerd over deze leerstelling. Op hoog niveau waren er onder de theologen voorstanders en tegenstanders en intussen werd het feest toch al eeuwenlang gevierd. Het dogma bracht uitsluitel. Deze gebeurtenis wordt vaak verward met de maagdelijke geboorte van Jezus, maar voor de duidelijkheid: hier betreft het Maria, die zonder erfzonde is geboren.

Nog veel valt er over de Mariaverering te zeggen. Denk aan de verschijningen, wonderen, de bedevaarten, de kapellen, het bidden van de rozenkrans en het opsteken van de vele kaarsjes. Daarover de volgende keer.

Koos Leemker

AFSCHEID PASTOR YVES

Pastor Yves neemt per 1 september a.s. afscheid van onze parochie. De bisschop is in gesprek met pastor Yves over de toekomst. De officiële afscheidsviering is, in overleg met het pastoresteam, op 22 september a.s. tijdens de Apostelviering in de Antonius Abtkerk Wijchen. De weekenden daaraan voorafgaande in september neemt pastor Yves afscheid in de geloofsgemeenschappen waar hij eerst aanspreekbare pastor is. U bent allen van harte uitgenodigd voor de afscheidsviering op zondag 22 september.



VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 5 oktober t/m 3 november. Kopij kan tot en met 12 september per e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

EVEN PUZZELLEN @LB

ZOEK DE VERSCHILLEN.

©L.B.

Hoeveel verschillen ziet u tussen de rechter- en de linkerfoto ?





ACTIVITEITEN VOOR HET HELE GEZIN

Apostelen 2.0 = het jongerenpastoraat van de katholieke geloofsgemeenschap van Wijchen en dorpen.
detwaalfapostelen.nl/gezinnen

Benieuwd naar de kerk van nu voor jouw gezin? Apostelen 2.0 is een maandelijks activiteitenprogramma voor het hele gezin. Per leeftijdsgroep maken de kinderen (3-17 jr) en de ouders spelenderwijs kennis met een Bijbelverhaal of we verdiepen ons in een thema. Alle groepen ontdekken hetzelfde thema, maar ieder op zijn eigen niveau. De bijeenkomsten zijn afwisselend op zaterdagmiddag en zondagmorgen. **Kom de sfeer proeven tijdens de gezinsactiviteit op 22 september van 11-12.30u bij de Antonius Abt te Wijchen.**

Eerste Communie en Vormsel

Aanmelden graag vóór 22 sept '24

De voorbereidingen voor de 1e communie en het vormsel zijn onderdeel van Apostelen 2.0. Door het unieke concept van Apostelen 2.0 kan het hele gezin meedoen. Samen beleven we met plezier ons geloof.

Informatie avonden

Voor een kennismaking en/of vragen over de activiteiten ben je welkom bij een informatie avond op:
10 september '24: 20-21u. Hoogstraat 5, Overasselt.
12 september '24: 20-21u. De Mijlpaal, Hernen
18 september '24: 20-21u. Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen



KRUISVERHEFFING



De 'Heilige Kruisverheffing' is een feest in de liturgie van de katholieke kerk dat op 14 september wordt gevierd. Het wordt eveneens gevierd in de oosterse orthodoxie. De datum valt bij de katholieke en een deel van de orthodoxe kerken op 14 september en een ander

deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 september.

De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag opgebaard.

Gedurende het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het volk getoond. Volgens de traditie heeft aan dit kruis Jezus geleden. Het kruis is volgens de traditie gevonden door Helena, moeder van Constantijn de Grote, die rond 324 naar Jeruzalem pelgrimeerde. Daar liet zij uitgravingen doen, waarbij ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Voor het eerst wordt hierover bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de vierde eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte.

Op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha, liet Helena de basiliek van het Heilig Graf bouwen. Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. De vondst van het heilig kruis leidde vooral vanaf de kruistochten tot een onstuitbare verspreiding van kruisreliëken en daarmee ook tot verspreiding van het feest van de Kruisverheffing. Bovendien heeft de verspreiding van de cisterciënzers en trappisten over Europa een rol gespeeld, aangezien in hun spiritualiteit de Kruisverheffing van bijzonder belang is. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo door de hele Kerk.

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 september.

Bron: www.marypages.com

GESPREKSGROEP 'GELOVEN NU'

In onze parochie De Twaalf Apostelen is ook een gespreksgroep overdag actief en wel eenmaal in de maand op een dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om over geloof te spreken en ervaringen met elkaar te delen. De gespreksgroep 'Geloven Nú' gaat aan de hand van een Bijbelverhaal in gesprek. We gaan samen na wat deze oude teksten in onze tijd ons kunnen vertellen in ons persoonlijk leven.

De gespreksgroep wordt begeleid door een van onze pastores en vindt plaats in het parochiecentrum.

Al luisterend komen mooie gesprekken op gang, zo is de ervaring van het afgelopen jaar.

Voel u welkom om eens te komen luisteren en vervolgens te beslissen of deze vorm van geloofsbeleving ook iets voor u is.

De data voor het nieuwe jaar zijn:

Dinsdagen 2024:	2025:	
3 september,	7 januari,	4 februari,
1 oktober,	11 maart,	1 april,
5 november,	6 mei,	3 juni.
3 december,		

Graag aanmelden vóór 2 september bij de telefoonwacht of via e-mail aan: secretariaat@detwaalfapostelen.nl. Wij zien naar u uit!

APOSTELVIERING: AFSCHEID EN TOEKOMST

Op zondag 22 september 2024 is de jaarlijkse Apostelviering. Het is een herinnering aan de fusie van onze parochie De Twaalf Apostelen en een moment van ontmoeting en vooruitkijken. Dit jaar had het pastoraal team ervoor gekozen om het nieuwe schema voor de zondagsvieringen te presenteren en om uiteraard een vrijwilligersgroep in het zonnetje te zetten. En toen kwam het nieuws dat pastor Yves Mambuëni Makiadi zou gaan vertrekken. In onderling overleg is de Apostelviering aangewezen als officiële afscheidsviering. Pastor Yves zal de hoofdcelebrant zijn, pastoor Martin Claes zal hem toespreken en na afloop is er ruim de gelegenheid om onze vertrekkende pastor de hand te schudden. Het zal dus een combinatie worden van de vertrouwde Apostelviering en een afscheid. Na afloop worden er koffie, thee en limonade, met een krentenbol en/of een koekje geserveerd. Hopelijk weten op 22 september veel parochianen de weg naar de parochiekerk te vinden voor viering, afscheid en ontmoeting. Ook de gezinnen van Apostelen 2.0 zijn - met deels een eigen programma - van de partij. De viering begint om 11.00 uur.

Pastor Frits Hendriks

DOPELINGEN

Misschien is het u opgevallen dat er nagenoeg geen dopelingen zijn opgenomen in de Apostelbode.

Er zijn echter wel degelijk kinderen gedoopt en en voor de volledigheid hebben we van alle gemeenschappen een gezamenlijke lijst gemaakt.

8-10-2023
Jake William Hendriks en
Bella Jolie Hendriks
H. Jozef Alverna

12-11-2023
Jasper de Groot
H. Johannes de Doper Balgoij

25-11-2023
Lucas Fernandez
Antonius Abt Wijchen

10-12-2023
Bowie Verwaaijen
H. Judocus Hernen

7-1-2024
Tijler Magdelijns
Antonius Abt Wijchen

18-2-2024
Sven Coumans
Sanne Peters
Antonius Abt Wijchen

24-3-2024
Iris van Kerkhof
H. Judocus Hernen

30-3-2024
Sham Alssalloum
Antonius Abt Wijchen

14-4-2024
Fleur van Dijk
Antonius Abt Wijchen

21-4-2024
Lisa Engelen
Antonius Abt Wijchen

28-4-2024
Mateo van Boekel
Antonius Abt Overasselt

28-4-2024
Xem Bakker
Antonius Abt Wijchen



12-5-2024
Isabella van Campenhout
Kapelberg

8-6-2024
Heleen Chaccour
Antonius Abt Overasselt

16-6-2024
Dahly de Haan
Antonius Abt Wijchen

23-6-2024
Elorah van Heist
Antonius Abt Wijchen

23-6-2024
Jolien Reijnen
Antonius Abt Wijchen

14-7-2024
Yeseniae Paesch
Mike van Elferen
Antonius Abt Wijchen

14-7-2024
Jessmaé van Maaren Pesulima
Kapelberg

27-7-2024
Miell Olendan
Antonius Abt Wijchen

FILM: AS GOOD AS IT GETS



Op 20 september wordt de eerste film van het seizoen gedraaid in de Emmanuelkerk. De hoofdpersoon in de film is Melvin Udall. Hij woont in hartje Manhattan. Als zijn dagelijkse gewoontes en dwangneuroses verstoord worden, raakt hij in paniek. Op een dag wordt hij in zijn vertrouwde restaurant door een andere serveerster bediend. Ook krijgt hij de zorg over het hondje van zijn excentrieke buurman. Hierdoor stort zijn geordende leven in. Alleen door zijn menselijke kant te laten zien, kan hij weer orde op zaken stellen. De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

Het Blauwe Boekje is er weer!

De naam het Blauwe Boekje is intussen een begrip geworden en we zullen die naam ook zeker niet veranderen. Maar eigenlijk zou het ook wel het regenboogboekje kunnen heten. Want er wordt weer een regenboog aan activiteiten georganiseerd. Van gezellig samen een film kijken tot Bijbelstudie, van groepen die een jaar met elkaar optrekken tot een eenmalig bezoek aan een kunsttentoonstelling, van klassiekers die al jaren meegaan tot nieuwe ideeën. Activiteiten die felgeel lijken omdat ze prikkelen en verfrissen. Groene activiteiten die gaan over duurzaamheid. Activiteiten die uitnodigen tot rust en inkeer in de paarse tijden van het jaar. Misschien is er ook wel iets bij dat jou in vuur en vlam van enthousiasme brengt.

De activiteiten worden georganiseerd door de Taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenleving). Ook al zo'n veelkleurige groep waarin de katholieke parochies van Wijchen en Beuningen, de protestantse gemeente Rivierenland Oost en sinds dit jaar ook de gefedereerde protestantse gemeente Bergharen-Hernen-Horssen samenkomen en elkaar inspireren.

We hopen dat we jou bij een of meer van de activiteiten uit dit boekje mogen begroeten.

Het Blauwe Boekje met het volledige programma is verkrijgbaar bij alle kerken, het parochiecentrum, de bibliotheek en verschillende buurthuizen. Het is ook te raadplegen via onze website.



Op zondag 1 september wordt het eerste exemplaar gepresenteerd tijdens de oecumenische viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen. Tijdens deze viering zal generaal b.d. Mart de Kruif de 'preek van de leek' houden. Van 2011 tot 2016 was generaal De Kruif commandant van de Landstrijdkrachten. Hij voerde o.a. het bevel over missies in Bosnië en in het zuiden van Afghanistan. Hij zal ons zijn visie geven op de alarmerende situatie in de wereld en ons vertellen waar hij zelf zijn moed en hoop vandaan haalt. Gelooft hij nog steeds in vrede?

Let op: deze gebedsviering begint om 10:00 uur.

pastoraal werkster Lara van der Zee

HELPT U MEE, AAN HUN KERSTDINER?



VOEDSELBANK

Het is een titel die misschien vragen bij u oproept maar toch een logisch vervolg is op de succesvolle campagne die we voor de voedselbank hebben gevoerd in de vastentijd 2024.

Het helpen van mensen die in moeilijkheden zitten is een opdracht die we als christen ook uitvoeren. Dat hebben we dit voorjaar laten zien door een grote hoeveelheid levensmiddelen bijeen te brengen.

Het is nog steeds een feit dat er in Wijchen en omgeving mensen zijn die voor hun voeding afhankelijk zijn van de voedselbank. Natuurlijk willen wij dat dit niet nodig is, maar de praktijk toont ons iedere dag weer dat de behoefte aan de voedselbank nog steeds groot is.

Als parochie De Twaalf Apostelen willen we graag weer een bijdrage leveren aan het werk van de voedselbank door het inzamelen van voedingsmiddelen.

In de tijd voor Kerstmis, de adventtijd, leven we toe naar de komst van het kindje Jezus en op 25 december staat bij velen een kerstdiner op tafel om dat heugelijke feit te vieren. Ook zij die afhankelijk zijn van de voedselbank willen dan graag iets extra's op tafel hebben. Wij vinden dat we op deze vraag een antwoord moeten geven.

Hoe we deze inzameling gaan doen is nog niet vastgesteld. Wel nemen we de ervaringen van de campagne uit de vastentijd 2024 mee.

Na de vakantie ga ik aan de slag met de organisatie van de inzameling. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik hoop dat dit initiatief enkele lezers enthousiast maakt om mee te doen, het liefst natuurlijk uit iedere geloofsgemeenschap/cluster minimaal een persoon.

Hebt u interesse meldt dat dan bij het parochie-secretariaat 024-6412627.

Hein Kroft

LOURDESGROT IN PAROCHIETUIN IS HERSTELD

Omdat er al langere tijd twijfels waren over de bouwkundige staat van de Lourdesgrot in de tuin naast het parochiecentrum, had de parochie bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend. Eind 2018 heeft de Monumentenwacht de grot geïnspecteerd en adviezen voor herstel geformuleerd. In 2022 heeft de gemeente de grot tot gemeentelijk monument verklaard en subsidie toegekend.

Maar in juli 2023 stortte de berg achter de grot in en werd het hek naar het terrein van Meerstaete zelfs ontzet. Het puin is toen meteen opgeruimd waarbij de stenen zijn opgeslagen voor de heropbouw. Bij de bouw van de grot waren namelijk delen van de romaanse kerk uit de tiende en elfde eeuw en van de oude middeleeuwse kerk gebruikt, zoals Wim Katzenberg had ontdekt. Onlangs is de reconstructie

gereed gekomen en sindsdien staat de grot er weer stralend bij! Mooi op tijd voor de viering van Maria-Tenhemelopneming.



H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

VANUIT DE CONTACTRAAD

- Het parochiebestuur heeft alle contactraden op 9 juli met klem gevraagd om mogelijke kandidaten voor het parochiebestuur door te geven. Op dit moment is het parochiebestuur namelijk volstrekt onderbemenst. Ook parochianen die bijna 75 jaar zijn wordt gevraagd zich te melden. Zij kunnen ook voor een kortere periode dan vier jaren worden benoemd. Eind september wordt er een uitleg voor potentiële bestuursleden georganiseerd.
- Voorlopig blijft de koortribune rechts staan. Als het probleem van de verwarming opgelost kan worden, kan daar een definitieve tribune van vier treden van 75 cm diep worden gebouwd. Alle koren hebben hun kanttekeningen daaromtrent gegeven.
- We hebben een aparte vergadering belegd over de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen onze toekomst zien in de parochie. De elf andere geloofsgemeenschappen beginnen aan een clustering in drieën, maar hoe anticiperen wij op de nieuwe organisatie? Begin dit jaar hadden we nog 245 vrijwilligers in twintig werkgroepen en nu zijn de knelpunten nog oplosbaar. We hebben na uitgebreide onderlinge discussie de leiding van de parochie laten weten dat de kerkgebouw-gebonden werkgroepen zeker nog behoefte houden aan een gemeenschappelijk overlegorgaan (bijv. een contactraad). Wat voor de overige werkgroepen de optimale organisatievorm is, valt nu niet te zeggen omdat onbekend is wat de volgende stappen in de reorganisatie van de parochie zouden kunnen zijn. Of er in de toekomst een harde scheiding tussen parochiecentrum en onze contactraad moet blijven en wat er kan veranderen in de huidige relatie met het parochiebestuur, ook daar is nu weinig over te zeggen.

Theo van der Weegen

STOELN OF BANKEN?

Begin dit jaar ontving de contactraad signalen dat sommige mensen moeilijk in onze kerkbanken kunnen zitten en die graag vervangen wilden zien door stoelen. In eerste instantie vond de contactraad dat er al voldoende stoelen stonden, bijv. in de dagkapel en bij de biechtstoelen. Maar bij nader inzien kan vanuit die stoelen niet goed gekeken worden naar de ruimte vóór in de kerk, waar bijvoorbeeld bij vieringen van Apostelen 2.0 en uitvaarten wat gebeurt. De contactraad heeft daarom d.m.v. een enquête aan huidige kerkbezoekers gevraagd wat ze van het plan om stoelen te plaatsen vinden. Een kleine meerderheid van de reacties gaf aan dat inderdaad enkele banken in de middenbeuk van de kerk vervangen zouden mogen worden door stoelen. De contactraad heeft besloten om links bij de preekstoel twee banken te vervangen door stoelen. Daarmee verandert het aanblik van de kerk nauwelijks en kunnen we zien of in voldoende mate aan de wens wordt voldaan.

Theo van der Weegen



Vieringschema

24 augustus / 25 augustus
• 21e zondag door het jaar

31 augustus / 01 september
• 22e zondag door het jaar

07 september / 08 september
• 23e zondag door het jaar
• Ziekenzondag

	Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen - groen - ④ * Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.15-17.18b * Tweede lezing: Ef. 5,21-32 * Evangelie: Joh. 6,60-69	lezingen - groen - ① * Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8 * Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27 * Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23	lezingen - groen - ② * Eerste lezing: Jes. 35,4-7a * Tweede lezing: Jak. 2,1-5 * Evangelie: Mc. 7,31-37
	H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie <i>Vrijwilligersviering</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Frits Hendriks	zondag 10:00 Oecumenische viering Parnassuskoor Lara van der Zee/Marika Meek 14:00 English Mass English choir Yves Mambueni	zondag 11:00 Eucharistie Parnassuskoor Frits Hendriks
	Emmanuel Wijchen	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Emmanuelkoor Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>
	H. Paschalis Baylon Woezik	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Woord en Communie Herenensemble Lara van der Zee <i>Na afloop</i> 
	H. Jozef Alverna	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Lara van der Zee	<i>Geén viering</i>
	H. Johannes de Doper Balgoij	zondag 11:00 Doopdank(gebed)viering <i>Begin schooljaar</i> Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Eucharistie <i>Afscheidsviering Yves</i> Mazing Joy Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Nederasselt	zaterdag 19:00 Eucharistie Mazing Joy Ton van Balveren	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie <i>Afscheidsviering Yves</i> Mazing Joy Yves Mambueni
	H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoor Hennie Witsiers	zondag 11:00 Eucharistie Samenzang Frits Hendriks	zondag 11:00 Woord en Communie Ceciliakoor Lara van der Zee
	Sint-Joris Heumen	<i>Geén viering</i>	zaterdag 19:00 Eucharistie <i>Afscheidsviering Yves</i> Samenzang Yves Mambueni	<i>Geén viering</i>
	Oude Sint-Victor Batenburg	zondag 09:30 Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Samenzang Jack Leo
	Kapelberg Bergharen	zaterdag 19:00 Woord en Communie Elckerlyckoor Lara van der Zee	zaterdag 19:00 Woord en Communie <i>Einde Kapelbergseizoen</i> Soli Deo Gloria (Gemengd) Jack Steeghs	<i>Geén viering</i>
	H. Judocus Hernen/Leur	<i>Geén viering</i>	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Jack Steeghs	zondag 11:00 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo
	H. Damianus Niftrik	<i>Geén viering</i>	zondag 09:30 Eucharistie Parochieel Zangkoor Jack Leo	<i>Geén viering</i>
	Het Kompas	zaterdag 17:30 Eucharistie Martin Claes	<i>Geén viering</i>	zaterdag 17:30 Eucharistie Frits Hendriks

Vieringschema

14 september / 15 september

• 24e zondag door het jaar
• Vredeszondag

21 september / 22 september

• 25e zondag door het jaar

28 september / 29 september

• 26e zondag door het jaar

 Lezingen uit de Heilige Schrift	lezingen - groen - ③ ✨ Eerste lezing: Jes. 50,5-9a ✨ Tweede lezing: Jak. 2,14-18 ✨ Evangelie: Mc. 8,27-35	lezingen - groen - ④ ✨ Eerste lezing: Wijsh.2,12.17-20 ✨ Tweede lezing: Jak. 3,16-4,3 ✨ Evangelie: Mc. 9,30-37	lezingen - groen - ⑤ ✨ Eerste lezing: Num. 11,25-29 ✨ Tweede lezing: Jak. 5,1-6 ✨ Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48
 H. Antonius Abt Wijchen	zondag 11:00 Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes	zondag 11:00 Eucharistie Apostelviering Afscheid Yves Mambueni Gelegenheidskoor Gehele pastoresteam	zondag 11:00 Eucharistie Familiekoor Martin Claes
 Emmanuel Wijchen	zondag 09:30 Eucharistie Emmanuelkoor Martin Claes	Géén viering	Géén viering
 H. Paschalis Baylon Woezik	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Jozef Alverna	zondag 09:30 Woord en Communie Soli Deo Gloria (Gemengd) Hennie Witsiers	Géén viering	Géén viering
 H. Johannes de Doper Balgoij	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Nederasselt	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Antonius Abt Overasselt	zondag 11:00 Eucharistie Afscheidsviering Yves Samenzang Yves Mambueni	Géén viering	Géén viering
 Sint-Joris Heumen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Frits Hendriks	Géén viering	Géén viering
 Oude Sint-Victor Batenburg	Géén viering	Géén viering	Géén viering
 H. Anna Bergharen	zaterdag 19:00 Eucharistie Samenzang Martin Claes	Géén viering	Géén viering
 H. Judocus Hernen/Leur	zondag 11:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	Géén viering
 H. Damianus Niftrik	zaterdag 19:00 Woord en Communie Parochieel Zangkoor Hennie Witsiers	Géén viering	zondag 11:00 Eucharistie Gildeviering Parochieel Zangkoor Jack Leo
 Het Kompas	zaterdag 17:30 Woord en Communie Hennie Witsiers	zaterdag 17:30 Eucharistie Frits Hendriks	zaterdag 17:30 Eucharistie Martin Claes

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:30 uur	Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Martin Claes.
iedere donderdag	09:00 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Wijchen | Emmanuelkerk

zondag 08 september	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 13 september	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 06 september	10:00 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
vrijdag 04 oktober	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 20 september	09:30 uur	Eucharistie. Yves Mambueni.
----------------------	-----------	-----------------------------

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 27 september	09.30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
----------------------	-----------	--------------------------------------

Wijchen | Woonlocatie De Weegbree

maandag 09 september	10:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
maandag 26 september	10:30 uur	Algemene viering. Verjaardag De Weegbree. Kirsten Kuipers / Jolanda.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 06 september	15:00 uur	Marialof. Yves Mambueni.
----------------------	-----------	--------------------------

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

donderdag 29 augustus	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.
donderdag 05 september	19.00 uur	Avondgebed in de pastorie. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal

maandag 26 augustus	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 30 september	09.30 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | Kulturhus De Zandloper

vrijdag 06 september	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 oktober	10:00 uur	Ouderenviering. Hennie Witsiers.

MARIA-TENHEMELOPNEMING PAROCHIETUIN



Op 15 augustus vierden parochianen in de parochietuin het feest van Maria-Tenhemelopneming. Aan het einde van de viering zegende pastoor Martin Claes de gerestaureerde Mariagrot met wijwater.



*Het orgel klinkt nog steeds voor in de kerk.
De vrijwillige timmerlui waren alweer aan het werk.
Binnenkort kan het Rütterorgel weer zijn taak vervullen,
Met plezier zullen we dat onthullen.
Compleet is dan weer onze Judocuskerk.*

Toon van Duifhuizen

HET ORGEL

HOE STAAT HET MET DE RESTAURATIE

Hoog tijd om jullie op de hoogte te stellen van de voortgang van de restauratie van het orgel. Nadat in september vorig jaar het orgel volledig is ontmanteld en alle onderdelen met een kraantje in de kerk naar beneden zijn getakeld, zijn ze in het atelier van orgelbouwer Verschueren in Ittervoort stuk voor stuk geïnspecteerd en hersteld of vernieuwd. Een arbeidsintensieve klus die grotendeels is voltooid.



De kas van het orgel is niet van zijn plaats geweken en is in de afgelopen weken onderhanden genomen. Het deels verouderde houtwerk is vernieuwd o.a. in de kap van de kas, de panelen aan de voorzijde zijn gerepareerd, waardoor

deze weer strak in de sponningen zitten en onder de windladen zijn nieuwe panelen aangebracht. Ook het schilderwerk van de kas is na al die jaren aan een onderhoudsbeurt toe. De schilder is daar momenteel druk mee bezig, zodat straks het orgel niet alleen weer perfect klinkt, maar er ook weer stralend uitziet. Een voorbeeld hiervan zit bovenaan de kas. Aan weerszijden is een uit hout gesneden 'Hoorn des Overvloeds' afgebeeld. Deze zien er na het schilderwerk weer fris en fruitig uit.

Als het werk aan de kas is voltooid kan de orgelbouwer starten met de opbouw van het orgel in de



kas waarbij tevens het elektrawerk zal worden vernieuwd. De verwachting is dat dit in de loop van oktober zal zijn afgerond. In de volgende Apostelbode hoop ik jullie een definitieve planning te kunnen geven over de afronding van de restauratie.



Ter gelegenheid van de afronding van de restauratie zal er een feestelijk orgelconcert worden georganiseerd, maar ook daarover meer in de volgende Apostelbode.

Piet van Uden

MISINTENTIES:

8 september: Piet en Gerda van Heumen-Lukassen, Jan van Heumen

15 september: Teun en Marie Guelen, Thé Sommerdijk

22 september: familie Van der Aa-Broekman

29 september: Thé en Trees Reuvers-Arts, Piet en Gerda van Heumen-Lukassen

Gelieve de misintenties van de H. Judocus voor de maand oktober vóór 10 september in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

VRIJWILLIGERS H. JUDOCUS

Als dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar organiseren we op 6 oktober a.s. weer onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Wilt u dit alvast in uw agenda noteren? U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

Contactraad



VANUIT DE CONTACTRAAD

Het openingswoord door Marijke de Groot, was een gedicht over een stil moment op een bankje. Wie nog op vakantie gaat of op vakantie is geweest, komt vaak een bankje tegen om even lekker uit te rusten en je gedachten even te laten gaan over de mooie, maar misschien ook verdrietige momenten van je leven.

*Een stil moment op een bankje.
Even glijdt alles van mij af,
Al mijn gedachten,
Al mijn zorgen,
Ik leg ze voor U neer.
Het wordt stil in mezelf.
Ik hoor de geluiden van buiten:
Ik zie het licht,
Zo bent U bij ons Heer,
Als het licht van deze dag
Onopvallend, alles doordringend,
Alles zijn eigen kleur gevend.
Blijf zo bij ons.
Als licht in ons leven.*

(Tekst uit het boekje van de Ontmoetingsdag Ziekenpastoraat)



• Op 15 juli was er in de Paschaliskerk een Vierdaagseviering, voorgegaan door pastor Lara van der Zee. De kerk was versierd met gladiolen, de Vierdaagsebloem, een stoel met wandelschoenen, een rugzak met daarop een Vierdaagsekruisje en natuurlijk de Vierdaagsevlag. Er werd koffie en thee geschonken en natuurlijk kon er een kaarsje aangestoken worden in de kerk of Mariakapel.

• Verder hebben we nog even gesproken over de feestelijke viering op zondag 13 oktober 2024, ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Paschaliskerk.

• De Allerzielenviering in de Paschaliskerk is op zondag 27 oktober om 09.30 uur.

Na deze, wat kortere vergadering hebben we dit werkjaar afgesloten met een hapje en drankje en iedereen een fijne en goede vakantie toegewenst.

Namens de contactraad,
Marijke de Groot

PASCHALISKERK 1939-2024

85 JAAR OUD DUS EN DAT GAAN WE VIERN!

Deze maand is het exact 85 jaar geleden dat in de Woezik een eigen parochiekerk geopend werd. Na een jarenlange strijd is hij er in 1939 toch gekomen: onze Paschaliskerk. In het boek 'En toch kwam er een kerk' van Theo Peters Sengers kun je meer over deze totstandkoming lezen.

We willen het 85-jarig jubileum vieren met alle medeparochianen. Het jaarlijkse vrijwilligersfeestje wordt op deze dag ook gevierd en bovendien worden de in 1939 geboren en dus 'even oude' parochianen speciaal uitgenodigd en in het zonnetje gezet.

ZONDAG 13 OKTOBER 2024.

We beginnen de dag met een woord- en communieviering om 9.30 uur.

Daarna vieren we verder met koffie, gebak en een drankje en kunnen we herinneringen ophalen bij een foto-overzicht van de voorbije Woezikse Paschalisjaren. Een mooie gelegenheid om de verbondenheid met onze parochie en met elkaar te vieren. Noteer dus alvast deze dag in de agenda.

Contactraad Paschalis





OPENLUCHTVIERING BIJ DE OUDE TOREN

ELKAAR BIJ DE HAND NEMEN

De Heemkundekring Pagus Balgoye heeft dit jaar opnieuw samen met de contactraad van de H. Johannes de Doper de openluchtviering bij de Oude Toren georganiseerd. Op zondag 23 juni vond deze viering ter ere van de heilige Johannes de Doper, de patroonheilige van de Balgoijse kerk, plaats. Deze viering is een bijzonder moment van bezinning en gemeenschap.

Dit jaar stond de viering in het teken van het thema 'Elkaar bij de hand nemen'. Tijdens de H. Mis, voorgedaan door pastores Frits Hendriks en Hennie Witsiers, werd vanzelfsprekend stilgestaan bij Johannes de Doper als wegbereider en begeleider op onze levensreis. Johannes moedigde ons vurig aan om niet stil te blijven staan, maar om steeds weer opnieuw op pad te gaan, met nieuwe ontmoetingen en bemoediging. In dat licht nodigde de nieuwe kapelaan Frits Hendriks de aanwezigen tijdens zijn overweging tot hun verrassing (en tevredenheid) uit om interactief aan het werk te gaan en aan de buurman/buurvrouw te vragen wat zijn goede en minder goede eigenschappen waren. Meer uitleg was niet nodig, want binnen de kortste keren was iedereen met elkaar aan het praten. In het slotgedicht van de viering werden we opnieuw herinnerd aan de wens om voor elkaar te blijven zorgen en elkaar waar nodig bij de hand te nemen. Het was een viering die ons inspireerde om oog te hebben voor elkaar en met name ook voor de jongeren en hen te helpen op hun weg naar een beter leven voor en met ons allen.

In Balgoij willen we samen de gemeenschap levend houden. Daarom willen we in het oude hart van Balgoij, nabij de Oude Toren, waar tot 1914 de voormalige St.-Janskerk stond, jaarlijks een openluchtviering houden. Het is een moment van reflectie, waar we terugkeren naar de plek waar onze voorouders hebben gewerkt, gebeden en geleefd. Bij de Oude Toren komen heden en verleden samen; het is een plek waar de geschiedenis tastbaar wordt. De invloed van de Maas op de dorpsgemeenschap is altijd van onschatbare waarde geweest, en de loop van de oude Maasarm blijft zichtbaar op de verhoging van het voormalige koor bij de Oude Toren.

Door het mooie weer, een geweldige opkomst van meer dan honderd bezoekers en met de koren en de harmonie, was het een bijzonder geslaagde viering. Na afloop genoten we van het bekende bakje koffie met wat lekkers, waarbij er weer zeer geanimeerde gesprekken ontstonden. In de toren konden de bezoekers foto's van eerdere openluchtvieringen en

tekeningen van de Oude Toren, gemaakt door kinderen van de basisschool, bewonderen.

Deze dag heeft ons opnieuw laten zien hoe belangrijk het is om elkaar bij de hand te nemen en samen verder te gaan, in de geest van Johannes de Doper.

Piet van Erp,

mede namens Heemkundekring Pagus Balgoye en contactraad H. Johannes de Doper



(foto's: Josée en Leo Bijmans, Ruud van Haren)



VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 15 JULI 2024

BOUWKUNDIGE ZAKEN

- De vervanging van de sacristiedeuren staat al lang op ons wensenlijstje. Omdat de offerte van januari 2023 inmiddels is verlopen, is een nieuwe opgevraagd. Na ontvangst hopen we snel spijkers met koppen te kunnen slaan.
- Ook het onderhoud van het grote orgel staat op de agenda voor deze zomer.
- Het split in de vakken op het kerkplein moet hoognodig worden aangevuld. Hiervoor wordt een offerte opgevraagd.

OPEN MONUMENTENDAG 15 SEPTEMBER

Op het kerkplein zal van 10 tot 16 uur een kraampje van de werkgroep archeologie van het Erfgoedplatform Heumen staan, waar u uw archeologische vondsten kunt laten beoordelen. Ook de kerk zelf is die dag open.

VIERDAAGSE

Zoals elk jaar was onze kerk op de vrijdag van de Vierdaagse open voor wandelaars en andere bezoekers. Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten. (Op deze pagina vindt u enkele foto's die op die warme julidag in 2024 zijn genomen.)

VRIJWILLIGERS

- Eind augustus/begin september organiseren we de jaarlijkse werkgroepenbijeenkomst. De contactpersonen van de werkgroepen ontvangen hierover een mail.
- De jaarlijkse vrijwilligerslunch wordt gehouden op zondag 20 oktober. Alle bij ons bekende kerkelijke vrijwilligers krijgen een uitnodiging.
- Annie Janssen-Arts is gestopt met het rondbrengen van de Apostelbode Zij heeft dit werk bijna twintig jaar gedaan. Uit handen van een van de leden van de contactraad zal zij een afscheidskaars ontvangen. Annie, hartelijk dank voor zoveel jaren trouwe dienst!

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Nieuwe gieters op de begraafplaats
- Excursie Stichting Gelderse Kerken 5 oktober

EEN BEZOEKJE AAN ONZE KERK

Op zaterdag 13 juli brachten Leo en Joke Grimbergen, samen met hun zoons Reinier en Joris, een bezoekje aan onze kerk, die een bijzondere plaats inneemt in hun herinneringen aan Overasselt. Zo was Leo lange tijd lid en voorzitter van het gemengd koor en is hij ook bestuurslid geweest van streekparochie de Maaskant. Hun zoons begeleiden het koor af en toe op het grote orgel, waarop zij hun vaardigheden tijdens het bezoek nog eens hebben laten horen. Negen jaar geleden zijn Leo en Joke terugverhuisd naar hun geboortestreek in Zuid-Holland.



BEVRIJDING TACHTIG JAAR GELEDEN

Op zondag 17 september 1944 werd de hoogmis in de kerk van Overasselt voorgegaan door de 26-jarige neomist pater Jan Janssen (1918-1997), afkomstig uit Overasselt en priester van de orde van Mill Hill. Tijdens de mis hoorden de kerkgangers in de verte steeds luider het ratelen van mitrailleurs en het ontploffen van splinterbommen. Die geluiden waren afkomstig van de Graafse brug, waar de Amerikanen de Duitse verdediging probeerden uit te schakelen. Pastoor Van Riel beklom de preekstoel en zei dat wie naar huis wilde gaan, dat mocht doen. Pater Janssen ging verder met de mis, maar bij gebrek aan voldoende koorzangers werd er niet meer gezongen.

Zoals bekend volgde later die dag de landing van de Amerikaanse parachutisten van het 504^e Regiment, waarmee - nu tachtig jaar geleden - de bevrijding van onze streek werd ingeluid.

Bron: 'Ge wis nie wâ ge zagt!' 1994



Foto: Pater Jan Janssen verwelkomt bij het gemeentehuis de Amerikaanse bevrijders. Hij schudt de hand van kolonel Reuben H. Tucker.

AFSCHEID PASTOR YVES

Op 31 juli hoorden wij dat pastor Yves onze parochie gaat verlaten. Tijdens de Apostelviering op 22 september is het officiële afscheid, maar in de zondagsviering van 15 september is er speciaal voor de Overasseltse geloofsgemeenschap ook al gelegenheid om afscheid te nemen.



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Nu de vakantieperiode nagenoeg voorbij is, kijken we weer uit naar het nieuwe seizoen: wat zal het brengen?
- Enkele feiten zijn al bekend. Zo treden er wijzigingen op in de samenstelling van het pastoresteam. Verder gaat het aantal weekendvieringen met ingang van het kerkelijk nieuwjaar (in het eerste weekend van de advent en dat is dit jaar op 1 de-

VOEDSELINZAMELING

In oktober 2022 zijn binnen de contactraad de eerste ideeën ontstaan voor een voedselkast in Overasselt. Al snel was er een samenwerking met het Verenigingsgebouw en hing er een prachtige voedselkast achter het Verenigingsgebouw. Langzamerhand werden de eerste producten in de kast gezet en er ook weer uitgehaald. We hebben startersproblemen gehad, waarbij er meer uit de kast werd gehaald dan de bedoeling was, maar nu, bijna twee jaar later, gaat het heel goed. Mensen die het nodig hebben pakken een paar producten en er zijn diverse inwoners die producten in de kast leggen. Op zaterdag 29 juni was er voor de tweede keer een inzamelingsactie voor de voedselkast. Wederom was dit een groot succes. Van 8.00-16.00 uur hebben vrijwilligers bij Supermarkt PLUS gestaan om klanten te vragen een product voor de voedselkast te kopen. Vele PLUS-klanten hebben daar gehoor aan gegeven, waardoor er veel voedsel-



en verzorgingsproducten zijn gedoneerd. Verder is er 130 euro aan donaties ontvangen, waarmee we later in het jaar producten bij kunnen kopen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen, aan de directie en medewerkers van PLUS en natuurlijk aan iedereen die producten voor de voedselkast heeft geschonken.

In onze Mariakapel staat een mand waar u ook houdbare producten in kunt leggen. Mocht u iets uit de mand nodig hebben, dan mag u producten uit de mand halen.

Jolanda Massaar

EMMANUELKERK - WIJCHEN

ember) omlaag. Voor onze kerk gaat het aantal van twee naar één. We weten nog niet welk weekend dat wordt; aan het nieuwe vieringschema wordt nog gewerkt.

- Het aantal films dat in onze kerk in het nieuwe seizoen wordt gedraaid stijgt daarentegen wel. Dat worden er zeven en de eerste is op vrijdag 20 september: 'As good as it gets'; tijdstip van aanvang is zoals altijd 14.30 uur. Nadere informatie vindt u elders in deze editie van de Apostelbode.

- Een punt van zorg is de samenstelling van het parochiebestuur. Hier zijn dringend enkele nieuwe mensen nodig. Ook hierover staat meer informatie in deze editie.
- Voor de contactraad zijn al twee vergaderingen gepland. De eerste is op woensdag 11 september om 15.00 uur. Daarna treffen we elkaar weer op 16 oktober.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Na de vakantieperiode blijven we gezellig thee en koffie drinken op de eerste en derde woensdag van de maand. Dat doen we van 10.00 tot 11.30 uur. De komende keren is dat op 4 en 18 september en 2 oktober.



Van harte welkom!

Tini Poos



H. ANTONIUS ABT - NEDERASSELT

VANUIT DE CONTACTRAAD

AFSCHEID PASTOR YVES

Zoals u allen al heeft gehoord gaat pastor Yves onze parochie verlaten. Het is op dit moment nog niet bekend waar hij zijn nieuwe benoeming krijgt.

We gaan als parochie op 22 september afscheid nemen van pastor Yves in Wijchen, maar in Nederasselt nemen we in onze eigen kerk op zondag 8 september op gepaste wijze afscheid van pastor Yves. U bent allen van harte uitgenodigd. Na de viering drinken we nog een kop koffie of thee om

samen de herinneringen te delen van en met pastor Yves.

MARIA-TENHEMELOPNEMING

Op zondag 11 augustus werd Maria-Tenhemelopneming in Nederasselt gevierd. Op het altaar was het Mariabeeld mooi versierd met bloemen. Pastor Yves ging deze viering voor en met samenzang werd het een mooie en sfeervolle viering.

Corné Schaap



KAPELBERG - BERGHAREN

GEHUWD



Op 2 augustus 2024 gaven elkaar het jawoord:

Pepijn van Hooijdonk en Seba Dinno

GEDOOPT



14 juli 2024

Joënnny Aatuyah Cheyme van Maaren Pesulima



UIT HET ARCHIEF

EEN KAARSJE VOOR HET 'ERRUMME' (BUURTSCHAP) LAAK (2)

We vervolgen onze tocht over het Laak in 1997 en zien dat het dijkje waarop de Laaksestraat ligt in de richting van Appeltern is verdwenen. De Laaksestraat zelf ligt nog altijd ietsje hoger. Precies op de kruising van de Laaksestraat met de Wethouder Bankenstraat staat de meest oorspronkelijke boerderij (foto) van de buurtschap. Deze ziet er bijna verlaten uit, met een tuin die al lang niet meer onderhouden is. En met ernaast een compleet vervallen bouwsel wat ooit een hooiberg moet zijn geweest. Dit is al 85 jaar het domein van Arnoldus van de Eynde. Hij is hier op driejarige leeftijd komen wonen en er nooit meer weggeweest.

OPKAMERTJE / ZWEMBAD

De 88-jarige is kras, al laat zijn geheugen hem volgens eigen zeggen af en toe in de steek. Hij loopt voor naar de kamer, waar hij het grootste gedeelte van de dag doorbrengt. In de gang is rechts een opkamentje, terwijl de deur naar de woonkamer nog ouderwets laag is. Op tafel staat tussen tangetjes, scharen, dozen sigaren en papieren het middageten van Tafeltje Dekje. "Ik heb liever het goede eten van vroeger", vertelt Arnoldus terwijl hij zijn tomatensoep naar binnen lepelt. "Ik eet graag een stukje vlees van goede vette dieren". Goede vette dieren. Een meter of honderd verderop staat bij een boerderij in de Laaksestraat het bordje 'Hier ont-



smetten'. De gevolgen van de varkenspest zijn ook tot de buurtschap doorgedrongen. "Ze ruimen nu beesten op die nog goed zijn", moppert Arnoldus. "Ze besmetten meer dan ze opruimen". Op zijn 65^e is hij gestopt met boeren. Sindsdien heeft hij de buurtschap zien veranderen. Meer en meer vertrokken de oorspronkelijke bewoners, om plaats te maken voor mensen van buiten, waarmee ook het karakter van de buurtschap veranderde. De boerderijen van toen zijn gemoderniseerd, aan de dijk is een varkensschuur verrezen. Naast het eerste huis in de Laaksestraat ligt een zwembad. Aan een boom is een koker gespijkerd, bedoeld voor de weekbladen van Laaksestraat 7. Maar wie zijn ogen sluit en tussen de wimpers even de andere kant opkijkt,

ziet het Laak zoals het geweest moet zijn. In een weitje lopen twee haflingers te grazen. Meeuwen die op een akker bij de dijk opeten wat de ploeg achter een tractor uit de grond tevoorschijn heeft gewurmd. Om dan met een bochtje over een

wiel bij het Laakse Bos de rivier op te zoeken. Een berg suikerbieten laat zien dat de herfst daar is en de winter aanstaande. Het is het Laak om voor te bidden dat het blijft, om een kaarsje voor op te steken.

(Gedeeltelijk overgenomen uit de Gelderlander van 25-10-1997)

Hans Vermeulen



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Mien Reijnen-Roelofs

* 05-12-1939 † 21-06-2024

Mien werd geboren in de Woezik. Haar arbeidzaam leven begon ze als hulp in de huishouding en daarna in de winkel. Op 31 mei 1964 trouwde zij met Bert Reijnen. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren en later kregen zij nog vijf kleinkinderen. Samen hebben zij in de Spoorstraat hun eigen bedrijf (winkel) opgezet. Voor de uitbreiding van hun winkel hebben ze later een groter winkelpand ge-

kocht. Zij hebben 24,5 jaar een eigen zaak gehad. Bert werd ziek en Mien werd later ook ziek. Zij durfde dit niet tegen Bert te zeggen. Na het overlijden van Bert in 2005 heeft zij een moeilijke tijd gehad. Zij was een heel sterke vrouw en ging weer gewoon verder. Haar uitspraak was "Ik doe het eigens".

Mien werd vaak 'mevrouw glimlach' of 'ons lachebekje' genoemd. Op 28 juni 2024 hebben wij in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van haar genomen. De crematie vond in het crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen plaats.

Tonnie van Dreumel*** 29-05-1941 † 16-06-2024**

Tonnie was iemand die altijd aan het werk was, tot het einde toe. Het huis waar hij met zijn geliefde vrouw Gerry en zijn twee dochters woonde had hij zelf gebouwd. Zijn technische ondersteuning op de afdeling medische fysica van het Radboud werd zeer gewaardeerd. Zijn liefde voor techniek en zijn hulpvaardige inslag kon hij daarna kwijt bij het Repair Café. Elke dag wandelen hield hem fit. Hij was een trotse en betrokken opa. Op 22 juni hebben we afscheid genomen van Tonnie in de H. Jozefkerk van Alverna, waarna hij te ruste is gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Anneke van Kruijsbergen-Gelden*** 23-01-1935 † 19-06-2024**

Anneke was ruim zestig jaar getrouwd met haar man Kees en zolang woonden ze samen in het centrum van Wijchen. Ze kregen er vier kinderen die er een fijne jeugd beleefden: "Vroeger bij ons thuis kon alles: graven in de tuin, crossen, carnavalswagens bouwen." Naast de zorg voor haar gezin poetste ze met een vast groepje de Antonius Abtkerk. Ze heeft ook mooie reizen gemaakt met haar gezin en later met Kees alleen, in de tent en met de caravan. "Wij hebben een heel mooi leven gehad." In het bijzijn van de hele familie heeft ze een aantal dagen voor haar sterven de ziekenzalving ontvangen. Na een avondwake en een uitvaartmis is ze begraven op het kerkhof naast de kerk.

**Nol Arts***** 24-08-1941 † 22-06-2024**

Nol is geboren te Rijkevoort, als eerste van een jongenstweeling. Hij groeide op in een boerengezin van elf kinderen. Op de lagere technische school heeft hij het vak van machinebankwerker geleerd en daarna nog fijnbankwerker. Daarna heeft hij de UTS in Nijmegen gevolgd waar hij de richting werktuigbouwkunde heeft gedaan. In zijn UTS-tijd heeft hij Marianne Toonen leren kennen. Uit hun liefde zijn twee kinderen geboren en ze werden verrijkt met vijf kleinkinderen. In 1973 zijn Nol en Marianne in Wijchen komen wonen. Hij hield van fietsen. Eerst met de fiets naar Smit in Nijmegen. Na zijn pensioen samen met Marianne vele kilometers afgelegd. Toen het fietsen ten gevolge van zijn ziekte niet meer zo goed ging, kwam er een duofiets. Met Marianne eropuit, daar genoten ze van, tot zij ziek werd. John en zijn gezin hebben dat fietsen overgenomen, alsmede bekenden van Nol. Op 29 juni 2024 heeft de afscheidsviering in de Paschaliskerk plaatsgevonden.

Günter Disselkamp*** 19-09-1942 † 22-06-2024**

Günter werd geboren in Duitsland en woonde bijna vijftig jaren van zijn leven in Wijchen. Hij was een bekend gezicht in het dorp: hij wandelde graag en veel en vond het een genoegen om een praatje te maken met de bekenden die hij onderweg tegenkwam. Met zijn echtgenote Mia was hij 56 jaren samen en hij genoot van het leven samen met Dave, Melanie en Tim en de kleinkinderen Casper en Eveline. We hebben van Günter afscheid genomen op 29 juni vanuit de Antonius Abtkerk, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Wil Giesbers*** 29-09-1937 † 27-06-2024**

Wil Giesbers was samen met zijn echtgenote Ineke en de kinderen zeer vergroeid geraakt met het (voetbal)verenigingsleven in Wijchen. Hij was naast zijn beroepsmatige werk zeer betrokken en was graag actief in bestuurlijke functies in het maatschappelijke leven van Wijchen. Na zijn hartinfarct leefde hij weliswaar naar eigen zeggen in 'reservetijd', maar was desondanks zeer actief en graag in het centrum van Wijchen waar hij met Ineke woonde. We hebben van Wil op 3 juli afscheid genomen vanuit de Antonius Abtkerk, waarna begrafenis op het kerkhof in Alverna.

Marie Kortenaar-van Reeken.*** 21-01-1937 † 30-06-2024**

Marie werd geboren in Nijmegen en groeide op in een gezin van tien kinderen. Zij was een echte reiziger. Ze genoot met broers en zussen van het kermisleven. Ze hadden altijd lol. Tijdens het dansen leerde ze Jan kennen. Ze trouwden en kregen drie kinderen. Met de kampeerwagen en met de hele familie gingen ze er graag op uit. Hun eigen gezin werd ook groter door de komst van een schoonzoon en twee schoondochters. Daar kwamen zes kleinkinderen bij. Marie was een zorgzame oma en opoe. Ze had graag iedereen om haar heen. Koken en eten deed ze dus ook met liefde voor iedereen. "Liefde is niet voor even, maar voor het hele leven". Na elk bezoek aan haar in het verpleeghuis waren haar woorden altijd: "Schatje, schatje, hou van jou". In de H. Antonius Abtkerk te Wijchen heeft de afscheidsviering plaatsgevonden op 6 juli 2024. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Ben de Leeuw*** 21-11-1945 † 05-07-2024**

Ben zag het levenslicht in Bergharen in een samengesteld arbeidersgezin met elf kinderen. Al

jong was Ben als vrijwilliger te vinden op de Kapelberg. En hoewel hij door zijn huwelijk met Hennie verhuisde naar Alphen en later Druten, zou hij levenslang betrokken blijven op de 'berg'. Een ander belangrijk thema: levenslang leren. Voorbestemd als arbeider werkte hij zich door nascholing op tot hoofduitvoerder. Het bouwbedrijf waar hij tot aan de VUT trouw bleef werken bracht hem door het hele land en wat liet hij zijn zoon en dochter op vrije dagen graag 'zijn projecten' zien. Hij genoot van zijn kleinkinderen, maakte met Hennie fietstochten en werkte graag in de tuin. Buiten was hem dierbaar. Daarom op de rouwkaart het uitzicht op de Waal waar hij zo van genoot. Op vrijdagmiddag 12 juli namen we in de H. Annakerk afscheid van hem, waarna crematie in Beuningen.

Hens Püplichuisen-Moonen

* 23-10-1941 † 10-07-2024

Hens is geboren in het Limburgse land, als tweede dochter in een gezin van zes kinderen. Ze is opgegroeid in Limburg en daarna in Den Bosch, in een middenstandsgezin met een eigen kantoorboekhandel. In 1966 vertrok ze voor De Graal vijf jaar naar Oeganda, Tanzania en Kenia. Hier heeft ze 'haar beste krachten gegeven aan onderwijs en maatschappelijk werk'. Deze jaren hebben een diepe indruk op haar gemaakt. In 1972 is ze neergestreken in Overasselt, waar ze meer dan veertig jaar op de IJkelaarstraat woonde en actief was in haar geliefde dorp. De deur stond altijd open en ze organiseerde graag feestjes en activiteiten. Hens was betrokken bij de wereld en iedereen om haar heen. Mensen bij elkaar brengen; dat was haar missie. De laatste jaren woonde ze bij De Wende. Tot het einde bleef er interesse in de ander en het andere. We hebben afscheid genomen tijdens een eucharistieviering in H. Antonius Abtkerk te Overasselt, alwaar zij op het naastgelegen kerkhof is begraven.

Vic Lepoutre

* 12-09-1936 † 12-07-2024

Vic werd geboren op een boerderij in Niftrik, als vijfde van dertien kinderen. Op de boerderij was het altijd druk. Vic hielp al vroeg mee en combineerde het harde werk met hobby's zoals paardrijden, motorrijden, dansen, voetbal en het gilde. Op 21-jarige leeftijd ontmoette hij zijn toekomstige vrouw tijdens de kermis. Ze kregen samen vier kinderen. Hun leven werd verrijkt met negen kleinkinderen. Hun huis was een warme plek waar vrienden en familie altijd welkom waren. Vic genoot van zijn rol als opa en later als opi. Hij nam zijn

kleinkinderen mee op de tractor en leerde hen ponyrijden en fietsen. De jaarlijkse gildefeesten waren voor hem een hoogtepunt, waar hij samen met familie en vrienden intens van genoot. In 1988 werd hij koning van het gilde en zelfs tot hoge leeftijd bleef hij actief voor het gilde. In zijn laatste jaren ging Vic 's gezondheid achteruit. Hij bracht de laatste maanden door in verpleeghuis de Weegbree en de laatste dagen bij Anja thuis, omringd door familie. Wij hebben van Vic afscheid genomen op 18 juli 2024 in de H. Damianuskerk te Niftrik. Zijn lichaam is te ruste gelegd op de begraafplaats te Niftrik.

Carla van Dreumel-Hendriks

* 22-11-1942 † 16-07-2024

Op de Pas in Wijchen is Carla geboren. Het gezin verhuisde later naar de Uilenboom. Nadat ze de mulo had afgerond ging ze werken als administratief medewerkster bij de gemeente Wijchen en later bij de GGD in Nijmegen. Tijdens een gezellige dansavond ontmoette ze Theo van Dreumel met wie zij in 1968 trouwde. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren. Carla besteedde veel tijd en aandacht aan haar gezin. Ze zorgde voor een schoon en opgeruimd huis en met haar kook- en bakkwaliteit heeft ze vele lekkere gerechten met plezier op tafel gezet. De laatste twee jaren waren erg moeilijk voor Carla. In 2023 overleed Theo en niet veel later kon zij niet meer verbloemen dat dementie haar leven overnam. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 23 juli 2023 in de H. Jozefkerk op Alverna. Haar lichaam hebben wij te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.



Anny Theunissen-Gerrits

* 22-11-1935 † 19-07-2024

Anny's wortels liggen op Worsum, waar zij opgroeide met acht broers en zussen. Zij trouwde met Antoon en ze kregen samen drie kinderen. Familie was belangrijk voor Anny. Haar dochters kregen kinderen in het buitenland, waar Anny gelijk heen-vloog om te helpen tijdens de kraamtijd. Ze zorgde graag en vaak voor anderen. Haar diepe geloof speelde een belangrijke rol in haar hele leven. In de Mariakapel stak ze regelmatig een kaarsje aan voor iedereen die wat extra steun nodig had. De graven van Antoon en familie werden keurig onderhouden en van bloemen voorzien. Anny leidde een actief leven, ze sportte graag en maakte lange fietstochten met haar zoon. Ze hield van dansen en ging het huis niet uit zonder lipstick en 'heet' snoepje. Tot het eind genoot ze ervan om samen met haar kleinkinderen Heldro-ijsjes te eten en vooral veel te lachen. Haar afscheid vond plaats in de H. Antonius

Abtkerk te Overasselt, alwaar zij op het naastgelegen kerkhof begraven is bij haar man.

Mien Theunissen-Klabbers

* 24-06-1927 † 27-07-2024

Mien werd geboren in Overasselt als oudste dochter en tweede kind in een gezin van tien. Haar ouders hadden een winkel in fournituren e.d. Mien kon goed leren, had iets met cijfers en taal, ze wilde graag doorleren. Als oudste dochter moest ze meehelpen in het huishouden. Ze ging naar de naaischool en twee dagen naar de huishoudschool. In 1953 kreeg Mien verkering met Thé, vijf jaar later trouwden ze en gingen inwonen op de Valenberg. In korte tijd werden er zes kinderen geboren. Mien verzorgde het huishouden, de inmaak, het naaiwerk, en plukte de champignons in hun bedrijf mee. De jaren tachtig zijn moeilijke jaren geweest. Het overlijden van haar zoon Bart, na een ongeval, heeft grote impact op haar gehad. Toch heeft ze, mede door haar geloof, de draad weer op kunnen pakken. Inmiddels werden er kleinkinderen geboren en ging ze oppassen. In 1999 verhuisden ze naar het dorp, In 2003 overleed Thé. Daar had ze veel verdriet van. Mien ging vrijwilligerswerk doen, fietsen, etc. Ze verhuisde naar de Lagenhof, daar heeft ze vier jaar gewoond. Langzaam ging haar gezondheid achteruit. Haar afscheid vond plaats in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt, alwaar zij op het naastgelegen kerkhof begraven is bij haar man.



ken met een thema. Zij gaf ook cursussen in het maken en ontwerpen van bloemstukken. In de kerk van Batenburg was zij lid van de siergroep en deed dit met veel enthousiasme. Joke en Frans hebben acht kleinkinderen, waarvan zij genoten hebben.

Zij hebben ook moeilijke tijden in hun leven gekend. Twee zonen zijn hen in de dood voorgedaan. Dit heeft veel indruk gemaakt en hiermee hebben zij veel geleden. Het waren voor hen moeilijke perioden. Zij hebben kracht gekregen om hun leven voort te zetten. De laatste jaren waren opnieuw moeilijk omdat haar gezondheid steeds slechter werd en uiteindelijk voor haar fataal werd. In de kerk van de H. Jozef op Alverna heeft de afscheidsviering plaatsgevonden. Haar lichaam werd bij haar man bijgezet, in de buurt van haar beide zonen. Moge zij nu rusten in vrede.



WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen
<https://wijchensewereldwinkel.nl>

De Wijchense Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren een rechtvaardige prijs krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.



OPLOSSING PUZZEL:

Er zijn negen verschillen.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/ kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.

In 2001 stuurde Fieke de volgende bijdrage aan een discussie:

WIE OF WAT IS GOD VOOR MIJ?

Het Godsbeeld uit mijn kindertijd is verdwenen, ik zie geen vaderfiguur meer die brave mensen be-loont en slechte mensen straft. De God uit mijn lagerschooltijd was een zeer tegenstrijdige God. Als je veel tegenslag had en ongelukkig was, dan hield die God juist erg veel van je, dan moest je hem bijna dankbaar zijn. Het leven hier en zeker het hiernamaals waren zeer serieuze zaken. Onbevan-gen met al je zintuigen genieten van de prachtige wereld en de mensen om je heen was niet gemak-kelijk daardoor. Schuldgevoel stak snel de kop op, we waren zondaars en zwakkelingen.

Maar tijden veranderen, en Godsbeelden ook.

Mijn God zit in de hele schepping en in elke se-conde van het leven. Ooit zag ik de schilder Jopie Huisman in een televisie-uitzending. Hij stond in een weiland in Friesland, gras, bomen, wolken, lucht, en hij zei: "Waarom zien mensen niet meer de verbijsterende schoonheid hiervan?"

Ik sluit mijn ogen niet voor de ellende in de wereld, maar de verbijsterende schoonheid van de scep-ping is eeuwig voor mij, en diezelfde schoonheid zit ook in de mensen zelf.

Ik sluit mijn ogen zeker niet voor het slechte in ieder mens, maar ik blijf ervan overtuigd dat de mens van nature goed is. Ik weet niet hoe het kwaad in de wereld gekomen is, ik begrijp zeer veel dingen niet, maar ik denk dat niets zonder reden gebeurt. Voor mij is alles met elkaar verbonden, en mijn God is een God van een verbijsterende schoonheid.

Fieke Bijmans-Prieckaerts



FIEKE: IN MEMORIAM

Op 30 juni is in alle rust en vrede Fieke Bij-mans-Prieckaerts in het Wijchense hospice op 76-jarige leeftijd overleden. Ze was getrouwd met Wil-lem Bijmans, nadat haar eerste man in 1975 was overleden. De afscheidsviering op 8 juli werd ge-leid door pastor Marike Meek, met wie ze al vóór 2004 vieringen in de Weegbree verzorgde. In 1997-2003 stuurde Fieke regelmatig zelf geschreven gedichten naar de redactie van het parochieblad. Van 2004 t/m afgelopen voorjaar stuurde ze trouw voor elk nummer een column in. Veel lezers hebben genoten van haar treffende teksten, de redactie is haar dankbaar voor haar enorme inzet!

De redactie

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627	
Yves Mambueni Makiadi	priester	024-6221276	
Frits Hendriks	priester	024-6412627	frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
Hennie Witsiers	diaken	06-20541732	hennie.witsiers@detwaalfapostelen.nl
Jack Steeghs	pastoraalwerker	06-26989411	jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042	lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

GRATIS VERRIJKING

Achter in onze kerken staan ze voor de grijp. Zes- tien verschillende gebedskaartjes van het bisdom om ons opnieuw te leren bidden. Nu worden er wel vaker gebedskaarten of gebedenboekjes uitgege- ven en ik heb er nooit iets mee. Ik vind de gebeden meestal te lang en net niet de taal die ik gebruik wanneer ik spreek met God, maar dat valt reuze mee bij deze display. Op de kleine kaartjes pas- sen maar korte gebeden en ze vormen een divers gezelschap met voor elk wat toepasselijks. Zo is er een gebed om vergeving, een gebed tot Maria, een gebed van hoop, maar ook een gebed van een zieke. Of van een ouder:

*Lieve God,
ik dank U voor de kinderen,
die U mij hebt toevertrouwd.
Dank U voor wie ze zijn,
en voor wat zij mij geven.
Leer me oog hebben
voor hun talenten.
Geef me een luisterend oor
voor hun verhalen.
Geef me wijsheid en liefde,
opdat ook zij U leren kennen.
Amen.*

Dat vond ik een mooi, niet al te lang en toepasselijk gebed. Al ben ik zelf geen ouder, ik kon het wel be- trekken op mijn werk met de kinderen van Apostelen 2.0. Met de woorden van iemand anders, komt er een nieuw perspectief binnen. Heb ik oog voor wat zij mij brengen? En luister ik ge- noeg naar hún verhalen met God? Het gebedskaartje verrijkte meteen mijn den- ken en doen.



Bij het gebed van de zieke zat ik me wat meer te ergeren:

*Heer God,
Gij zorgt voor Uw mensen.
Vol vertrouwen kijk ik op naar U.
Gij alleen kent mijn pijn,
mijn vrees en mijn onmacht.
Neem ze van mij weg.
Laat mij in mijn lijden en lasten
opkijken naar Jezus, in wie U
mij dag en nacht toont,
dat Uw goedheid groter is
dan alle ziekte, lijden en dood.
Amen.*

Dat is wel erg veel opkijken naar God. Ik zou dat anders zeggen. Als ik ziek ben en als ik bid voor zieken, vraag ik om nabijheid. Dat God naar mij toe- komt en niet dat ik Hem daar hoog in de hemel zie. Toch heb ik dit gebed erbij gepakt, toen ik na mijn vakantie enkele weken mijn stem zo goed als kwijt was. Na enkele weken kwam mijn stem weer terug. Kwam het door het gebed? Kwam het door de tijd die alle wonden heelt? Kwam het doordat ik vanuit het gebed hoop hield? Kwam het doordat het gebed

mij opnieuw liet zien dat God wil dat ziekte (en an- der lichamelijk ongemak) verdwijnt? Kwam het omdat het in het leven nu eenmaal zo gaat? Voor alle zekerheid heb ik het kaartje in mijn agen- da gestoken, voor bij een volgend moment van verkoudheid of ernstige ziekte. Kwaad zal het ze- ker niet doen en ze zijn nog gratis ook.

Pastor Frits Hendriks

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt begin oktober uit. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) inleveren vóór 12 september 2024** apostelbode@detwaalfapostelen.nl of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.