

# BLAUW BOEKJE

ACTIVITEITENPROGRAMMA

2024  
2025



VINDPLAATS VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE



# W E L K O M

---

**Disclaimer:**

Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (*zie de achterkant van dit boekje*). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

De in dit boekje vermelde contactgegevens mogen niet zonder toestemming van de betrokkenen gebruikt worden voor andere doeleinden.

# EEN REGENBOOG AAN ACTIVITEITEN!

Onlangs heb ik een laptopshoes laten maken door een zuster Benedictines uit Oosterhout. Ze maken daar zogenaamde Sisterhood Bags: duurzaam gemaakte tassen van oude habijten of werkschorten van de zusters, versierd met bandjes uit het paramentenatelier. Omdat mijn hoes op maat gemaakt werd, kon ik zelf de gekleurde band kiezen. Ik koos een regenboogband.

De zuster begon te lachen en zei dat dit de meest gekozen band was.

Terwijl ik dit typ kijk ik naar die regenboog en word er weer helemaal vrolijk van: al die kleuren, die schitteren omdat er een fijn gouddraadje doorheen geweven is. De regenboog die symbool staat voor Gods liefde voor ieder mens en voor heel de schepping en ook symbool is komen te staan voor de veelkleurigheid van mensen.

U leest dit stukje in het Blauw Boekje. Het is intussen een begrip geworden en we zullen die naam ook zeker niet veranderen. Maar eigenlijk zou dit ook wel het regenboog boekje kunnen heten. Want er wordt weer een regenboog aan activiteiten georganiseerd. Van gezellig samen een film kijken tot bijbelstudie, van groepen die een jaar met elkaar optrekken tot een eenmalig bezoek aan een kunsttentoonstelling, van klassiekers die al jaren meegaan tot nieuwe ideeën.

Activiteiten die felgeel lijken, omdat ze prikkelen en verfrissen. Groene activiteiten die gaan over duurzaamheid. Activiteiten die uitnodigen tot rust en inkeer in de paarse tijden van het jaar. Misschien is er ook wel iets bij dat u in vuur en vlam zet van enthousiasme.

De activiteiten worden georganiseerd door de Taakgroep VOS (*Vorming, Oecumene en Samenleving*). Ook al zo'n veelkleurige groep waarin de katholieke parochies van Wijchen en Beuningen, de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost en sinds dit jaar ook de gefedereerde Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen-Horssen samenkomen en elkaar inspireren.

We hopen dat we u bij een van de activiteiten uit dit boekje mogen begroeten. En het moge duidelijk zijn dat iedereen welkom is.

Namens de Taakgroep VOS,

*Pastor Lara van der Zee-Hanssen*  
*Parochie De Twaalf Apostelen, Wijchen*

→ Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje

Zo. 1 september / 10:00 uur

## VOS-dienst met Preek van de Leek luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif



Het activiteitenseizoen van de taakgroep VOS zal dit jaar geopend worden met een oecumenische viering in de H. Antonius Abtkerk in Wijchen. In de aanloop naar de Vredesweek, later deze maand, hebben wij luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif uitgenodigd voor de 'Preek van de Leek'.

Hij zal ons zijn visie geven op de alarmerende situatie in de wereld en ons vertellen waar hij zelf zijn moed en hoop vandaan haalt. Geloof je nog steeds in vrede?

De Kruif was van 2011 tot 2016 Commandant Landstrijdkrachten. Hij voerde o.a. het bevel over missies in Bosnië en in het zuiden van Afghanistan. De vele hoge decoraties, die hij in de loop van zijn carrière mocht ontvangen, bewijzen zijn grote verdiensten, zowel nationaal als internationaal.

Het is voor ons een eer dat luitenant-generaal b.d. De Kruif deze zondagmorgen in ons midden wil zijn.

### H. Antonius Abtkerk, Wijchen

**Info** → Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042  
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Vanaf di. 3 september / meerdere data

## Gesprekskring: Geloven Nu



Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om over het geloof te spreken en ervaringen met elkaar te delen. De gespreksgroep *Geloven Nu* komt maandelijks bijeen om aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar te delen wat de betekenis van deze oude teksten kan zijn in onze tijd en in de context van ons persoonlijke leven. De gespreksgroep wordt begeleid door één van onze pastores, of door een daartoe toegeruste vrijwilliger.

De gesprekken vinden plaats op het parochiecentrum.

→ **Aanmelden:** graag

→ **Data:** 3 september / 1 oktober / 5 november / 3 december  
7 januari / 4 februari / 11 maart / 1 april / 6 mei / 3 juni

→ **Aanvang:** 14:00 uur

### Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen

**Info** → Pastor Martin Claes / t 024-6412627  
martin.claes@detwaalfapostelen.nl

Di. 3 september / 19:30 uur

## Bezoek zelfoogsttuin van Stichting Planeet



Stichting Planeet zet zich in voor verbondenheid met de oorsprong van ons voedsel. Om dat in de praktijk te ervaren heeft de stichting een zelfoogsttuin opgezet waar 'Vrienden van Planeet' zelf groenten kunnen plukken. Hier kan men al doende meer leren over duurzame en gezonde voeding.

In de zelfoogsttuin worden verschillende soorten groenten en fruit geteeld volgens de 'no dig' methode. Dit houdt in dat de aarde niet wordt omgeploegd, zodat het bodemleven met rust gelaten wordt. Zo kunnen o.a. bacteriën, schimmels en nematoden in alle rust de bodem verbeteren. Hoe beter de bodem, hoe sterker en gezonder de planten, en hoe groter en lekkerder de oogst! Na de rondleiding en koffiepauze geeft de stichting meer informatie over samenwerking met de partners in Marokko. Dit is tevens een diaconaal project van de Protestantse kerk: *"Duurzame landbouw in zeer uitdagende klimatologische omstandigheden"*.

**Stichting Planeet, Kloosterstraat 17, Beuningen**

**Info** → Eric van Dijk / t 06-21826880  
evdijk56@xs4all.nl

Vanaf wo. 4 september / meerdere data

## Agapèviering in Het Koetshuis



Elke twee weken komen katholieken en protestanten op woensdag bij elkaar in Het Koetshuis in Beuningen voor een agapèviering.

We luisteren naar meditatieve muziek, we lezen het Bijbelgedeelte van de komende zondag en delen onze gedachten daarover met elkaar. We delen brood en wijn, we doen voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot zingen we een lied.

Rond kwart over acht is het afgelopen en drinken we samen een kopje koffie of thee.

- **Aanmelden:** uiterlijk een dag van tevoren
- **Data:** 4 en 18 september / 2, 16 en 30 oktober  
13 en 27 november / 11 december / 8 en 22 januari  
5 en 19 februari / 19 maart / 2, 16 en 30 april / 14 en 28 mei
- **Aanvang:** 19:15 uur

**Het Koetshuis, Beuningen**

**Info en aanmelden** → Pastor Ruud Roefs / t 024-6771271  
(tijdens werkdagen telefonisch van 9:30 t/m 12:30 uur bereikbaar)  
ruud.roefs@johannesxxiii.nl  
→ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539  
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf di. 10 september / meerdere data

## Stiltewandeling



Nederland kent veel stiltewandelingen in de natuur. Even ontsnappen aan de hectiek, genieten van de kracht van stilte, tot jezelf komen en toch samen de verbondenheid ervaren.

Elke tweede dinsdag van de maand bent u van harte welkom voor de stiltewandeling rond het mooie Wijchens Meer. *De wandeltocht is, zoals de naam al doet vermoeden, in stilte. Dit is een voorwaarde.*

We verzamelen op het grote Kerkplein van de Antonius Abtkerk. Degenen die het normale doorlooptempo (circa 4,5 km/u) te hoog vinden, kunnen uiteraard tijdens de route eerder afbuigen. Na de stilte kunnen we bijkletsen en koffiedrinken, rond 10:50 uur, bij Lieve Sophie, Spoorstraat 22 in Wijchen. Bent u niet in de gelegenheid mee te lopen met de wandeltocht, voel u welkom bij het gezamenlijk koffiedrinken. En neem gerust iemand mee.

- **Data:** 10 september / 8 oktober / 12 november / 10 december  
14 januari / 11 februari / 11 maart / 8 april / 13 mei / 10 juni  
8 juli / 12 augustus
- **Start:** 10:00 uur

**Kerkplein Antonius Abtkerk, Wijchen**

**Info** → t 024-3006202 / t 06-23578915

Vanaf wo. 11 september / meerdere data

## Bijbelkring: In gesprek met Paulus



De apostel Paulus: een door het evangelie van Jezus Christus gegrepen mens. Zoveel is wel duidelijk uit de brieven van zijn hand, die in de Bijbel zijn overgeleverd. Zijn overtuigde, pittige standpunten doen van oudsher veel stof opwaaien. Maar ze klaren voor velen ook de lucht waarin hun geloof kan ademen. Paulus is de dichter van het prachtige 1 Korintiërs 13 over de liefde. Lezing en studie van Paulus blijkt vaak een verrassend actuele bezigheid. We lezen en bespreken hoofdstuksgewijs Paulus' Eerste brief aan de Korintiërs. Desgewenst kun je alvast de reader van gespreksleiders ds. Henk Fonteyn en ds. Henk van Kapel doornemen. Deze wordt dan op verzoek enkele dagen van tevoren toegezonden. Je bent ook om 18:30 uur van harte welkom om aan tafel aan te schuiven voor de maaltijd.

- **Data 2024:** 11 september / 16 oktober / 13 november
- **Data 2025:** nog niet bekend
- **Aanmelden:** Uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand
- **Aanvang maaltijd:** 18:30 uur, gesprekskring: 19:30 uur

**Kees en Marlien Joose, Aaldert 12, Bergharen**

**Info** → ds. Henk van Kapel / t 06-30743819  
predikant@pkn-bergharen-horsen.nl

**Vanaf zo. 15 september / meerdere data**

## Concert: Bergharen Klassiek



De Stichting Bergharen Klassiek biedt het publiek jaarlijkse series van concerten aan die lopen van februari t/m november van het kalenderjaar.

Het streven is om naast musici, die hun sporen op de nationale en internationale podia al hebben verdiend, jong aanstormend talent een podium te bieden.

De Stichting streeft ernaar ook musici uit de regio te contracteren.

De programmering behelst uitsluitend klassieke muziek, met de nadruk op de 18<sup>e</sup>, 19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup>-eeuwse muziek.

Zie ook: [www.bergharenklassiek.nl](http://www.bergharenklassiek.nl)

→ **Data in 2024:** 15 september / 13 oktober / 17 november

→ **Data in 2025:** vervolgd data vanaf februari, zie de website

→ **Aanvang:** 16:00 uur

**Protestantse kerk, Bergharen**

**Info** → Kees Joosse / kees\_joosse@outlook.com

**Vr. 20 september / 14:30 uur**

## Film: As Good as It Gets



Melvin Udall woont in hartje Manhattan. Zijn dagelijks leven is een opeenhoping van gewoontes en dwang-neuroses. Als die verstoord worden, raakt hij in paniek. Op een dag wordt hij door een andere serveerster bediend. Ook krijgt hij de zorg over het hondje van de buurman. Door die gebeurtenissen stort zijn geordende leven in. Alleen door zijn menselijke kant te laten zien, kan hij weer orde op zaken stellen.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

**Emmanuelkerk, Wijchen**

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220

[lambertvanbeusekom@gmail.com](mailto:lambertvanbeusekom@gmail.com)

**Vanaf za. 28 september / meerdere data**

## Expositie: Verwondering in beeld



De Stichting KunstBakens organiseert tweejaarlijks een kunstroute in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. In de Immanuelkerk in Druten worden werken getoond van de beeldend kunstenaar Frank Dona. Het zijn abstracte werken, waarover de kunstenaar het volgende zegt: *“Wonderlijk dat ik meteen al bij het begin keuzes maak. Door de vlakken en lijnen ontstaat er een compositie, die moet kloppen of net niet. Het eindresultaat is een overwogen beeld van mijzelf, wonderlijk, fascinerend”*. Over de geabstraheerde landschappen vertelt hij: *“Naast dat ik het open land, de ruimte, een heerlijke omgeving vind om in rond te lopen en daar vooral rond te kijken, ervaar ik het landschap ook als een gestapelde geschiedenis van begroeiing, gebruik, aarde, enzovoort. Het ontstaan van wat we zien zit ook in de opbouw van mijn werk”*. Zie ook: [www.frankdona.nl](http://www.frankdona.nl)

→ De expositie is te bezichtigen op **zaterdag 28 en zondag 29 september, zaterdag 5 en zondag 6 oktober, van 13:00-17:00 uur.**

### Protestantse kerk, Druten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

**Vanaf zo. 29 september / meerdere data**

## Open Leurvieringen



Al meer dan 30 jaar is er elke laatste zondag van de maand een oecumenische viering in de oude dorpskerk in Leur. Deze vieringen worden ‘Open Leurvieringen’ genoemd, omdat de thema’s uit de ‘Open Deur’ komen, een oecumenisch maandblad. Deze vieringen worden afwisselend voorgedaan door een pastoor, pater, dominee, ziekenhuispastor, een aalmoezenier e.a. De vieringen zijn alternatief, er is wel een vaste orde van dienst, maar het is aan de voorganger hoe deze wordt ingevuld. Meestal is er een koor of zanggroep bij. Na afloop praten we na onder het genot van een kop koffie of thee en limonade voor de kinderen. Via onderstaand mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin u steeds op de hoogte gehouden wordt van de geplande vieringen.

### Protestantse kerk, Leur:

→ **Data:** 29 september / 27 oktober / 24 november  
23 februari / 30 maart / 27 april / 25 mei

### Protestantse kerk, Wamel:

→ **Data:** 26 januari / 29 juni  
→ **Aanvang:** 19:00 uur

**Info** → Riet Kalkers / t 06-21904100 / [fam.kalkers@hetnet.nl](mailto:fam.kalkers@hetnet.nl)  
[pg-westmaasenwaal.nl/open-leur-vieringen/](http://pg-westmaasenwaal.nl/open-leur-vieringen/)



Ma. 30 september / 19:00 uur

## Gesprekskring: Grond van Leven



Grond van Leven is een gesprekskring bedoeld voor 5-7 volwassenen, die gedurende vier bijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan over het leven zelf. De eerste twee bijeenkomsten gaan over ieders persoonlijke geboortegrond en de waarden die een ieder van daaruit heeft meegekregen. De laatste twee bijeenkomsten bestaan uit een groepsgesprek over de grond die we nu delen en tot slot komt ieders persoonlijke kijk op wie of wat God nu voor jou is aan bod.

Maandag 30 september beginnen we. De overige drie bijeenkomsten stemmen we aan het eind van de eerste bijeenkomst met elkaar af.

Zie ook: [www.detwaalfapostelen.nl/geloven/grond-van-leven/](http://www.detwaalfapostelen.nl/geloven/grond-van-leven/)

→ **Aanmelden:** vóór 23 september

→ **Start:** maandag 30 september

---

**Locatie en vervolggesprekken in overleg, regio Wijchen**

**Info en aanmelden** → Pastoraal werker Jack Steeghs / t 06-26989411 / [jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl](mailto:jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl)

Do. 3 oktober / meerdere data

## Samen schrijven: Verwondering in woord



Eind september en begin oktober 2024 worden in de Protestantse kerk in Druten werken van Frank Dona geëxposeerd. Al enkele jaren wordt bij gelegenheid van exposities in De Schakel in Wijchen, door enthousiaste mensen gezocht naar woorden die weergeven wat het thema van de expositie of de kunstwerken zelf bij hen oproepen. Het samen praten, samen hardop denken, samen lezen, leidt steeds weer tot verrassende persoonlijke verhaaltjes of gedichten. Na de inspirerende ervaringen in Wijchen vind ik het een uitdaging om ook in Druten met elkaar te gaan schrijven. De titel van de expositie in Druten prikkelt om een variant te maken: Verwondering in woord. We zullen het zoeken naar woorden en het schrijven 'opbouwen' in stappen. Enkele voorbeelden en oefeningen kunnen onze gedachten prikkelen. Samen in de wetenschap dat niets moet, alles mag en niets gek gevonden wordt. Zo proberen we, individueel of misschien wel samen, te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of gedichten. Durf jezelf te verrassen en doe mee.

→ **Data:** 3 en 10 oktober

→ **Aanvang:** 10:00 uur

---

**Mamre, Druten**

**Info** → Gerard Strien / t 06-54682155 / [gjmstrien@hotmail.com](mailto:gjmstrien@hotmail.com)

Zo. 6 oktober t/m 10 november

## Expositie: Vertel me wie je bent

Een initiatief van Jos van Genugten en Mirjam Dirx



Vijfentwintig mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en beroepen (uit de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven en de kunsten) bogen zich over de vraag: *“Wat is religieus of spiritueel of heilig in mijn leven?”* De deelnemers konden kiezen welke vraag zij wilden beantwoorden en geven in woord, beeld en geluid weer, wat hún leven inspireert. Hun verhalen met tekst en zelfgekozen beeld zijn samengebracht op vijfentwintig posters die de bezoeker een spiegel voorhouden en daarbij vragen: *“Vertel me wie je bent”*. Zie ook: [www.delevensboom.net](http://www.delevensboom.net)

→ De expositie is open om op verhaal te komen en te bezichtigen op **zondagen van 6 oktober t/m 10 november, van 14:00-16:00 uur**. Bezichtiging op een ander moment is mogelijk op aanvraag.

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Margreet van der Meij / t 06-52172290  
vandermeijmargreet@gmail.com

Do. 10 oktober / 19:30 uur

## Film: The Quiet Girl



‘The Quiet Girl’ is het ingetogen en betoverende debuut van de Ierse regisseur Colm Bairread. De film vertelt een universeel verhaal over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van de jonge Cait. Zowel de Ierse taal als het prachtige landschap kleuren haar wereld. Het verhaal speelt zich af in Ierland, in 1981. Met opnieuw een kind op komst, is er voor de jonge, introverte Cait niet voldoende plek bij haar ouders. Ze wordt voor een zomer naar familie op het platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt opgevangen door tante Eibhlin. Cait haar stugge oom Sean heeft meer moeite met haar aanwezigheid. Langzamerhand ontdekt Cait dat er ook in dit huis geheimen zijn. Toch bloeit ze op, maar aan elke zomer komt een eind.

→ De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
→ Inloop: vanaf 19:00 uur

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900  
marike.meek@gmail.com

**Vanaf ma. 14 oktober /** meerdere data

## Gesprekskring: Vertel me wie je bent



In het najaar is de tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' te zien in De Schakel. Tijdens deze drie bijeenkomsten bekijken we de persoonlijke verhalen in woord en beeld die in de kerkzaal worden tentoongesteld. We stellen onszelf de vraag: *"Wat is er religieus, spiritueel of heilig in mijn leven?"*

Aan de hand van verschillende werkvormen gaan we op zoek naar verhalen van onszelf en de ander. Op zoek naar verhalen die verbinden.

→ **Aanmelden:** tot 9 oktober

→ **Data:** 14 oktober / 28 oktober / 11 november

→ **Aanvang:** 10:00 uur

---

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900

marike.meek@gmail.com

**Aanmelden** → Ria Boersma / t 06-41000713

r.boersma@telfortglasvezel.nl

**Do. 17 oktober /** 20:00 uur

## Workshop: Wat geeft zin aan jouw leven?



In het verlengde van de tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' vindt er een workshop-avond plaats om onder leiding van de samenstellers van de tentoonstelling met een opdracht aandachtig rond te kijken, in gesprek te gaan en uit te wisselen wat aanspreekt. Benieuwd naar alle persoonlijke verhalen? Naar uw eigen verhaal? Wees welkom op deze avond om met elkaar een open gesprek aan te gaan!

→ Mirjam Dirx en Jos Genugten zijn eigenaar van 'De Levensboom', praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap. Zie ook: [www.delevensboom.net](http://www.delevensboom.net)

---

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Margreet van der Meij / t 06-52172290

vandermeijmargreet@gmail.com

**Vanaf vr. 18 oktober /** meerdere data

## Leeskring



Op 18 oktober maken we een doorstart met de Leeskring in De Schakel in Wijchen. Met een groep van maximaal 10 personen komen we één keer per 6 weken bij elkaar om een boek, dat we gelezen hebben, gezamenlijk te bespreken.

We starten met het boek 'Het moois dat we delen' van auteur Ish Ait Hamou. Op 18 oktober bepalen we met elkaar welke boeken we het komend seizoen verder gaan lezen en bespreken.

→ **Aanmelden:** vóór half oktober

→ **Data:** 18 oktober / 29 november / 10 januari  
21 februari / 4 april / 16 mei

→ **Aanvang:** 10:00 uur

---

### De Schakel, Wijchen

**Info en aanmelden** → Mariëlle van Swaaij / t 06-23779639

mvanswaay@gmail.com

→ Ineke Merckx / t 06-20075971

merckx11@kpnmail.nl

**Di. 22 oktober /** meerdere data

## Beschrijf me wie je bent

*Gedachten en belevenissen in geschreven woord*



Voor het najaar van 2024 staat een expositie in De Schakel in Wijchen op het programma. Thema zal zijn 'Vertel me wie je bent'. Dat thema kan geweldig inspirerend werken om aan het schrijven te gaan. Als je mee wilt doen, dan ben je van harte welkom. Het aantal ochtenden bepalen de deelnemers samen aan het einde van de eerste bijeenkomst. We zullen vertrouwen en veiligheid aftasten in een kennismakingsronde. Als we dat ervaren, zullen bij het verder praten woorden vrijkomen die we aan het papier durven toevertrouwen. Enkele voorbeelden en kleine oefeningen zullen uitdagen om zelf aan de slag te gaan. Dat in de wetenschap dat niets moet, alles mag en niets gek gevonden wordt. Zo proberen we te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of gedichten die een beeld geven van wie we zijn en wat we doen. Het delen van de inhoud, door je eigen resultaat voor te lezen, geeft aan deze activiteit extra kleur. Durf jezelf en elkaar te verrassen en doe mee.

→ **Data:** 22 en 29 oktober

→ **Aanvang:** 10:00 uur

---

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Gerard Strien / t 06-54682155

gjmstrien@hotmail.com

Wo. 23 oktober / 19:30 uur

## Rooms-katholiek en protestant: Samen geloven in de kerkdienst



Emeritus-hoogleraar theologie en priester Herwi Rikhof, schreef met de protestantse hoogleraar Bram van de Beek een uitleg over de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (381): *Wij geloven* (2019). Hun boek voedt het verlangen om als rooms-katholieken en protestanten samen op te trekken in de liturgie en in de kerkdienst het geloof gezamenlijk te beleven. Dit verlangen vraagt dat we de liturgie en de vragen, die de kerk lange tijd verdeeld hielden, opnieuw doordenken. Hoe legitiem zijn theologisch gesproken de weerstanden tegen rooms-katholieke liturgische, respectievelijk protestantse liturgische gebruiken? In de rooms-katholieke sfeer komt de Bijbelse (oudtestamentische) liturgische rijkdom tot uiting, meer dan in de protestantse kerkdienst. Dat maakt over en weer nieuwsgierig: wat is het waar het bij jullie op aankomt en wat is het bij ons? Herwi Rikhof overdenkt het onderwerp. Na zijn inleiding gaan we met hem in gesprek over deze en andere vragen.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

### Protestantse kerk, Bergharen

**Info** → ds. Henk van Kapel / t 06-30743819  
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl

Do. 31 oktober / 19:30 uur

## Film: The Biggest little Farm



In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te realiseren. Even buiten Los Angeles probeert het echtpaar een stuk dor land om te bouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. Elke dag dient zich wel een nieuwe uitdaging aan en ze worden geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen. Maar John en Molly ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Elk beestje of plantje heeft zijn doel in de natuurlijke orde. Een inspirerende zoektocht naar een boerenleven in perfecte harmonie met de natuur.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

### Mamre, Druuten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Vr. 1 november / 14:30 uur

### Film: Mar adentro



Ramón kan door een ongeluk al bijna 30 jaar alleen nog zijn hoofd bewegen. Zijn enige doel is zijn leven op een waardige manier te beëindigen. De aankomst van twee vrouwen verstoort zijn wereld. Julia wil hem als advocaat helpen in zijn strijd om te sterven. Rosa wil hem ervan overtuigen dat het leven opweegt tegen de pijn. Ramón weet dat alleen zij die werkelijk van hem houdt hem helpt zijn ultieme doel te verwezenlijken.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

#### Emmanuelkerk, Wijchen

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

Zo. 3 november en 29 december / 15:00 uur

### Concerten in de Corneliuskerk



Voor alle muzikliefhebbers is er goed nieuws, want er worden weer een aantal concerten gegeven in de Corneliuskerk in Beuningen.

Zo verzorgt het projectkoor onder leiding van Sophia Brink op 3 november een Allerzielenconcert.

Op 29 december zal Kamerkoor Muzimare een Kerstconcert geven.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

→ **3 november:** Projectkoor Heilig Landstichting

→ **Aanvang:** 15:00 uur

→ **29 december:** Kamerkoor Muzimare

→ **Aanvang:** 15:00 uur

#### Corneliuskerk, Beuningen

**Info** → Pastor Ruud Roefs / t 024-6771271

(tijdens werkdagen telefonisch van 9.30 t/m 12:30 uur bereikbaar)  
ruud.roefs@johannesxxiii.nl

Di. 5 november / 20:00 uur

## Lezing: Geld en Go€d



De theoloog en schrijver Alain Verheij is gefascineerd door de actuele betekenis van Bijbelverhalen. In het boek *Geld en Go€d* onderzoekt hij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Die blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Op aanstekelijke en humoristische wijze weet hij hierover te vertellen en met ons in gesprek te gaan.

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Jaap Schoenmaker / t 06-33344846  
schoenmaker.jaap@gmail.com

Do. 7 november / vanaf 10:00 uur

## Boekenmarkt tijdens de Leste Mert



In Druten is het tijdens de 'Leste Mert' de hele dag erg gezellig in Mamre, de ontmoetingsruimte naast de Protestantse Immanuelkerk. U kunt onder het genot van een kop koffie, thee of chocomel met iets lekkers erbij even bijkomen van alle indrukken, opgedaan op de markt. Natuurlijk ontbreekt ook de erwtensoepp niet! Bovendien kunt u geestelijk voedsel inslaan in de kerk, die dan als een heuse tweedehands boekenmarkt is ingericht. Voor zeer kleine prijsjes kunt u prachtige boeken op de kop tikken, die vaak nog zo goed als nieuw zijn. Voor elk wat wils: mooie romans, kinderboeken, stripboeken, kookboeken, spannende detectives, naslagwerken, enzovoort. En het mooie is dat de opbrengst van deze verkoop voor de helft voor de kerk is, de andere helft gaat naar een ander goed doel. Kom vooral langs!

### Protestantse kerk, Druten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Zo. 17 november / 16:00 uur

## Concert: Koperkwintet De Rijnse Quint



Koperkwintet De Rijnse Quint bestaat uit twee trompetten, hoorn, trombone en bastuba. De naam verwijst naar het feit dat de leden allen in de regio tussen Wageningen en Arnhem, dus in het stroomgebied van de Rijn wonen. De trompettisten zijn Paul Ravensbergen en Maarten Nijkamp, de hoorn wordt bespeeld door Ellen Bayens, de trombone door Sander Rieken en de bastuba door Hubert Laeven. De deelnemers hebben allen ruime ervaring in diverse orkesten en ensembles, een enkeling ook beroepsmatig.

Het kwintet brengt muziek uit alle tijdvakken van de Renaissance tot heden, deels originele composities voor deze samenstelling, deels bewerkingen van stukken die oorspronkelijk voor andere bezettingen waren genoteerd. Het programma omvat naast meer serieuze, klassieke werken ook lichte stukken uit de wereld van het entertainment.

### Protestantse kerk, Druten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Di. 19 november / 20:00 uur

## Spel en gesprek: Duurzaamheid en Talenten



Je talenten inzetten voor duurzaamheid is makkelijker gezegd dan gedaan. In welke omgeving wil je je bijvoorbeeld inzetten: privé, in de kerk of op je werk? Belangrijk is welke rol je in die omgeving vervult. Hoe geef je concreet vorm aan je inzet? Daarnaast spelen vragen: door welke waarden laat jij je leiden, waar voel jij je bij betrokken en welke bronnen inspireren je? Met het spel *'Duurzaamheid, waar geef jij je talenten aan?'* willen we in kleine groepen (6-8 personen) aan de hand van een aantal sets speelkaarten in gesprek gaan over deze vragen. Als Taakgroep Duurzaamheid hebben we op 10 maart 2024 in de Protestantse kerk in Druten reeds goede ervaring opgedaan met deze spelvorm. Op 19 november willen we het nog een keer spelen en dan wat dieper op de verschillende vragen en thema's ingaan.

→ Om vooraf een beeld te krijgen van het aantal deelnemers en het aantal groepen, die we moeten vormen, stellen we het op prijs als je vooraf aanmeldt op het onderstaande mailadres.

### Protestantse kerk, Beuningen

**Info en aanmelden** → Jaap Schoenmaker / t 06-33344846  
schoenmaker.jaap@gmail.com



Vanaf wo. 27 november / meerdere data

## ONLINE Bijbeldelen



De Bijbel is ons grootste cultuurgoed en voor velen een bron van spiritualiteit. Maar vaak schiet het lezen uit de Bijbel er een beetje bij in. Juist in aanloop naar Kerstmis is het goed dat toch op te pakken. Dat kan met Bijbeldelen. Vanuit huis, via het vergaderprogramma Teams, lezen we gedurende een uurtje een Bijbeltekst, staan erbij stil en delen onze gedachten hierover. Voor ervaren lezers en voor vreemdelingen in de Bijbel.

Opgave per avond.

→ **Data:** 27 november / 4, 11 en 18 december

→ **Aanvang:** 19:30 uur

**Locatie:** thuis (online activiteit)

**Info** → Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627  
info@detwaalfapostelen.nl

Do. 28 november / 19:30 uur

## Film: De Acht Bergen



De Acht Bergen is een meeslepende verfilming van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti over de bijzondere vriendschap tussen de stadsjongen Pietro en Bruno, een jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar. De Acht Bergen is een ontroerende film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid aan een streek.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Connie Visser / t 024-6421458  
connie.visser1957@gmail.com

Zo. 1 december / 14:30 uur

## Liedprogramma: Heb het leven lief



Het Wijchens trio 'PUUR zingt met liefde' bestaat uit Carine Poels en Hans Meek, zang, en Leo Drienaar, piano. Zij zingen Nederlandse chansons en duetten over het wel en wee van het leven en de liefde van o.a. Jacques Brel, Annie M.G. Schmidt, Toon Hermans en Liesbeth List. Op 1 december blikken zij terug op het thema van de tentoonstelling 'Vertel me wie je bent', om van daaruit te zoeken naar muzikale warmte voor de komende winterperiode.

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900  
marike.meek@gmail.com

Vr. 6 december / 14:30 uur

## Film: The Old Oak



The Old Oak is de laatste kroeg en ontmoetingsplek binnen de ooit bloeiende mijnbouw-gemeenschap. De laatste drie decennia waren zwaar voor de inwoners. Ook voor cafébaas TJ Ballantyne zijn het moeilijke tijden. De situatie wordt nog zwaarder wanneer Syrische vluchtelingen onaangekondigd naar het dorp worden overgeplaatst. Een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende werelden voorzichtig tot elkaar.  
*(N.B.: Deze film staat eveneens gepland op 3 april)*

- De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- Inloop: vanaf 14:00 uur

### Emmanuelkerk, Wijchen

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

**Vanaf ma. 9 december / meerdere data**

## Bijbel creatief



We gaan op een creatieve manier de bijbel 'lezen' door middel van tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest.

Denk je nu: *"Maar ik kan helemaal niet mooi tekenen"*? Laat je daar niet door weerhouden! Het gaat er niet om een perfect kunstwerk te maken, maar om op een actieve en tegelijk meditatieve manier met het woord van God bezig te zijn. Bovendien zorgen we voor hulpmiddelen, zoals sjablonen, stempels en voorbeelden.

Neem je eigen bijbel mee, liefst een bijbel met extra schrijf- en tekenruimte of een oude bijbel om over de tekst heen te werken. Heb je die niet of doe je dat liever niet, dan zorgen wij voor losse bladen met bijbelteksten.

→ **Aanmelden:** graag. De toegang is gratis.

→ **Data:** 9 december en 24 maart

→ **Aanvang:** 20:00 uur

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info** → Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042  
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

**Za. 14 december en zo. 15 december**

## Kerstevent: Beleef het kerstverhaal



*Kerst, midden in de winter, wat vieren we dan eigenlijk?  
Dat kerstverhaal, wat zegt dat ook alweer?  
En wat heeft dat kerstverhaal jou eigenlijk te zeggen?*

Weet je tijdens Winters Wijchen welkom in en rondom de Antonius Abtkerk. Ga op zaterdag samen op weg langs verschillende verhalen en figuren uit het kerstverhaal en bezoek onze levende kerststal. Geniet daarnaast van prachtige kerstmuziek en verwen de innerlijke mens met warme winterse dranken. Kortom: een kerstverhaal om nooit meer te vergeten. Op zondag is de kerk open om kerststalletjes uit verschillende culturen te bekijken of er zelf een te knutselen.

→ **Za. 14 december:** 18:00-21:00 uur

→ **Zo. 15 december:** 13:00-16:00 uur

**Rondom de Antonius Abtkerk, Wijchen**

Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wijchen.

Zo. 15 december / 15:00 uur

## Kerstsamenzang



Dit jaar organiseren we tijdens Winters Wijchen voor de eerste keer een kerstsamenzang op zondagmiddag in De Schakel.

We komen samen om traditionele, bekende kerstliederen te zingen onder begeleiding van Addy de Meij op het orgel. Ook zijn er diverse voordrachten.

Na afloop van deze kerstsamenzang is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder genot van een hapje en een drankje.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:30 uur

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Connie Visser / t 024-6421458  
connie.visser1957@gmail.com

Do. 19 december / 19:30 uur

## Film: A Christmas Carol



Het is kerstavond 1843. Jacob Marley, zakenpartner en beste vriend van Scrooge, is net begraven. Scrooge gaat naar huis in een sombere en melancholische stemming. Zeven jaar later zit Scrooge op kerstavond alleen in zijn kantoor. Hij is een gierig en boosaardig mens geworden. Plotseling hoort hij het ratelen van kettingen en hij ziet voor zich de geest van zijn overleden vriend Marley. Deze komt Scrooge waarschuwen dat hij zijn slechte houding naar andere mensen zal moeten veranderen, anders zal het slecht met hem aflopen. Marley vertelt hem dat er drie geesten zullen verschijnen die hij zal moeten gehoorzamen om zo zijn eigen leven te redden.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

### Mamre, Druuten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Zo. 22 december / 18:30 uur  
**Kinderkerstfeest Bergharen**



Op zondagavond 22 december willen wij (weer) kerstfeest vieren met de kinderen in de Protestantse kerk in Bergharen. Het is bedoeld voor alle kinderen in de omringende gemeentes, samen met hun (groot)ouders, verdere familie of kennissen. Wij zorgen voor een kerststal met dieren en een mooie versierde kerk met natuurlijk ook een kerstboom. Samen zingen we kerstliedjes en luisteren naar een kerstverhaal.

Pastoraal werker Jack Steeghs en dominee Henk van Kapel zullen het kerstfeest leiden. Na afloop drinken we chocolademelk of limonade met iets lekkers erbij.

→ **Inloop:** vanaf 18:00 uur

**Protestantse kerk, Bergharen**

**Info** → Ans Wijtmans / t 06-22185741  
 answijtmans@hotmail.com

Vanaf ma. 23 december / meerdere data  
**Bezinning: Stille dag**



Op weg naar Kerst en naar Pasen houden we te midden van de drukte van het leven even halt om stil te staan bij jezelf en bij de a(A)nder. Een middag zonder to-do's, laptop of smartphone.

Er is een bezinnende inleiding en volop tijd voor persoonlijk gebed, een wandeling, rusten, schrijven, .... De stille opzoeken om je bewust te maken van Gods aanwezigheid.

De dag begint om 14:00 uur. Rond 18:00 uur is er een eenvoudige maaltijd en om 19:00 uur sluiten we aan bij de viering in de Antonius Abtkerk.

→ **Aanmelden:** vóór 18 december / 9 april

→ **Data:** 23 december en 14 april

→ **Deelname is gratis;** een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de maaltijd wordt op prijs gesteld.

→ **Aanvang:** 14:00 uur

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info en aanmelden** → Pastores De Twaalf Apostelen /  
 t 024-6412627 / info@detwaalfapostelen.nl

Zo. 29 december / 10:00 uur

## TOP 2000-viering



Al jarenlang is de Top 2000-viering in december een traditie. We geloven in de kracht van popmuziek. De nummers uit onze Top 2000 raken je: verdriet, blijdschap of ontroering. Daarom verdienen ze een plek in onze kerk. Het wordt weer een bijzonder moment van bezinning aan het eind van het jaar, geënt op de Top 2000, met medewerking van onze eigen Top 2000-kerkband!

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Paul Dekker / t 06-24608149  
Paul1959dekker@gmail.com

Ma. 30 december / 20:00 uur

## Kerst te drieën

*Bram Wildeman, oud-leerkracht, zanger en verteller*



Misschien is het beeld van 'St.-Anna te Drieën', bij u bekend: Anna (1), volgens oude legenden, de moeder van Maria; Maria (2) met het kind Jezus (3) op schoot. Het is een middeleeuwse voorstelling. Zo kwam Bram Wildeman op de titel: 'Kerst te Drieën'. Kerstmis (1), Driekoningen (2), Maria Lichtmis (3), een spanne tijds van veertig(!) dagen. In een ongedwongen huiskamersfeer probeert Bram tussen deze feesten een verbinding te leggen. U hoort liederen, gedichten en teksten (o.a. een verhaal van Godfried Bomans) afgewisseld door – zorgvuldig uitgekozen – muzikale intermezzo's.

**Het Koetshuis, Beuningen**

**Info** → Pastor Roman Gruijters / t 024-6771271  
(tijdens werkdagen telefonisch van 9:30 t/m 12:30 uur bereikbaar)  
romangruijters@johannesxxiii.nl

Vanaf ma. 6 januari / meerdere data

## Woorden van toen voor mensen van nu

*Marcus opnieuw op herhaling*



Rond het jaar 70 schrijft Marcus 'zijn' evangelie. Tien tot dertig jaar later volgen zijn collega's Matteüs, Lucas en Johannes. Het evangelie van Marcus is beknopt, het kent niet de gepolijste taal van de drie andere evangelisten, maar bij nauwkeuriger lezing ontpopt Marcus zich als een zeer getalenteerd verteller. Het Marcus-evangelie blijkt ook nog eens een spannend verhaal te zijn, een 'detective' uit het jaar 70. Met een boodschap, ook nog voor mensen van nu. Al tweemaal eerder heeft een groep geïnteresseerden zich gebogen over het Marcus-evangelie. Omdat er opnieuw belangstelling blijkt te zijn, is besloten de reeks bijeenkomsten rond dit Marcus-evangelie te herhalen. De avonden worden ingeleid en verzorgd door pastor Ruud Roefs. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

→ **Aanmelden:** vóór 31 december

→ **Data:** 6 en 20 januari / 3 en 17 februari / 3, 17 en 31 maart

→ **Aanvang:** 19:30 uur

### Het Koetshuis, Beuningen

**Info en aanmelden** → parochiesecretariaat / t 024-6771271  
(tijdens werkdagen telefonisch van 9:30 t/m 12:30 uur bereikbaar)  
secretariaat@johannesxxiii.nl

Vr. 10 januari / 14:30 uur

## Film: Hidden Figures



Waargebeurd verhaal over drie NASA-wiskundigen, die de VS aan een koppositie hielpen in de Space Race. Ze leverden belangrijke wiskundige data om de eerste succesvolle ruimtemissie te realiseren. Dat was al een moeilijke opgave. Maar daarnaast moesten de drie ook nog tegen een dubbel vooroordeel opboksen: vrouw zijn in een mannenbolwerk en Afro-Amerikaan zijn in de tijd van legale rassensegregatie.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

### Emmanuelkerk, Wijchen

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

Do. 16 januari / 19:30 uur

**Gespreksavond: Boerenpastoraat**

We staan er vaak niet bij stil, maar meer dan de helft van het grondoppervlak van ons land – ook in Maas & Waal en het Rijk van Nijmegen – wordt onderhouden door boeren en tuinders. Als je zo naar je omgeving kijkt en je als gelovige afvraagt wat dit betekent en wat je kunt doen voor een meer duurzame wereld, dan biedt deze avond meerdere aanknopingspunten...

Met Boerenpastoraat verbindt pastoraal werker Jack Steeghs (ex-varkenshouder) zijn vorige en huidige leven. Vanuit zijn pastorale praktijk in plattelandsparochie De Twaalf Apostelen neemt hij deelnemers mee op zijn levensweg.

Tijdens deze gespreksavond ontdekken we met elkaar welk type initiatieven behulpzaam zijn om de gelovige stem op het platteland te laten spreken. We gaan het onder meer hebben over de gesprekskring Grond van Leven, over de stem van Bijbelse profeten in onze tijd en wat de belangrijkste leefregels zijn voor boerenbezoekers op het platteland.

→ **Aanmelden: vóór 15 januari**

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info en aanmelden** → Jack Steeghs / t 06-26989411  
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Di. 21 januari / 20:00 uur

**VerduurSamen met Franciscus**

Corinne Groenendijk (1964) is predikant en lifestyle-coach voor groen en geïnspireerd leven. Ze is auteur van het boek 'VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl' (2022; [www.corinnegroenendijk.nl](http://www.corinnegroenendijk.nl)). Op 21 januari bespreekt zij in De Schakel haar boek, waarin staat hoe je op een geïnspireerde manier eenvoudig, maar toch vreugdevol en groen kunt leven en wat Franciscus daarmee van doen heeft.

In het tweede deel van de avond bespreken we met elkaar hoe je om kunt gaan met de angst om tekort te komen, hoe groot onze impact op de natuurlijke hulpbronnen op de aarde is, waar we kunnen gaan verduurzamen en hoe ieder al bezig is.

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Hans Meek / t 06-20840994  
hans.meek@kpnmail.nl



Do. 23 januari / 19:30 uur

## Film: In a better world



Anton werkt voor een groot deel van het jaar als arts in een vluchtelingenkamp in Afrika. Zijn vrouw en gezin worden lange tijd alleen gelaten in Denemarken. De oudste zoon, Elias, wordt gepest door zijn klasgenoten.

Hier komt verandering in wanneer zijn nieuwe klasgenoot, Christian, het voor hem opneemt. Christian is samen met zijn vader bij zijn oma komen wonen, nadat zijn moeder is overleden aan kanker. Hij heeft moeite dit verlies te verwerken.

Wanneer Elias door Christian wordt betrokken bij een gevaarlijke wraakactie met tragische consequenties, zijn hun levens in gevaar en wordt hun vriendschap op de proef gesteld.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Connie Visser / t 024-6421458  
connie.visser1957@gmail.com

Do. 6 februari / 20:00 uur

## Compassie: Van polarisatie naar verbondenheid



*“Of we leren als broeders en zusters samen te leven, of we gaan als een stel idioten ten onder”,* zei Martin Luther King. In onze gepolariseerde samenleving staan mensen tegenover elkaar en worden harde woorden, beledigingen en zelfs geweld niet altijd geschuwd. We zullen daarbij ook naar onszelf moeten kijken. Want we komen er niet als we denken dat we alleen maar de negativiteit in de ander hoeven te bestrijden. Gelukkig wordt het verlangen naar meer zachtheid en begrip door steeds meer mensen gevoeld. Vanavond zullen wij hier dieper op ingaan.

→ **Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent** Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen kleurt hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Zijn gesprekken met Annemiek Schrijver in ‘De Verwondering’ en Jurjen ten Brinke in ‘Bid, bedank en bewonder’ zullen veel mensen zich herinneren. *Zie ook: [www.dirkvandeglind.nl](http://www.dirkvandeglind.nl)*

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Arna Bearda / t 024-6414600  
arna.bearda@gmail.com

Di. 11 februari / 18:00 uur

## Aan tafel. Proeven en praten over ons dagelijks brood



Waar komt jouw dagelijkse brood vandaan? Deze avond is een gezellige en leerzame manier om inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. We bereiden en eten samen een heerlijk driegangenmenu, en luisteren tijdens de maaltijd welke weg de producten op je bord hebben afgelegd.

We gaan met elkaar in gesprek over de voedselketen, horen verhalen vanuit betrokkenen en ontdekken wat we zelf belangrijk vinden. Aan het eind van de avond krijg je praktische tips om aan de slag te gaan met wat je gehoord, geproefd, gevoeld en besproken hebt.

→ **Aanmelden:** vóór 7 februari.

→ **Kosten voor deelname:** € 7,50

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info** → Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042  
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 13 februari / 20:00 uur

## Thema-avond: 60 jaar Nostra Aetate Voorbij de interreligieuze dialoog?



De visie van de katholieke kerk op de verhouding tussen aanhangers van verschillende religies is precies zestig jaar geleden geformuleerd in het conciliedocument Nostra Aetate. Dit document markeerde een omslag in het denken over 'de ander'. Nadruk ligt daarbij op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. Het document onderstreepte bovendien het belang van het fundamentele recht op godsdienstvrijheid. Zestig jaar na dato rijst de vraag of we met een dergelijke visie op interreligieuze dialoog nog uit de voeten kunnen. Nu de wereld meer dan ooit in brand staat is religie zelf onder vuur komen te liggen. Religie en geweld vormen een explosief mengsel. In de opinie van veel post-moderne burgers staat 'religie' gelijk aan geweld, onderdrukking en discriminatie. Heftige emoties voeden de al dan niet realistische angst voor 'de ander', ook onder gelovigen zelf. Komt daarmee een einde aan de dialoog?

→ **Spreker:** Roman Gruijters, Marcel Poorthuis of Marc de Kesel.

**Het Koetshuis, Beuningen**

**Info** → Pastor Roman Gruijters / t 024-6771271

(tijdens werkdagen telefonisch van 9:30 t/m 12:30 uur bereikbaar)  
romangruijters@johannesxxiii.nl

Vr. 14 februari / 14:30 uur

### Film: Zagros



De Koerdische herdersvrouw Havin wordt beschuldigd van een buitenechtelijke affaire. Daarom vlucht ze met haar 9-jarige dochter naar België. Haar man Zagros gelooft haar en volgt haar naar het Westen. Ook daar gaat hij gebukt onder de vele twijfels die in zijn hoofd rondspoken.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 14:00 uur

#### Emmanuelkerk, Wijchen

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

Do. 20 februari / 19:30 uur

### Film: Oh Happy Day



Hannah leidt een behoorlijk saai leven en besluit in het plaatselijk koor te gaan zingen. Wanneer Jackson, de zwarte leadzanger en predikant van een Amerikaans gospelkoor, per toeval in het dorp terecht komt, wordt hij overgehaald om met het plaatselijk koor te repeteren en om het koor te voorzien van een hoognodige dosis inspiratie.

Voor Hannah is dat het begin van een reeks belangrijke veranderingen. Ze kan niet ontkennen dat haar enthousiasme, aangezwengeld door Jackson's charisma, voor de muziek groeit. Kan het koor dan toch nog uitgroeien tot een echt geïnspireerd geheel?

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

#### Mamre, Druuten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Do. 27 februari / 19:30 uur

**Film en gesprek: De pijn op het platteland**

Waarom hebben we boeren en tuinders nodig?  
Wat hebben zij nodig om boer en tuinder te kunnen blijven?

In de film 'De pijn op het platteland' zien we vier realistische portretten van boerinnen in Brabant, Gelderland en Zeeland. Landbouworganisatie ZLTO heeft in 2023 deze film laten maken omdat de beoefening van land- en tuinbouw onder druk staat.

→ Na deze film (die 40 minuten duurt) is er gelegenheid om met elkaar door te praten.

→ **Opgave:** tot een dag voor de bijeenkomst,  
via pastoraal werker Jack Steeghs: t 06-26989411  
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

**Mamre, Druuten**

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Do. 6 maart / 19:30 uur

**Film: Médecin de Campagne**

Ergens op het Franse platteland woont en werkt huisarts Jean-Pierre. Iedereen kan op hem rekenen, hij heeft een luisterend oor, verzorgt zijn patiënten en stelt ze gerust, zeven dagen per week. Maar op een dag wordt Jean-Pierre zelf ziek. De jonge arts Nathalie komt hem bijstaan in zijn werk. Maar weet zij zich aan te passen aan dit nieuwe leven en kan ze de dokter vervangen die onvervangbaar werd geacht?

Deze heerlijke feel-good film was in Frankrijk de grote favoriet bij het publiek en de grootste filmhit van het seizoen.

De regie was in handen van Thomas Lilti, die zelf ook huisarts is.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Arna Bearda / t 024-6414600  
arna.bearda@gmail.com

**Vanaf ma. 10 maart /** meerdere data

## Samen vasten



Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel. Tijdens deze veertigdagentijd gaan we samen ontdekken wat vasten nu voor ons kan betekenen en steunen we elkaar bij onze voornemens in de lijdenstijd.

We gaan samen op weg, praten met elkaar over hoe het voedselvasten gaat en hebben gesprekken met een voedingstheoloog, een diëtist, een moslim en een klant van de voedselbank.

We gaan creatief aan de slag om nieuwe inzichten te krijgen in onze relatie met voedsel.

→ **Data:** 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april

→ **Aanvang:** 19:30 uur

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info** → Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627  
info@detwaalfapostelen.nl

**Vanaf wo. 12 maart /** meerdere data

## ONLINE Bijbeldelen



De Bijbel is ons grootste cultuurgood en voor velen een bron van spiritualiteit. Maar vaak schiet het lezen uit de Bijbel er een beetje bij in. Juist in aanloop naar Pasen is het goed dat toch op te pakken. Dat kan met Bijbeldelen. Vanuit huis, via het vergaderprogramma Teams, lezen we gedurende een uurtje een Bijbeltekst, staan erbij stil en delen onze gedachten hierover.

Voor ervaren lezers en voor vreemdelingen in de Bijbel. Opgave per avond.

→ **Data:** 12, 19 en 26 maart / 2, 9 en 16 april

→ **Aanvang:** 19:30 uur

**Locatie: thuis (online activiteit)**

**Info** → Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627  
info@detwaalfapostelen.nl

Vr. 28 maart / 14:30 uur

## Film: Good Will Hunting



Will Hunting werkt als schoonmaker. Verder bestaan zijn dagen voornamelijk uit vechten en het omzeilen van de wet. Op een dag blijkt dat hij een uitzonderlijk talent heeft voor wiskunde. Een leraar wil dit talent uitbouwen maar merkt al vlug dat Will behoorlijk overhoop ligt met zichzelf en zijn omgeving. De enigen die hem kunnen helpen zijn een psycholoog die bewondering voor hem heeft en een studente geneeskunde die verliefd op hem is. Zullen zij erin slagen om Will uit z'n isolement te halen?

→ De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ Inloop: vanaf 14:00 uur

### Emmanuelkerk, Wijchen

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

Zo. 30 maart t/m 20 april

## Expositie: Opstanding

*Glas-in-loodwerken en gedichten van Paul Oosterhoff*



*Toelichting van Paul op de kunstwerken:* Al ruim twintig jaar maak ik jaarlijks, tegen Pasen, een glas-in-loodraam met bijbehorend gedicht. Ik probeer op deze wijze een aspect van de paasboodschap te doen oplichten. Ik maak er een paaskaart van die ik dan stuur naar de mensen waar ik me in dat jaar mee verbonden heb gevoeld.

De afbeeldingen van het glas-in-lood gebruik ik later ook op geschikte momenten in publicaties en kerkdiensten. De taakgroep 'Kunst in de kerk' heeft mij uitgenodigd om de glas-in-loodwerken en de bijbehorende gedichten een keer te verzamelen en tentoon te stellen in De Schakel. Ik voel me vereerd dat ik ze op deze wijze op een speciale manier de paasboodschap kan laten klinken.

→ De expositie is te bezichtigen op zondagen van 14:00-16:00 uur. Bezichtiging op andere momenten is mogelijk op aanvraag.

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900  
marike.meek@gmail.com

Di. 1 april / meerdere data

## Samen schrijven: Woorden van kleur in kaders vatten



Vanaf zondag 30 maart worden in De Schakel in Wijchen glas-in-loodwerken van Paul Oosterhoff tentoongesteld. Onderdeel van de expositie is uitleg van Paul over hoe hij tot de keuze voor zijn onderwerp komt en welke methodiek en ervaring leidt tot een sprekend eindresultaat. Alleen al de materialen van deze kunstwerken kunnen aanleiding zijn om na te denken over welk materiaal schrijvers beschikken om hun idee 'zichtbaar' te maken. Met elkaar nadenken en schrijven op basis van dat uitgangspunt, kan ons wederzijds inspireren. Het aantal ochtenden bepalen de deelnemers samen aan het einde van de eerste bijeenkomst. Voorbeeldteksten, kleine oefeningen en een bezoek aan de expositie kunnen ons uitgangspunt zijn. Dat in de wetenschap dat niets moet, alles mag en niets gek gevonden wordt. Zo proberen we, individueel of misschien wel samen, te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of gedichten, gevat in kaders van onze ervaringen of emoties. Durf jij het aan?

→ **Data:** 1 en 8 april

→ **Aanvang:** 10:00 uur

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Gerard Strien / t 06-54682155 / gjmstrien@hotmail.com

Do. 3 april / 19:30 uur

## Film: The Old Oak



Al meer dan vijftig jaar maakt regisseur Ken Loach prijswinnende, maatschappelijke en toch hartverwarmende films. 'The Old Oak' is de naam van de laatste kroeg in een oud en vervallen mijnwerkersstadje in Noord Engeland dat dreigt te sluiten, ondanks de belangrijke sociale functie voor de mopperende dorpsbewoners. De komst van Syrische vluchtelingen zorgt voor extra spanning in het stadje. Dankzij de vriendschap tussen kroegbaas TJ en een Syrische fotografe, gloort er hoop in het besef dat we het toch samen moeten doen. Een film in het kader van de expositie 'Opstanding' met glas-in-loodwerk van Paul Oosterhoff.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900

marike.meek@gmail.com

Di. 8 april / 20:00 uur

**Workshop: God in de klimaatcrisis***Wat je wél kunt doen*

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de natuur. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al heel hard geraakt worden. *Wat kun je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast in een snel veranderende wereld?* 'God in de Klimaatcrisis' is een interactieve workshop over zinvol handelen.

**Protestantse kerk, Beuningen**

**Info** → Eric van Dijk / t 06-21826880  
evdijk56@xs4all.nl

Zo. 13 april / 14:30 uur

**Concert: Musiamici**

Musiamici is een kwartet dat licht verteerbare muziek vertolkt voor dwarsfluit, blokfluit, viool, zang, cello en/of piano, met wisselende combinaties van instrumenten. Marieke van der Ven, Marian den Holder, Tineke Meerman en Hans Meek reizen in hun presentaties op ontspannen wijze door klassieke en lichte muziek met stijlen variërend van barok tot romantisch en eigentijds. Zij schuwen daarbij enkele dissonanten niet, maar keren altijd terug naar onderlinge harmonie. Op 13 april brengen zij in De Schakel een programma dat aansluit bij de expositie 'Opstanding' met glas-in-loodwerken van Paul Oosterhoff en waar ook gedichten van zijn hand gelezen zullen worden.

**De Schakel, Wijchen**

**Info** → Marike Meek / t 06-18420900  
marike.meek@gmail.com



Do. 17 april / 18:30 uur

## De Passion in Wijchen



De Passion is een muzikale paasvertelling die al jarenlang het paasverhaal dichtbij mensen van nu brengt. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan.

Op initiatief van de samenwerkende kerken Wijchen kunnen we deelnemen aan dat verhaal. We trekken in een stille tocht met het grote kruis door het dorp en kijken vervolgens samen op groot scherm naar de landelijke Passion.

- 18:30 uur Witte donderdagviering in De Schakel
- 19:00 uur Witte donderdagviering in de H. Antonius Abtkerk
- 20:00 uur Tocht door het centrum met een groot kruis. Vertrek vanaf het Kerkplein voor de Abtkerk.
- 20:30 uur Samen kijken naar de landelijke Passion op tv in De Schakel

## De Schakel, Wijchen

**Info** → Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042  
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 24 april / 19:30 uur

## Film: De Tweeling



Lotte en Anna Bamberg worden na de dood van hun ouders (in 1925) gescheiden van elkaar. Anna blijft achter in Duitsland en moet hard werken als boerin op het Duits platteland. Lotte treft het een stuk beter en wordt ondergebracht bij een Nederlands gezin. Toch proberen de zusjes elke keer weer met elkaar in contact te komen en kort voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt is het moment eindelijk daar. Hierna verliezen ze elkaar opnieuw uit het oog en leiden ze een bestaan dat lijnrecht tegenover elkaar staat. Anna trouwt met een SS-officier, terwijl Lotte zich verlooft met een Joodse man. Als de zusjes elkaar vijftig jaar later weer terugvinden, brandt een pijnlijke gewetensvraag.

- De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- Inloop: vanaf 19:00 uur
- Na de film is er gelegenheid tot napraten.

## Mamre, Druuten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Do. 1 mei / 19:00 uur

## Film: Schindler's List



Prachtfilm uit 1993 van Steven Spielberg met treffende muziek, bekroond met zeven Oscars, naar de gelijknamige roman van Thomas Keneally. De Duitse zakenman Oskar Schindler is een nazi die denkt een slaatje te kunnen slaan uit de oorlog door in Krakau een potten- en pannenfabriek te openen. Als werknemers zijn immers goedkope, Joodse dwangarbeiders beschikbaar. Het is Schindler aanvankelijk alleen om het geld te doen, maar als hij getuige is van een zuivering in het getto komt hij tot inkeer. Uiteindelijk gebruikt hij zijn hele vermogen om meer dan duizend Joden te redden.

- **De toegang is gratis**; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- Vanwege de lengte van de film starten we deze avond al om 19:00 uur.
- **Inloop:** vanaf 18:30 uur

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Connie Visser / t 024-6421458  
connie.visser1957@gmail.com

Zo. 11 mei / 14:00 uur

## Concert: De vier jaargetijden van het leven



Tijdens de voorstelling wordt het publiek meegenomen op reis door de seizoenen met een bijzondere mix van muziek, dans en poëzie. De mensen achter dit evenement, onder wie Marianne van Koolwijk (fluit, performer), Mathieu Hermans (zang, gitaar, verteller), Ale Dijkstra (gitaar, mandoline), Lies Joosten (harp, zang), Sylvia Schildkamp (fagot) en Wil van de Geijn (zang, verteller) staan klaar om het publiek te vervoeren. Tijdens het optreden worden prachtige foto- en filmbeelden van Hans Barten geprojecteerd, die de uitvoering een extra cachet geven. Ondersteund door de betoverende dansen van Dansschool Almir, belooft het een middag te worden die nog lang in het geheugen van het publiek zal blijven hangen.

- Een hartverwarmende benefietvoorstelling, waarvan de **toegang gratis** is en uw gift ten goede komt aan Stichting War Child Nederland. Deze stichting helpt kinderen met een (oorlogs)trauma hun ingrijpende ervaringen te verwerken. Muziek als therapie kan hierbij centraal staan.

### Protestantse kerk, Druuten

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Wo. 14 mei / 17:00 uur

## Gespreksavond: Eten in het klooster



Een van de bijzondere gewoontes in kloosters is om de maaltijden in stilte te nuttigen. De broeders of zusters zitten in een groot carré, met in het midden een lege ruimte. Soms is het helemaal stil, soms wordt er voorgelezen tijdens het eten. In het begin kan dit onwennig voelen, maar het kan een mooi ritueel worden dat alle aandacht richt op het hier en nu van het eten. Op deze avond zal er eerst wat uitleg zijn over de eetgewoonten in kloosters. Daarna eten we samen en na afloop bespreken we met elkaar hoe we dit hebben ervaren. Dit is een activiteit in het kader van de doorlopende lijn over kloosterspiritualiteit. Het is een mooi vervolg voor degenen die afgelopen jaar de serie over bier en kloosterspiritualiteit hebben gevolgd, maar deze avond kan ook los gevolgd worden. Voor degenen die meegaan met het kloosterweekend is er na de maaltijd praktische uitleg over dit weekend.

**Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen**

**Info** → Pastor Frits Hendriks / t 024-6412627  
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

Vr. 23 mei / 14:30 uur

## Film: Wonder



Wonder gaat over de tienjarige Auggie Pullman. Een doodnormale jongen met een mismaakt gezicht. Om hem te beschermen, krijgt hij al zijn hele leven thuis les. Maar het moment is aangebroken dat Auggie naar een normale school gaat. Hij moet de moed verzamelen om de andere kinderen ervan te overtuigen dat hij ondanks zijn uiterlijk net zo is als zij.

- De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
- Inloop: vanaf 14:00 uur

**Emmanuelkerk, Wijchen**

**Info** → Lambert van Beusekom / t 024-6419220  
lambertvanbeusekom@gmail.com

**Vr. 30 mei t/m 1 juni****Kloosterweekend**

Nadat pastor Frits Hendriks afgelopen jaar heeft verteld over zijn ervaringen met de stilte van het klooster, kunt u daar nu zelf van proeven. In het weekend van Hemelvaart zijn we te gast in de Abdy van Berne.

Je dagelijkse bezigheden in een ander licht zien, los van je telefoon en social media, meeleven in het ritme van het getijdengebed. Er is tijd voor rust en stilte, wandelen, lezen en, voor wie wil, ook gesprek. In het kader van een doorlopende lijn over kloosterspiritualiteit.

---

**Abdy van Berne, Heeswijk-Dinther**

**Info** → Pastor Frits Hendriks / t 024-6422627  
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

**Do. 5 juni / 19:30 uur****Film: De 100-jarige man die uit het raam klom**

DE 100 JARIGE  
MAN DIE UIT HET  
RAAM KLOM  
EN VERDWEEN



Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis. Maar de jarige krijgt het op zijn heupen en vertrekt, kort voordat het feest losbarst. De tijd die hem rest kan hij beter besteden, vindt hij en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben het nakijken.

Allan begint aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur belandt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue.

→ **De toegang is gratis**; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

→ Na de film is er gelegenheid tot napraten.

---

**Mamre, Druuten**

**Info** → Gertruus Wolters / t 06-10035613  
gertruus@gmail.com

Do. 12 juni / 19:30 uur

## Film: Sorry we missed you



‘Sorry we missed you’ is een film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach. De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren besluit Ricky een deal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin. Ken Loach was ook de regisseur van de film ‘I, Daniel Blake’, een film die de taakgroep VOS al eerder vertoonde, en van zijn nieuwste film ‘The Old Oak’.

→ **De toegang is gratis;** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

→ **Inloop:** vanaf 19:00 uur

### De Schakel, Wijchen

**Info** → Arna Bearda / t 024-6414600

arna.bearda@gmail.com

## ACTIVITEITEN PER MAAND

### → SEPTEMBER 2024

- 01 Preek van de Leek, pag. 4
- 03 Gesprekskring: Geloven Nú (1/10), pag. 4
- 03 Bezoek aan zelfoogsttuin, pag. 5
- 04 Agapèviering, pag. 5
- 10 Stiltewandeling (1/12), pag. 6
- 11 Oecumenische Bijbelkring (1/3), pag. 6
- 15 Concert: Bergharen Klassiek (1/3), pag. 7
- 18 Agapèviering, pag. 5
- 20 Film: As Good as It Gets, pag. 7
- 28 Start expositie: Verwondering in Beeld, pag. 8
- 29 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 30 Start gesprekskring: Grond van Leven, pag. 9

### → OKTOBER 2024

- 01 Gesprekskring: Geloven Nú (2/10), pag. 4
- 02 Agapèviering, pag. 5
- 03 Samen schrijven (1/2), pag. 9
- 06 Start expositie: Vertel me wie je bent, pag. 10
- 08 Stiltewandeling (2/12), pag. 6
- 10 Samen schrijven (2/2), pag. 9
- 10 Film: The Quiet Girl, pag. 10
- 13 Concert: Bergharen Klassiek (2/3), pag. 7
- 14 Gesprekskring: Vertel me wie je bent (1/3), pag. 11
- 16 Oecumenische Bijbelkring (2/3), pag. 6
- 16 Agapèviering, pag. 5
- 17 Workshop: Wat geeft zin aan jouw leven, pag. 11
- 18 Leeskring (1/6), pag. 12
- 22 Beschrijf me wie je bent (1/2), pag. 12
- 23 RK en protestant: Samen geloven, pag. 13
- 27 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 28 Gesprekskring: Vertel me wie je bent (2/3), pag. 11
- 29 Beschrijf me wie je bent (2/2), pag. 12
- 30 Agapèviering, pag. 5
- 31 Film: The Biggest little Farm, pag. 13

### → NOVEMBER 2024

- 01 Film: Mar adentro, pag. 14
- 03 Concert: Projectkoor Heilig Landstichting, pag. 14
- 05 Gesprekskring: Geloven Nú (3/10), pag. 4
- 05 Lezing: Geld en Goëd, pag. 15
- 07 Boekenmarkt tijdens Leste Mert, pag. 15
- 11 Gesprekskring: Vertel me wie je bent (3/3), pag. 11
- 12 Stiltewandeling (3/12), pag. 6

- 13 Oecumenische Bijbelkring (3/3), pag. 6
- 13 Agapèviering, pag. 5
- 17 Concert: Koperkwintet De Rijnse Quint, pag. 16
- 17 Concert: Bergharen Klassiek (3/3), pag. 7
- 19 Spel en gesprek: Duurzaamheid en Talenten, pag. 16
- 24 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 27 Agapèviering, pag. 5
- 27 Online Bijbeldelen in de Advent (1/4), pag. 17
- 28 Film: De Acht Bergen, pag. 17
- 29 Leeskring (2/6), pag. 12

### → DECEMBER 2024

- 01 Liedprogramma: Heb het leven lief, pag. 18
- 03 Gesprekskring: Geloven Nú (4/10), pag. 4
- 04 Online Bijbeldelen in de Advent (2/4), pag. 17
- 06 Film: The Old Oak, pag. 18
- 09 Bijbel creatief (1/2), pag. 19
- 10 Stiltewandeling (4/12), pag. 6
- 11 Agapèviering, pag. 5
- 11 Online Bijbeldelen in de Advent (3/4), pag. 17
- 14 Kerstevent: Beleef het kerstverhaal, pag. 19
- 15 Kerstsamenzang, pag. 20
- 18 Online Bijbeldelen in de Advent (4/4), pag. 17
- 19 Film: A Christmas Carol, pag. 20
- 22 Kinderkerstfeest Bergharen, pag. 21
- 23 Bezinning: Stille dag (1/2), pag. 21
- 29 Top 2000-viering, pag. 22
- 29 Concert: Kamerkoor Muzimare, pag. 14
- 30 Kerst te drieën, pag. 22

### → JANUARI 2025

- 06 Gesprekskring: Marcus op herhaling (1/7), pag. 23
- 07 Gesprekskring: Geloven Nú (5/10), pag. 4
- 08 Agapèviering, pag. 5
- 10 Leeskring (3/6), pag. 12
- 10 Film: Hidden Figures, pag. 23
- 14 Stiltewandeling (5/12), pag. 6
- 16 Gespreksavond: Boerenpastoraat, pag. 24
- 20 Gesprekskring: Marcus op herhaling (2/7), pag. 23
- 21 VerduurSamen met Franciscus, pag. 24
- 22 Agapèviering, pag. 5
- 23 Film: In a better world, pag. 25
- 26 Open Leur viering in Wamel, pag. 8

→ **FEBRUARI 2025**

- 03 Gesprekskring: Marcus op herhaling (3/7), pag. 23
- 04 Gesprekskring: Geloven Nú (6/10), pag. 4
- 05 Agapèviering, pag. 5
- 06 Compassie: Van polarisatie naar verbondenheid, pag. 25
- 11 Stiltewandeling (6/12), pag. 6
- 11 Aan tafel. Proeven en praten, pag. 26
- 13 Thema-avond: 60 jaar Nostra Aetate, pag. 26
- 14 Film: Zagros, pag. 27
- 17 Gesprekskring: Marcus op herhaling (4/7), pag. 23
- 19 Agapèviering, pag. 5
- 20 Film: Oh, Happy Day, pag. 27
- 21 Leeskring (4/6), pag. 12
- 23 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 27 Film en gesprek: De pijn op het platteland, pag. 28

→ **MAART 2025**

- 03 Gesprekskring: Marcus op herhaling (5/7), pag. 23
- 06 Film: Médecin de Campagne, pag. 28
- 10 Samen vasten (1/5), pag. 29
- 11 Stiltewandeling (7/12), pag. 6
- 11 Gesprekskring: Geloven Nú (7/10), pag. 4
- 12 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (1/6), pag. 29
- 17 Samen vasten (2/5), pag. 29
- 17 Gesprekskring: Marcus op herhaling (6/7), pag. 23
- 19 Agapèviering, pag. 5
- 19 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (2/6), pag. 29
- 24 Samen vasten (3/5), pag. 29
- 24 Bijbel creatief (2/2), pag. 19
- 26 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (3/6), pag. 29
- 28 Film: Good Will Hunting, pag. 30
- 30 Start expositie: Opstanding, pag. 30
- 30 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 31 Samen vasten (4/5), pag. 29
- 31 Gesprekskring: Marcus op herhaling (7/7), pag. 23

→ **APRIL 2025**

- 01 Samen schrijven (1/2), pag. 31
- 01 Gesprekskring: Geloven Nú (8/10), pag. 4
- 02 Agapèviering, pag. 5
- 02 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (4/6), pag. 29
- 03 Film: The Old Oak, pag. 31
- 04 Leeskring (5/6), pag. 12

- 07 Samen vasten (5/5), pag. 29
- 08 Samen schrijven (2/2), pag. 31
- 08 Stiltewandeling (8/12), pag. 6
- 08 Workshop: God in de klimaatcrisis, pag. 32
- 09 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (5/6), pag. 29
- 13 Concert: Musiamici, pag. 32
- 14 Bezinning: Stille dag (2/2), pag. 21
- 16 Agapèviering, pag. 5
- 16 Online Bijbeldelen in de veertigdagentijd (6/6), pag. 29
- 17 De Passion in Wijchen, pag. 33
- 24 Film: De Tweeling, pag. 33
- 27 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 30 Agapèviering, pag. 5

→ **MEI 2025**

- 01 Film: Schindler's List, pag. 34
- 06 Gesprekskring: Geloven Nú (9/10), pag. 4
- 11 Concert: De vier jaargetijden van het leven, pag. 34
- 13 Stiltewandeling (9/12), pag. 6
- 14 Agapèviering, pag. 5
- 14 Gespreksavond: Eten in het klooster, pag. 35
- 16 Leeskring (6/6), pag. 12
- 23 Film: Wonder, pag. 35
- 25 Open Leur viering in Leur, pag. 8
- 28 Agapèviering, pag. 5
- 30 Start Kloosterweekend, pag. 36

→ **JUNI 2025**

- 03 Gesprekskring: Geloven Nú (10/10), pag. 4
- 05 Film: De 100-jarige man die uit het raam klom, pag. 36
- 10 Stiltewandeling (10/12), pag. 6
- 12 Film: Sorry we missed you, pag. 37
- 29 Open Leur viering in Wamel, pag. 8

→ **JULI 2025**

- 08 Stiltewandeling (11/12), pag. 6

→ **AUGUSTUS 2025**

- 12 Stiltewandeling (12/12), pag. 6

## De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse gemeenten:

- **Protestantse kerk**  
Veldsestraat 12, 6617 AA Bergharen
- **Protestantse kerk**  
Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen
- **Corneliuskerk**  
Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen
- **Het Koetshuis**  
Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen  
*(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,  
t.o. de Corneliuskerk)*
- **Mamre - Protestantse kerk**  
Kattenburg 59, 6651 AM Druten
- **H.H. Ewaldenkerk**  
Hogestraat 2, 6651 BK Druten
- **Parochiecentrum**  
Hogestraat 4, 6651 BK Druten
- **St. Joriskerk**  
Dorpsstraat 19, 6582 AL Heumen
- **De oude dorpskerk**  
Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
- **Protestantse kerk**  
Dorpsstraat 73, 6659 CC Wamel
- **De Schakel - Protestantse kerk**  
Pius XII Straat 85, 6602 BE Wijchen
- **Emmanuelkerk**  
Homburg 25-37, 6601 XW Wijchen
- **H. Antonius Abtkerk**  
Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen
- **Parochiecentrum De Twaalf Apostelen**  
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Bezoek ook eens onze websites:

[www.rivierenlandoost.nl](http://www.rivierenlandoost.nl)  
[www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl)  
[www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl)  
[www.parochiefranciscusenclara.nl](http://www.parochiefranciscusenclara.nl)  
[www.pkn-bergharen-horsen.nl](http://www.pkn-bergharen-horsen.nl)



Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten.  
Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.

### COLOFON

'BLAUW BOEKJE' (14<sup>e</sup> jaargang) is een uitgave van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost i.s.m. de Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen-Horsen en de RK parochies van Wijchen, Beuningen en Druten.

**Tekst en beeld:** deelnemende gemeenten en parochies

**Oplage:** 1.650 exemplaren

**Vormgeving en drukwerk:** Verkerk Grafisch Werk, Lienden