

DE APOSTELBODE

Jaargang 15 | nummer 1 Februari 2025



MARIA LICHTMIS

De Twaalf
Apostelen



H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

KERN

De mens . . .

Als een boom aan het water
Vruchtdragend
door alle tijden heen.

Als een boom
waarvan nooit de bladeren verdorren. . .

Ten diepste geworteld in vaste grond
Verankerd in Hem
die elk wezen voorziet van levensadem
op de weg die het gaat,
op het pad dat Hij zelf eens ging.

Momenten gaan en komen
in voor- en tegenspoed.

Welzalig de mens
die de dagen plukt
als een vrucht
uit die scheppende Vaderhand,
die het Woord Gods overdenkt
en het tot zich neemt . . .

Joke Plamont - Mees



Op dinsdagmorgen 11 en 25 februari staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Nel, Toos en Waldi

DOET U AL MEE? REKENING:
NL65 RABO 0135 4634 59
O.V.V. ACTIE KERKBALANS
Parochie De Twaalf Apostelen
Wijchen



Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, hartelijk dank.

OM TE NOTEREN



Voor actueel nieuws kijk op onze website www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.
26 JANUARI CA. 10.30 UUR NA DE VIERING KERKZAAL EMMANUELKERK
'Herbergkoffie nieuwe stijl' Koffie-ontmoetingsmorgen
26 JANUARI 12-13.30 UUR DE KIJKZOLDER-PAROCHECENTRUM
Expositie 'Bij ons thuis'. Oosterweg 4 Wijchen
26 JANUARI 16.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Kamerkoor Consonare: 'Mag het iets minder?'
28 JANUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHECENTRUM
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

* **4 FEBRUARI 14.00 – 15.30 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN**
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
6 FEBRUARI INLEVERDATUM KOPIJ
Apostelbode: Nr. 2 (2025)
6 FEBRUARI 20.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN (VOS)
Lezing: Dirk van de Glind 'Compassie: van Polarisatie naar Verbondenheid'
11 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
* **11 FEBRUARI 18.00 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN (VOS)**
Aan Tafel: 'Proeven en Praten over Brood'
13 FEBRUARI 20.00 UUR HET KOETSHUIS BEUNINGEN (VOS)
60 Jaar Nostra Aetate
14 FEBRUARI AANVANG 14.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN
Film: 'Zagros'
23 FEBRUARI 12-13.30 UUR DE KIJKZOLDER-PAROCHECENTRUM
Expositie 'Bij ons thuis'. Oosterweg 4 Wijchen
25 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
27 FEBRUARI 19.30 – 21.30 UUR MAMRE DRUTEN
Film: 'De Pijn op het Platteland'

6 EN 7 MAART 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
Duo (piano en cello): deelnemers aan de internationale masterclass voor kamermuziek
10 MAART 19.30 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN (VOS)
Samen vasten – Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel
* **11 MAART 14.00 – 15.30 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN**
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
* **12 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
(digitaal m.b.v. Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
17 MAART 19.30 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN (VOS)
Samen vasten – Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel
* **19 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**
(digitaal m.b.v. Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
24 MAART 19.30 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN (VOS)
Samen vasten – Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel
* **24 MAART 20.00 UUR PAROCHECENTRUM WIJCHEN (VOS)**
Bijbel Creatief

* aanmelden verplicht

BEDEVAART LOURDES

17 t/m 24 MEI 2025

Een bedevaart is niet zomaar een reis. Een bedevaart of pelgrimage is een reis met diepgang. U gaat samen met anderen op weg om iets bijzonders te beleven. Een bedevaart brengt u verder op uw weg door het leven. Het Huis voor de Pelgrim biedt al meer dan honderd jaar bedevaarten aan naar tal van katholieke pelgrimstochten. Als er ergens een plek is die hoop en houvast biedt, dan is het Lourdes. Maria verscheen hier in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous. Het stadje aan de voet van de Franse Pyreneeën heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld. Miljoenen pelgrims komen er elk jaar naartoe om in de Grot van de Verschijningen hun vragen, zorgen en dankbaarheid met Onze-Lieve-Vrouw te delen. Dat geeft kracht en hoop. Een bezoek aan Lourdes leert u op een andere manier naar het leven te kijken.

De parochie De Twaalf Apostelen wil dit jaar weer een parochiebedevaart houden en wel in de week van 17 t/m 24 mei 2025.

U reist in de vroege ochtend met de bus vanaf Wijchen naar Tourcoing in Noord-Frankrijk. In Tourcoing stapt u in de trein, die u met hoge snelheid naar Lourdes brengt, waar u diezelfde avond aankomt.

Om deel te kunnen nemen aan de reis met de TGV (hogesnelheidstrein) dient u enkele passen (met hulp) te kunnen lopen en (met hulp) in de TGV te kunnen stappen. Hier zijn namelijk enkele trapjes. In diezelfde week zijn er ook mogelijkheden om met de bus te reizen.

In Lourdes vormen alle deelnemers één groep en volgen zij hetzelfde programma.

Het Huis voor de Pelgrim heeft voor onze parochie twintig plaatsen gereserveerd. Mensen die in die periode mee willen gaan, kunnen zich vanaf heden al aanmelden. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met emeritus diaken Hennie Witsiers. Dit kan zowel telefonisch (06-20541732) dan wel per e-mail: hwitsiers@witsiers.com. Tot 1 maart 2025 blijven de gereserveerde plaatsen voor onze parochie bestaan. Daarna kan het Huis voor



de Pelgrim de plaatsen die niet bezet zijn aan eenieder afgeven. Advies is daarom: Meld u zo spoedig mogelijk aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

emeritus diaken Hennie Witsiers.

Wij logeren in het Hotel Saint Georges, een drie-sterrenhotel.

De kosten bedragen € 1.045,00 per persoon op basis van een 2-persoonskamer.

Toeslag 1-persoonskamer € 245,00

De reissom is inclusief:

- Busreis Nederland - Tourcoing en terug;
- Treinreis Tourcoing - station Lourdes en terug;
- Vervoer van station Lourdes - hotel en terug;
- Zeven overnachtingen in een door het Huis voor de Pelgrim geselecteerd hotel op basis van volpension;
- Lunchpakket in de TGV en diner bij aankomst in Lourdes;
- Volledig verzorgd programma onder leiding van onze eigen reisleiders en pastores;
- Excursie;
- Toeristenbelasting;
- Uitgebreide reisinformatie;
- Reisverzekering en annuleringsregeling.

Emeritus diaken Hennie Witsiers

INHOUDSOPGAVE

pagina 2-11	Algemeen
pagina 4	Grond van Leven, Film
pagina 5	Apostelen 2.0
pagina 6	Voedselbank, Afscheid
pagina 7-8	Koos Leemker
pagina 8	Puzzel
pagina 9	In gesprek met...
pagina 10	Wijchense Wereldwinkel, VOS, Film in Emmanuel
pagina 11	Activiteiten Ant. Abt Wijchen H. Paschalis Baylon, Woezik
pagina 12	H. Johannes de Doper Balgoij H. Georgius Heumen
pagina 13	H. Antonius Abt Nederasselt
pagina 14-16	Vieringschema
pagina 17	H. Antonius Abt Wijchen
pagina 18-19	H. Judocus Hernen
pagina 19-20	H. Anna Bergharen
pagina 20-21	Emmanuel Wijchen
pagina 22-24	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 24-26	Wij gedenken
pagina 27	Column
pagina 28	De pastor aan het woord

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website <https://detwaalfapostelen.nl/>

TERUGBLIK GESPREKSRING GROND VAN LEVEN



Afgelopen najaar werd de tiende gesprekskring Grond van Leven gehouden, bij deelnemers thuis in de regio Wijchen-Beuningen. Een kring waarin aan de deelnemende volwassenen wordt gevraagd om van hun leven te vertellen, te beginnen bij de geboortegrond, wat ze daaruit leerden tot en met de mens die ze nu geworden zijn en wat dat zegt over hun Godsbeeld. Waarom zou je meedoen aan zo'n kring? En wat hebben deelnemers uit de laatste kring geleerd? Het woord is aan Theo en Marianne.

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN OM MET DEZE KRING MEE TE DOEN?

Theo: Ik werd door iemand gewezen op deze kring die is opgenomen in het Blauwe Boekje (het activiteitenboekje van de samenwerkende kerken van de parochies in Wijchen en Beuningen, de protestantse gemeente Rivierenland-Oost en de protestantse gemeente Bergharen-Hernen-Horssen). Deze kring leek me interessant vanwege het gesprek in een kleine groep.

Marianne: In mijn werk vraag ik mensen hoe ze in het leven staan. Ik vind het ook wel prettig om van mijn leven te vertellen en dat van anderen te horen.

HOE KIJK JE NU TERUG OP JE DEELNAME?

Theo: De eerste bijeenkomst was het wennen aan elkaar. De volgende drie bijeenkomsten kregen we steeds meer oog voor elkaars verhaal, ook als dat afweek van het eigen verhaal. Er was volop ruimte. Marianne: Ik vind het prettig als het kan om vanuit heel verschillende achtergronden samen op verhaal te komen. Dat ging heel goed zo. Wat anderen zeggen zet je op de een of andere manier aan het denken over jezelf. Deze kring laat je tussen de vier bijeenkomsten in over je leven nadenken en dat doet goed.

WAT WIL JE GEÏNTERESSEERDEN MEEGEVEN DIE DIT ARTIKEL LEZEN?

Theo: Als je twijfelt om de een of andere reden, stel je vraag aan Jack en je krijgt een goed beeld. Vaak is het leven oppervlakkig, deze kring biedt diepgang.

Marianne: Hoe fijn is het als je de dingen waar je normaal gesproken alleen over nadenkt met anderen kunt delen? Prettig en leerzaam, voor mij en andere deelnemers. Niets moet, alles mag. Deze kring gaat over hoe je in het leven staat. Mooi compact afgerond in vier bijeenkomsten. Zo is het goed.

DANK JULLIE WEL THEO EN MARIANNE.

Theo en Marianne: En jij bedankt voor je begeleiding Jack.

Meedoen aan nieuwe gesprekskring Grond van Leven?

Een nieuwe kring is voorzien voor najaar 2025. Lees je dit en heb je interesse? Meer informatie kan ik je snel geven. Als je sowieso van plan bent mee te doen kan ik je alvast op een lijst zetten en weet je zeker dat er plek is.

Pastoraal werker Jack Steeghs
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 06-26989411

FILM: DE PIJN OP HET PLATTELAND

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2025, 19.30 – 21.30 UUR
MAMRE DRUTEN

We staan er meestal niet zo bij stil... Maar net zomin als ons aller dagelijks gevulde bord met goed eten, zo spreekt ook de toekomst van boeren en tuinders niet vanzelf. In de film 'De pijn op het platteland' zien we vier realistische portretten van boerinnen in Brabant, Gelderland en Zeeland. In deze veertig minuten durende film worden antwoorden gegeven op vragen als: waarom hebben wij boeren en tuinders nodig? Wat hebben zij nodig om boer en tuinder te kunnen blijven? Wat hebben zij nodig om voor ons eten te kunnen blijven zorgen? Waar lopen zij tegenaan? Wat is hun grote trots? Na de film is er gelegenheid om met elkaar door te praten.

Opgave via pastoraal werker Jack Steeghs
(ex-varkenshouder en akkerbouwer)

Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
06-26989411



NIEUWS VANUIT APOSTELEN 2.0

In december hebben we activiteiten georganiseerd die voor alle gezinnen uit het parochiegebied openstonden. Tijdens het Winters Wijchen konden jong en oud genieten van een rondleiding door de levende kerststal op zaterdag 14 december. Deze wordt ieder jaar georganiseerd door de gezamenlijke kerkgenootschappen van Wijchen, waar ook Apostelen 2.0 een steentje bijdraagt in de organisatie en uitvoering.

Ondanks de kou en regen mocht de levende kerststal veel mensen verwelkomen! Door die regen was een verblijf in de Antonius Abtkerk extra aantrekkelijk en er kwamen veel mensen naar binnen. Daar kregen de grote kerststal vóór in de kerk en de kleine kerstallententoonstelling achter in de kerk veel belangstelling. Kinderen speelden in de nieuwe ouder-en-kindhoek en deelnemers van alle leeftijden knutselden een eigen kerststalletje van ijsstokjes. Op de zondag van het Wijchens Winterfestival verzorgde het (vrijwilligers)team van Apostelen 2.0 de 'Open Kerk'. Ook die middag bood de kerk een warm welkom voor veel bezoekers van alle leeftijden door de grote en kleine kerststallen én het kerststal knutselen.

Donderdag 19 december kwam basisschool De Viersprong naar de Antonius Abtkerk. (Groot)ouders van de school traden op met hun kerstmusical. Alle kinderen mét heel veel ouders genoten zichtbaar van de sfeervolle en betekenisvolle voorstelling. We waren allemaal ontroerd door de samenzang van iedere schoolklas die zo om beurten bijdroegen aan de musical. Ook in de dagen van Kerstmis tot Nieuwjaar wisten mensen de weg naar de kerk te vinden om de kerststallen te bekijken en zo geraakt te worden door de boodschap van het kerstkindje. Inmiddels zijn alle kerststallen opgeruimd; hartelijk dank aan ieder die een of (veel) meer kerststallen heeft uitgeleend!

Zo komt aan de prachtige kersttijd elk jaar helaas een einde, maar we nemen ons voor om de vredige en verbindende sfeer van die tijd mee te nemen in het nieuwe jaar 2025!

Karina Bremers
Coördinator Apostelen 2.0



INZAMELING VOEDINGSMIDDELEN

EEN GROOT SUCCES

Zoals eerder gemeld in diverse edities van De Apostelbode heeft parochie De Twaalf Apostelen tijdens de adventsperiode 2024 een voedselinzamelingsactie gehouden ten behoeve van de Voedselbank Wijchen-Beuningen. Bij deze inzameling lag het accent op het doneren van producten waarmee de cliënten van de Voedselbank hun Kerstmis ook feestelijk kunnen maken.

In alle geloofsgemeenschappen van onze parochie is gehoor gegeven aan de oproep en er zijn veel producten ingezameld.

In het weekend van 14 en 15 december is de grote totaalinzameling gehouden en zijn alle donaties op één plaats verzameld.

Zodoende zijn op 18 december aan de Voedsel-



bank 32 met ingezamelde producten gevulde kratten overhandigd, alsmede een enveloppe met gedoneerd geld. Later zijn nog twee gevulde kratten afgeleverd zodat de totale opbrengst 34 kratten (ca. 1400 producten) is.

We kunnen dus spreken van een groot succes.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de parochianen die zich extra ingezet hebben om de inzameling een succes te maken: Liza Matijssen uit Nederasselt, Annemiek Wijtmans uit Niftrik, Peter van der Loop uit Bergharen en Ton Wouters uit Wijchen. Mede door hun inzet is dit mooie resultaat bereikt.

Het parochiebestuur bedankt alle hulpvaardige parochianen en gulle donateurs uit alle geloofsgemeenschappen van de parochie en hoopt met de donatie de Voedselbank Wijchen-Beuningen een steuntje in de rug te hebben gegeven bij haar prachtige werk.

Hein Kroft (coördinator inzameling).



BEDANKT
voor wie je bent,
voor alles
wat je doet.

ALTIJD
recht vit het hart
en
NOOIT
omdat het moet.

Beste Hennie,

Zo lang als de parochie De Twaalf Apostelen bestaat ben jij lid van de redactie van de Apostelbode geweest. Sterker nog, al voordat de parochie werd opgericht, dacht je in het voorbereidend groepje mee over de opzet van het nieuwe parochieblad!

In september 2010 kreeg jij binnen het pastoresteam het speerpunt Kerk en Samenleving toegewezen met als concrete taakvelden het Diaconaal Beraad en de Mariabedevoarten. En je werd eerstaansprekbaar pastor van Batenburg en Niftrik.

We zijn nu dik veertien jaar verder en je bent steeds trouw gebleven aan die taakverdeling. Van het pastoresteam van destijds is alleen Martin Claes nog in functie, alle andere collega's van het eerste uur zijn ondertussen vervangen. Jo Verbruggen en Cees Janssen zijn overleden en Rudy de Kruijf, Bert Oosterveer, Annemarie Gooiker en Aloïjs van Velthoven zijn vertrokken. Je hebt nogal wat pastores zien komen en gaan: Wil Smulders, Bas van Dijk, Marieke Drent, Ben Frie, Andreas Inderwisch, Yves Mambueni Makiadi en Ramon Roks. Nieuwe collega's werden Jack Steeghs, Lara van der Zee en Frits Hendriks. Zo beschouwd is het geweldig dat jij zo'n constante factor binnen het pastoresteam bent gebleven, en dan te bedenken dat je al veel eerder met pensioen had kunnen gaan!

DE APOSTELBODE

SPECIALE EDITIE 29 DECEMBER 2024

Binnen de redactie van de Apostelbode was je aanvankelijk alleen de vertegenwoordiger van het voormalige Kruispunt, maar nadat Ben Frie vertrokken was werd jij óók de vertegenwoordiger van het pastoresteam binnen de redactie. Je zorgde toen niet meer alleen voor je pastorale bijdragen en artikelen over Batenburg en Niftrik, maar ook over de betekenissen van katholieke feesten, de gedachten achter Vastenactie en MOV (missie, ontwikkeling en vrede).

Het was altijd een plezier om met jou te mogen samenwerken! Je was coöperatief en je had altijd begrip voor ons teamwork onder tijdsdruk. Jouw bescheidenheid en jouw speciale aandacht voor mensen in de verdrukking zullen wij ons blijven herinneren. Eerlijk gezegd hopen we dat je in de komende tijd nog steeds kopij blijft aanleveren . . .

Hennie bedankt voor jouw geweldige inzet en de mooie lessen die je ons geleerd hebt!

Hopelijk kun je nog lang in goede gezondheid genieten van het leven samen met Jo, het gezin van je zoon en de mensen om je heen.

Redactie van de Apostelbode,
Jack van Casteren,
Piet van Erp,
Piet van Kerkhof,
Donny Merx,
Theo van der Weegen.



AFSCHIED VAN EEN REDACTIELID

Na bijna vijftien jaar heeft Henny Witsiers zijn lidmaatschap van de redactie van De Apostelbode neergelegd. Hij heeft vanaf het allereerste nummer meegeschreven en was binnen de redactie altijd coöperatief en aimabel. Wij danken hem daarvoor! Frits Hendriks wordt de nieuwe vertegenwoordiger van het pastoresteam bij ons.

Redactie De Apostelbode

De Twaalf
Apostelen

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

GUIDO GEZELLE (1830 - 1899)

PRIESTER-DICHTER



LEVEN

Guido werd geboren op 1 mei 1830 in Brugge (België – Vlaanderen). Hij was een gezonde baby met een tamelijk groot hoofd waar geen slaapmuts op paste. Hij was de oudste van vijf kinderen. Zijn ouders waren vroom en het leven was sober, maar de kinderen hadden een plezierige en onbezorgde jeugd. Guido was een begaafde, pientere jongen. Al op jonge leeftijd verlangde hij naar het priesterchap. Hij ging naar het kleinseminarie in Roeselare. Daarna studeerde hij twee jaar filosofie en vier jaar theologie, waarna hij priester werd gewijd. Als jongen droomde hij ook van het dichterschap en schreef regelmatig gedichten. Hij verdiepte zich in de middeleeuwse letterkunde.

Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot leraar in Roeselare. Voor de leerlingen was hij een vertrouwensman, die veel waardering ondervond. In 1865 werd hij aangesteld als onderpastoor van de St.-Walburgakerk in Brugge. Door drukke werkzaamheden en financiële problemen werd hij ziek. Door zijn diep beleefde priesterschap kwam hij er weer bovenop. Bovendien putte hij veel kracht uit het schrijven van talloze gedichten.

In 1889 vertrok hij naar Kortrijk en werd geestelijk leidsman in een klooster van Franse zusters. Het werd een vruchtbare periode voor de dichter Gezelle. Later werd hij overgeplaatst naar Brugge en werd rector van een Engels klooster. Hij voelde zich er nooit helemaal thuis, werd ziek en stierf op 27 november 1899. (Enkele maanden geleden was dat 125 jaar geleden.)

Zijn neef - en ook priester - Caesar Gezelle was bij zijn overlijden aanwezig en noteerde zijn laatste woorden. "Ik geloof, dat ik altijd geleefd hebbe in eenvoud en oprechtheid des harten." Dat was een soort geloofs- en schuldbelijdenis. Daarop volgde een dichterlijke uitspraak: "k hoorde zo geerne de vogelkens schuifelen (fluiten)."

WERK

Guido Gezelle heeft een groot oeuvre nagelaten. Hij was in zijn tijd een van de grootste en belangrijkste Vlaamse dichters. Hij schreef niet alleen fijnzinnige gedichten, met name over de natuur, hij was ook journalist, leraar, taalkundige en vertaler. Na zijn dood bleef vooral het beeld hangen van een schrijver die brave en wat oubollige versjes schreef, nostalgisch en enigszins sentimenteel, terwijl hij bij leven gold als een vernieuwer.

Hij leefde in de tijd van de Romantiek. Het was ook de tijd van het sterke vooruitgangsgeloof, de tijd van de immense fabrieken en stinkende steden, waardoor bossen en dorpen moesten wijken. Oude sociale verbanden braken af. De belofte van welvaart voor allen sloeg om in puissante rijkdom voor enkelen en bittere armoede voor velen.

Voor Gezelle was de teloorgang van een betere wereld aan de orde van de dag. Als hij de oude treurwilg aan de oevers van het riviertje de Mandel beschrijft, gaat het om de boom die zijn vader, een verarmde hovenier, daar eigenhandig had geplant. Dat gedicht was ook een uiterst actueel onderwerp, want ten bate van de industriële opmars, moest 'de schoone Mandel/ in heur kronkelende Wandel' tot kaarsrecht kanaal gemaakt worden. 'En die overschoone Mandel/ wierd de slave van den Handel.' Het gedicht 'De Mandelbeke' uit 1848 wordt wel omschreven als een ecologisch manifest. Ecologie is tegenwoordig een progressief thema, maar in de tijd van Gezelle was het juist het domein van de conservatieve denkers. Gezelle wordt wel beschouwd als een klimaatactivist. Hij schreef vele natuurgedichten. Enkele voorbeelden: 'O, 't ruischen van het ranke riet', 'Ego flos', 'Als de ziele luistert', 'Winterstilte', 'Lentegroen'.

Al proberen wij nog altijd te genieten van de romantische dichters, schilders en componisten, die tegen de stroom in probeerden de natuur een nieuwe mystieke glans te geven, de 19^e eeuwse progressieven hebben de strijd wel gewonnen. Wij mopperen op de teloorgang van de natuur, maar de oplossing blijft: schone techniek, betere techniek, meer technologische vooruitgang. Wij kunnen niet meer zonder. De wilg en de molen aan de Mandel zijn verdwenen, opgeofferd aan de grillen van de moderne mens. De laatste woorden van Gezelle op zijn sterfbed zijn meer te beluisteren als lieflijke, naïeve nostalgie. Gezelle streed een verloren strijd, maar dat wil niet zeggen dat hij aan de verkeerde kant stond. Hoe terecht is het om hem ouderwets te noemen, terwijl hij bij leven, dat 125 jaar geleden eindigde, als vernieuwer werd beschouwd?

Ik eindig met het gedicht, op te vatten als een gebed:

'Gij badt op eenen berg alleen,
en...Jesu, ik en vind er geen

waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen, geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
Leer mij, armen dwaas,
hoe dat ik bidden moet!



Koos Leemker

EVEN PUZZELN

©L.B.

Z	T	S	E	E	F	S	K	L	O	V	N	E	D	I	J	R	G
W	I	J	Z	E	N	U	I	T	H	E	T	O	O	S	T	E	N
I	J	I	D	A	P	R	O	D	E	B	O	O	N	N	R	D	I
G	O	E	E	N	I	S	N	i	R	P	L	E	O	O	N	N	
E	O	R	R	N	G	F	D	I	E	R	R	E	E	M	A	I	J
N	M	D	A	O	A	U	A	L	L	E	E	R	P	M	X	H	
D	R	I	E	K	O	N	I	N	G	E	N	N	J	E	E	C	
O	E	A	R	G	E	K	D	A	I	E	H	R	E	L	L	S	
O	D	N	S	R	C	N	S	N	E	E	O	E	S	T	A	R	
N	R	S	A	A	E	T	E	T	A	I	R	A	M	J	M	E	
E	E	A	S	T	H	L	S	T	H	L	A	T	S	E	E	V	
N	H	P	E	L	E	T	O	C	S	E	J	D	E	I	L	E	
O	A	M	O	M	A	C	L	I	T	U	R	G	I	E	L	K	
R	O	O	A	L	H	E	L	A	A	S	E	J	G	E	I	W	
K	K	K	A	T	M	A	A	N	B	I	D	D	E	N	W	©	

DRIEKONINGEN

Streep alle woordjes door in de woordzoeker en er blijft geen hokje meer over.

Er zitten overlappingen in.

Aanbidden - Alle - Balthasar - Caspar - Den - Dier - Doop - Driekoningen - Epifanie - Eregast - God - Goud - Haar - Helaas - Hemel - Herder - Kaf - Kamelen - Kever - Kometen - Kompas - Kool - Koor - Kronen - Land - Leer - Lepel - Liedjes - Liturgie - Maan - Maria - Melchior - Mirre - Mooi - Nood - Ode - Prins - Raken - Rijden - Rode boon - Snoepjes - Stal - Steen - Sterren - Super - Tak - Tocht - Trommeltje - Veestal - Verschijning - Volksfeest - Wiegje - Wierook - Wijzen uit het Oosten - Willem Alexander - Zang - Zijden - Zwijgen.

Maar ik vind wel dat je in God moet geloven

Dylan is geboren op 8 september 2012. De eerste jaren van zijn leven woonde hij in Leunen bij Venray in Limburg. Hij en zijn jongere broertje Lucas zijn heel creatief en actief met LEGO. Grote gebouwen zoals de Eiffeltoren worden moeiteloos nagebouwd en daarom moet je goed oppassen als je rondloopt in de woonkamer, dat je niet zomaar een of ander gebouw omstoot. Gelukkig is het mooie, nieuwe huis hierop ingericht en hebben en krijgen de jongens veel ruimte.



Dylan zit nu in groep 8 en is 12 jaar. Hij vond groep 7 leuker dan groep 8. Dat was namelijk het 'boerderij-jaar' legt hij uit. Je gaat dan elke keer naar een boerderij waar echte koeien zijn. Zij zijn heel groot. Eentje noemde ik altijd 'Spetterpoep'. Haha, dat was leuk. Maar eigenlijk vind ik kalfjes veel leuker en ook liever. Op school ben ik goed in tekenen en rekenen. Volgend schooljaar wil ik naar het Maaswaal College want daar kan ik extra tekenles krijgen. Maar ik moet natuurlijk ook andere dingen leren.

HOE WORD JE MISDIENAAR?

Meestal een keer per maand is hij misdienaar. Maar alleen als Alexander er is, zegt hij. Alexander is dan acoliet en hij zegt wat ik moet doen. Het leukste vind ik als het druk is, zoals met Kerstmis. Dan mag ik lekker op het altaar zitten en kan ik alle mensen in de kerk zien.

OM MISDIENAAR TE MOGEN ZIJN, MOET JE WEL ALLERLEI DINGEN LEREN

Voordat de mis begint moet ik mij eerst omkleden. Gelukkig is er altijd wel een meneer aanwezig die mij helpt. Je moet zo'n ding om je nek, een lange jurk over je hoofd en een touw om je middel. Maar ik ben nu bijna 1.50 mtr en dan hoef ik niet meer zo'n koord om. Dus dan lijk ik echt op Alexander, want die heeft ook geen koord om.

Je moet ook leren om de trappen op en af te lopen zonder te vallen. Vooral als ik met de kaars loop moet ik opletten dat ik niet val want dan sta je voor schut. Je moet ook de rok nog optillen hoor, en leren hoe en wanneer je de kaars moet ophalen en ook hoe je moet lopen. Bijvoorbeeld trapje op, trapje af. Ik mag de kaars dragen bij het voorlezen

van het evangelie en dat is niet zo moeilijk. Ik heb ook moeten leren wanneer ik moet rinkelen met de bellen. Gelukkig wijst Alexander het mij als ik het niet meer weet. Hij wijst mij ook als ik de tekst niet meer weet. Als er veel mensen in de kerk zijn, dan ben ik soms wel zenuwachtig hoor. Mijn moeder leest voor in de kerk, dat zou ik nooit durven. Ik denk dat zij niet zenuwachtig is.

Ik denk dat iedereen wel misdienaar mag zijn. Maar ik vind dat je wel in God moet geloven. Als je zegt: "ik geloof niet in God," dan gaat het niet. En je moet ook gedoopt zijn. Ik denk dat het niet nodig is om al gevormd te zijn want mijn vormsel heb ik nog niet gedaan en ik ben toch misdienaar. Mijn vormsel is pas volgend jaar.

APOSTELN 2.0*

Dylan is ook lid van Apostelen 2.0. Bij de Apostelen 2.0 zit ik in de vormselgroep. Wij hebben nu een boek, dat noem je een bijbel, en die mag je mee naar huis nemen. Hij is nogal dik en zwaar. Na het vormsel mag je hem houden. Wij komen iedere maand bij elkaar. Iedereen die in deze groep zit doet volgend jaar vormsel denk ik. Het is wel iedere keer hetzelfde. Eerst ga je naar je eigen groep en daar wordt een kaars aangestoken. Later gaan wij naar de kerk en doen wij mee met de mis. Daarna gaan wij weer naar de groep. Dan eten wij iets. Meestal pannenkoeken, ik heb laatst wel vier pannenkoeken gegeten. Maar ik vind die van mamma toch lekkerder.

OPROEP VAN DYLAN

Ik zou graag tegen andere jongens en meisjes willen zeggen: "Goh kom effe een keer naar de kerk! En als je misdienaar wilt zijn kom dan naar mij toe. Dan ben ik niet meer alleen. Je mag misdienaar zijn vanaf 10 jaar."

Interview Marium Lahm

* Apostelen 2.0 is een beweging binnen de parochie specifiek gericht op kinderen, tieners, ouders, gezinnen.



MOOI-MENS-KAARTJES

Het is januari en onze goede voornemens voor 2025 zijn hopelijk nog niet opgegeven. Hoeveel mensen hebben zich ook dit jaar weer voorgenomen iets liever voor elkaar te zijn, wat meer aandacht voor de ander te hebben. En dit hoeft niet altijd veel moeite te kosten.

Met een klein gebaar zoals een 'MOOI-MENS'-kaartje van de Wijchense Wereldwinkel kun je mensen een steuntje in de rug geven, laten weten dat ze speciaal zijn, dat je ergens dankbaar voor bent, dat je aan ze denkt.

En zo zijn er in de winkel nog veel meer kaartjes te vinden, voor die speciale reden waarvoor jij iemand graag een beetje extra aandacht wilt geven. Wat zo'n kaartje extra leuk maakt is het bedeltje dat op ieder kaartje bevestigd zit. Zo kan de persoon die het krijgt uw boodschap in de vorm van dit bedeltje bij zich kan dragen.

Een klein, simpel gebaar met een enorm groot effect.

FILM: ZAGROS



Op 14 februari wordt de film Zagros gedraaid in de Emmanuelkerk.

Deze film gaat over een Koerdisch gezin. De herversvrouw Havin wordt beschuldigd van een buitenechtelijke affaire. Daarom vlucht ze met haar 9-jarige dochter naar België. Haar man Zagros gelooft in haar onschuld en volgt haar naar het Westen. Ook daar gaat hij gebukt onder de vele twijfels die in zijn hoofd rondspoken.

De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

COMPASSIE: VAN POLARISATIE NAAR VERBONDENHEID

In onze gepolariseerde samenleving staan mensen tegenover elkaar en worden harde woorden, beledigingen en zelfs geweld niet altijd geschuwd. We moeten daarbij ook naar onszelf kijken, want we komen er niet als we denken dat we alleen negativiteit in de ander hoeven te bestrijden.



De lezing wordt verzorgd door Dirk van de Glind. Lezing, De Schakel, donderdag 6 februari, 20.00 uur.

AAN TAFEL, PROEVEN EN PRATEN OVER BROOD



Waar komt je brood vandaan? Vanavond bereiden en eten we samen een heerlijk driegangenu en luisteren we tijdens de maaltijd

welke weg de producten op je bord hebben afgelegd. We gaan daarover met elkaar in gesprek en krijgen aan het eind van de avond praktische tips. Parochiecentrum, dinsdag 11 februari, 18.00 uur (kosten voor deelnamen € 7,50, aanmelden vóór 7 februari).

60 JAAR NOSTRA AETATE

Dit conciliedocument is zestig jaar oud en markeerde de omslag in het denken over 'de ander'. De nadruk werd daarin gelegd op hetgeen de verschillende religies met elkaar verbindt, niet wat hen van elkaar scheidt. Maar is deze interreligieuze dialoog nu nog steeds vruchtbaar?



Het Koetshuis Beuningen, donderdag 13 februari, 20.00 uur.

Meer informatie staat in het bekende 'Blauwe Boekje'

ACTIVITEITEN IN ANTONIUS ABT WIJCHEN

Ook in 2025 zijn er weer vele activiteiten waarvoor wij uw aandacht vragen.

• Donderdag 6 en vrijdag 7 maart zijn we gastheer van twee duo's (piano en cello), die deelnemen aan de internationale masterclass voor kamermuziek campus Huissen. Aanvang 20.00 uur

Donderdag 6 maart: Lidiya Mashek (Oekraïne) cello en Marek Kacol (Polen) piano.

Vrijdag 7 maart: Sofia Blandu (Roemenië) cello en Nicolas Absalom (België) piano.

• Op maandag 5 mei is het bevrijdingsconcert van de gemeente Wijchen in de Antonius Abtkerk dat verzorgd zal worden door het Parnassuskoor. Aanvang: 20.15 uur.

• Op zondag 25 mei zijn we gastheer van Mozartvereniging Gelre/Niederrhein die haar traditionele Mozartdagconcert zal houden. Gerenommeerde nationale en internationale artiesten als Marieke Vos (klarinet) en het Ruysdael Kwartet (viool) zullen optreden. Aanvang concert om 15.00 uur.

• In de vierde week van juli zullen we wederom gastheer zijn van enkele pianisten die deelnemen aan de masterclass van het pianofestival in Kleef. Internationaal reeds bekende pianisten zullen hun kunnen tonen. Data en namen van pianisten zijn nog niet bekend.

• Zaterdag 13 en zondag 14 september zijn weer de landelijke Open Monumentendagen. Dit jaar is het thema 'erfgoed en architectuur'. Wij zullen hier zeker aan meedoen nu de Wijchense kermis pas vanaf 19 september gehouden wordt.

• We zullen dit jaar zeker nog een inzamelingsactie voor de Voedselbank organiseren. Eerst zullen we de resultaten en aanpak van de laatste inzameling in de adventtijd evalueren voordat data gepland worden.

Het aantal evenementen rond de kerstperiode 2024 was groot en vele zijn ook succesvol verlopen. Na een evaluatie zal een plan voor kerst 2025 worden gemaakt.

Mocht een van de koren van onze parochie plannen hebben om een concert te verzorgen, dan horen we dat graag (stuur een berichtje naar secretaris.contactraad.hantoniusabtwijchen@detwaalfapostelen.nl).

Hein Kroft, activiteitencommissie



PASCHALIS BAYLON - WOEZIK

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERGADERING 5 JANUARI 2025

Na alle nieuwjaars- en gezondheidswensen leest Bert het openingswoord. Zijn gedicht 'Vriendschap' is passend en komt bij iedereen binnen!

We kijken met een goed gevoel terug op de kerstdagen. Zowel in de privésfeer als binnen de kerk heeft iedereen een goede tijd gehad. De viering op kerstavond was goed bezocht en er waren veel mooie reacties. Het grote koor was ook bijzonder en indrukwekkend. De versiering was weer heel mooi. De ster buiten werd gemist. We proberen deze volgend jaar weer op te hangen.

Ook de ontmoetingsviering op 'derde kerstdag' werd heel goed bezocht! Lara ging voor in de kerst- en driekoningenviering. Na afloop was er koffie met kerstbrood en waren er veel mooie gesprekjes. Bovendien had Truus gezorgd voor een heerlijke brunch met een overheerlijk pastetje en belegde broodjes. Kortom, ook op de derde kerstdag was de ontmoeting helemaal in kerstsfeer!

Inmiddels weten we dat de mogelijkheid wordt onderzocht of eind mei het gebouw van de Emmanuëlgemeenschap zijn deuren sluit als kerk. Bij ons rijst dan de vraag, is het mogelijk dat er dan binnen ons cluster een extra viering komt? Lara en Gerard nemen dit mee voor nader overleg.

Met Pasen gaat Ton van Balveren voor. Met Pinksteren is er geen viering (alleen in de Antonius Abt Wijchen).

Melchior meldt dat hij de doeken voor de actie Kerkbalans samen met Cor binnenkort bij drie kerken ophangt. Voor de Vastenactie 2025 zullen we de vastenzakjes insluiten bij de Apostelbode die rond 22 februari wordt verspreid. De zakjes moeten in de kerk worden ingeleverd.

De Mariakapel, die bedoeld is om te bidden en een kaarsje op te steken, wordt opgeruimd. Vanwege brandgevaar mogen de kaarsen alleen op de daarvoor bedoelde tafel en de bloemetjes in de aanwezige vazen gezet worden. We willen respectvol met deze ruimte omgaan! Het weggeefkastje blijft in gebruik voor levensmiddelen en kleine bruikbare spulletjes. Hiervan wordt goed gebruikgemaakt.

Wanneer een parochiaan is overleden worden, voor de mensen die er prijs op stellen, de kerkklokken geluid. Uit respect voor de overledene luiden dan de klokken om 18.01 uur enkele minuten.

Soms geeft de uitvaartverzorger een melding, maar ook de nabestaanden kunnen het overlijden melden bij Marijke, tel. 06-30653053.

Contactraad Paschalis / José



KERSTSTAL

Toen de os en de ezel in hun verhuisdoos uit hun zomerverblijf (de biechtstoel) werden gehaald om hun plaatsje in de kerststal te kunnen innemen, bleek de os het niet droog te hebben gehouden en hij stortte halverwege met veel geraas te pletter op de kerkvloer. Het hele beeld aan gruzelementen.

Gelukkig heeft Josée Bijmans bijtijds een fraaie nieuwe os en ezel geboetseerd, zodat onze stal weer helemaal compleet is.

Zoals elk jaar zijn ook nu weer veel vrijwilligers druk doende geweest om van dit hoekje in de kerk iets moois te maken.

Op de foto's zijn enkele resultaten te bewonderen.

Leo Bijmans



LICHTPUNTJE

Ons koor Mazing Joy brengt al jaren aan parochianen die ziek zijn of anderszins wel een opkikkertje kunnen gebruiken, een muzikale nieuwjaarswens bij de mensen thuis en laat dit vergezeld gaan van een lichtje: een oppeppertje in deze donkere tijden. Een traditie die alom zeer gewaardeerd wordt.

Leo Bijmans



TARIEVEN BEGRAAFPLAATS

Het parochiebestuur heeft moeten besluiten een algehele verhoging door te voeren.

In Heumen hebben we met ingang van 2025 het onderhoud van de begraafplaats vanwege een tekort aan vrijwilligers uit moeten besteden. Een van de twee vrijwilligers op leeftijd kan het werk om gezondheidsredenen niet meer doen en een oproep afgelopen jaar in De Apostelbode heeft geen reacties opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor Heumen extra zijn gestegen omdat er voor 'extern onderhoud' hogere tarieven gelden.

Alle tarieven kunt u vinden op de website van de parochie.

De contactraad

HUISBEZOEK PASTOR

Pastor Frits is alweer een tijdje onze waarnemend eerstaanspreekbare pastor. In die hoedanigheid komt hij graag in contact met de mensen van onze geloofsgemeenschap. Indien u dus behoefte hebt aan een gesprek met hem bij u thuis, wordt u uitgenodigd dit kenbaar te maken.

Dit kan door hem te bellen (06-42195922) of een e-mail te sturen (frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl).

De contactraad



ADVENTSKRANSJES

Het is de gewoonte om elk jaar in de adventsperiode wekelijks een adventskransje weg te geven aan personen die zich inzetten als vrijwilliger voor de parochie of aan mensen die een lichtje kunnen gebruiken in of na een periode van zorgen om zijn of haar gezondheid. Omdat er in onze kerk nog maar één viering is in de advent delen we dit jaar alle vier de adventskransjes tegelijk uit.

De eerste adventskrans is voor Roel de Valk. Hij en zijn gezin hebben een nare periode moeten doormaken vanwege zijn gezondheid. Aan hem en zijn gezin willen we graag een lichtje brengen.

In de parochie hebben we al heel veel jaren vrijwilligers die lector zijn. Maar door het teruglopen van het aantal vieringen zijn er twee lectoren die

gestopt zijn, maar nog wel steeds actief zijn als vrijwilliger bij andere werkgroepen. Bij deze willen wij hen bedanken voor de vele uren die zij voor de kerk en de parochie inzetten. De tweede en derde adventskransen zijn dan ook voor Geert Toenders en Sjaak van Uden.

De vierde adventskrans is voor de secretaris van de contactraad, Anja van Thiel. Behalve als secretaris is zij ook heel actief voor de werkgroep 'Samen eten'. Wekelijks kunnen ouderen samen komen eten in het dorpshuis en zij is elke week de kok die voor deze mensen een warme maaltijd verzorgt.

Corné Schaap

KERSTMIS

Kerst 2024 werd in de H. Antonius Abt te Nederasseelt gevierd met een kindvriendelijke viering en op eerste kerstdag een eucharistieviering.

Kerstavond om 18.00 was er een viering met kinderen in de hoofdrol. Vier 'sterren' en een verteller lazen mooie teksten over de weg naar de stal door Jozef en Maria. Een sfeervolle viering samen met de kinderen en volwassenen die er waren.

Eerste kerstdag ging pastor Frits Hendriks voor in de viering. Samen met Mazing Joy en een volle kerk een mooi begin van de kerst 2024.

Corné Schaap



Vieringschema

25 januari / 26 januari
• 3e zondag door het jaar

01 februari / 02 februari
• Odracht van de Heer

08 februari / 09 februari
• 5e zondag door het jaar

15 februari / 16 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen - groen - ④
✧ Eerste lezing: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10
✧ Tweede lezing: 1 Kor. 12,12-30
✧ Evangelie: Lc. 1,1-4; 4,14-21

lezingen - wit - ①
✧ Eerste lezing: Mal. 3,1-4
✧ Tweede lezing: Hebr. 2,14-18
✧ Evangelie: Lc. 2,22-40

lezingen - groen - ②
✧ Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
✧ Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11
✧ Evangelie: Lc. 5,1-11

lezingen - groen - ③
✧ Eerste lezing: Jer. 17,5-8
✧ Tweede lezing: 1 Kor. 15,12.16-20
✧ Evangelie: Lc. 6,17.20-26



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
Parnassuskoor
Martin Claes



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Frits Hendriks

14:00 English Mass
English Choir
Frits Hendriks



**Emmanuel
Wijchen**

zondag
09:30 Eucharistie 📖
Emmanuelkoor
Martin Claes



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

zondag
09:30 Woord en Communie
Herenkoor
Lara van der Zee



**H. Jozef
Alverna**

zondag
09:30 Eucharistie
Gelegenheidskoor
Martin Claes



**Sint-Joris
Heumen**

zaterdag
19:00 Eucharistie
New Challenge
Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Overasselt**

zondag
11:00 Eucharistie
Ceciliakoor
Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Nederasselt**

zondag
09:30 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Overasselt**

zondag
11:00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Lara van der Zee



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

zondag
11:00 Woord en Communie
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Jack Steeghs



**H. Anna
Bergharen**

zaterdag
19:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Martin Claes



**H. Judocus
Hernen/Leur**

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Frits Hendriks



**Oude
Sint-Victor
Batenburg**

zondag
09:30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers



**H. Judocus
Hernen/Leur**

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Martin Claes



**H. Damianus
Niftrik**

zondag
09:30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Vieringschema

22 februari / 23 februari
• 7e zondag door het jaar

01 maart / 02 maart
• 8e zondag door het jaar

08 maart / 09 maart
• 1e zondag veertigdagentijd

15 maart / 16 maart
• 2e zondag veertigdagentijd

lezingen - groen - ④
 ✨ Eerste lezing: 1 Sam. 26,27-9.12-13.22-23
 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 15,45-49
 ✨ Evangelie: Lc. 6,27-38

lezingen - groen - ①
 ✨ Eerste lezing: Sir. 27,4-7
 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 15,54-58
 ✨ Evangelie: Lc. 6,39-45

lezingen - paars - ②
 ✨ Eerste lezing: Deut. 26,4-10
 ✨ Tweede lezing: Rom. 10,8-13
 ✨ Evangelie: Lc. 4,1-13

lezingen - paars - ③
 ✨ Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
 ✨ Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1
 ✨ Evangelie: Lc. 9,28b-36



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
 Apostelen 2.0
 Familiekoor
 Frits Hendriks/Jack Steeghs/
 Lara van der Zee



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
 Elckerlyckoor
 Ton van Balveren



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
 Parnassuskoor
 Martin Claes



**H. Antonius Abt
Wijchen**

zondag
11:00 Eucharistie
 Elckerlyckoor
 Frits Hendriks

14:00 English Mass
 English Choir
 Frits Hendriks



**Emmanuel
Wijchen**

zondag
09:30 Woord en Communie
 Emmanuelkoor
 Hennie Witsiers



**H. Paschalis
Baylon
Woezik**

zondag
09:30 Eucharistie
 Herenkoor
 Martin Claes



**H. Jozef
Alverna**

zondag
09:30 Woord en Communie
 Gelegenheidskoor
 Lara van der Zee



**Sint-Joris
Heumen**

zaterdag
19:00 Eucharistie
 Mazing Joy
 Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Overasselt**

zondag
11:00 Eucharistie
 Ceciliakoar
 Martin Claes

zondag | H. Antonius Abt Nederasselt
09:30 Eucharistie
 Soli Deo Gloria (Gemengd)
 Frits Hendriks

zondag | H. Antonius Abt Overasselt
11:00 Eucharistie
 Carnaval | Ceciliakoar
 Frits Hendriks



**H. Antonius Abt
Overasselt**

zondag
11:00 Woord en Communie
 Ceciliakoar
 Jack Steeghs



**H. Johannes
de Doper
Balgoij**

zondag
11:00 Eucharistie
 Soli Deo Gloria (Gemengd)
 Martin Claes



**H. Anna
Bergharen**

zaterdag
19:00 Woord en Communie
 Carnaval
 Muziekvereniging Muzanna
 Jack Steeghs



**H. Anna
Bergharen**

zaterdag
19:00 Woord en Communie
 Elckerlyckoor
 Jack Steeghs



**H. Judocus
Hernen/Leur**

zondag
09:30 Eucharistie
 Parochieel Zangkoar
 Martin Claes



**Oude
Sint-Victor
Batenburg**

zondag
11:00 Woord en Communie
 Carnaval
 Samenzang
 Hennie Witsiers



**H. Judocus
Hernen/Leur**

zondag
09:30 Woord en Communie
 Parochieel Zangkoar
 Jack Steeghs



**H. Damianus
Niftrik**

zondag
09:30 Woord en Communie
 Parochieel Zangkoar
 Hennie Witsiers

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie met aansluitend stille Eucharistische aanbidding. Martin Claes.
iedere donderdag	09:00 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Eucharistie. Aswoensdag . Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.



Wijchen | Emmanuelkerk

zondag 09 februari	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 14 februari	09:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	10:00 uur	Woord- en Communie. Aswoensdag . Lara van der Zee.
zondag 09 maart	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 14 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 24 januari	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 28 februari	10:00 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 07 februari	09:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Woord- en Communie. Aswoensdag . Lara van der Zee.
vrijdag 07 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.



Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 17 januari	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 21 februari	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 21 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Wijchen | Het Kompas

zaterdag 25 januari	17:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
zaterdag 01 februari	17:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 08 februari	17:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 15 februari	17:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
zaterdag 22 februari	17:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
zaterdag 01 maart	17:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 08 maart	17:30 uur	Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 15 maart	17:30 uur	Eucharistie. Martin Claes.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 28 februari	19:00 uur	Eucharistie. <i>Carnaval</i> . Mazing Joy. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Gebedsviering. Aswoensdag . Mazing Joy. Frits Hendriks.



Overasselt | H. Antonius Abtkerk

woensdag 05 maart	16:00 uur	Gebedsviering. Aswoensdag . Frits Hendriks.
-------------------	-----------	--

Heumen | Sint Joriskerk

woensdag 05 maart	14:00 uur	Gebedsviering. Aswoensdag . Frits Hendriks.
-------------------	-----------	--

Batenburg | Stadswal

maandag 27 januari	10:00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal 4 te Batenburg.
maandag 24 februari	10:00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal 4 te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 24 januari	10:00 uur	Woord- en Communie. Jack Steeghs.
vrijdag 28 februari	10:00 uur	Woord- en Communie. Jack Steeghs.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Woord- en Communie. Aswoensdag . Jack Steeghs.



Hernen | H. Judocuskerk

woensdag 05 maart	10:00 uur	Woord- en Communie. Aswoensdag . Jack Steeghs.
-------------------	-----------	---



VANUIT DE CONTACTRAAD

- Afgelopen periode van Kerstmis en Nieuwjaar hebben onze pastores en heel veel vrijwilligers hun best gedaan om zo veel mogelijk mensen van dienst te zijn. Natuurlijk waren er zaken die beter konden, maar wij zijn als contactraad enorm blij met de onbaatzuchtige inzet van zo velen! De kerststal zag er opnieuw geweldig uit en kon uitgebreid bekeken worden tijdens 'Kindje Wiegen'. Het Levend Kerstverhaal en de musical Scrooge door de kinderen van Fladderpop waren mooi. Tijdens het kerstspel dat basisschool De Vierspong in onze kerk organiseerde zat de kerk bomvol! Het kerstoratorium van Soli Deo Gloria was een echte belevenis (zowel om naar te luisteren als om naar te kijken).
- Op dit moment loopt de inventarisatie van onze werkgroepen en losse functionarissen om een advies te kunnen geven over de best passende organisatie van hen in de toekomst, waarbij onze kerk steeds meer gestalte moet krijgen als de parochiekerk.

Theo van der Weegen

INDRUKWEKKEND JUBILEUMCONCERT SOLI DEO GLORIA

Zaterdag 28 december gaf Soli Deo Gloria een jubileumconcert ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het koor. Een volle Antonius Abtkerk heeft - dat hebben we van vele kanten gehoord - genoten van de prachtige muziek en de teksten van het kerstoratorium 'In mensen een welbehagen' en van de manier waarop het uitgevoerd werd.

We zijn er trots op dat de solisten Caroline de Winkel (sopraan), Mieke Jansen (sopraan), Wim van Haren (tenor) en Eduard Cronenberg (bas) allen uit ons eigen koor kwamen.

Onze dirigent Ilja van Luijk heeft een topprestatie geleverd door in relatief korte tijd een koor van mannen en vrouwen op leeftijd (de gemiddelde leeftijd is 80,9 jaar) een stel niet eenvoudige, maar mooie liederen goed te leren zingen. Haar enthousiasme heeft ons enthousiast gemaakt en we hebben met veel plezier veel tijd, ook extra tijd, in de voorbereiding en de repetities gestoken zodat we goed voor de dag konden komen.

De combinatie van de mooie zang, de instrumentale begeleiding, de verbindende teksten en de mooie belichting door Gus de Kort deed een heel bijzondere sfeer in de kerk ontstaan. Het applaus na afloop was dan ook overweldigend en we lopen nu trots als een pauw rond.

Onze dank gaat uit naar het kerkbestuur, het pastoresteam, de contactraad, de activiteitencommissie en veel vrijwilligers van de Antonius Abt. En ook naar onze sponsors, die het concert mede financieel mogelijk hebben gemaakt. Wij danken u ook voor uw gift na afloop.

Uiteraard geldt onze dank vooral ook onze dirigent Ilja, de instrumentalisten die ons begeleid hebben en Rudy de Kruijf, die de verbindende teksten verzorgd heeft.

We vinden het jammer dat het voorbij is, maar we blijven zingen!

Sjef Franssen, lid SDG





AFSCHEID

*Jarenlang had op deze plek
De limerick van onze vader zijn eigen stek
Nu wij afscheid hebben moeten nemen
Willen wij graag eenmalig deze ruimte claimen
Een lege pagina voelt namelijk erg gek*

*Het leven had voor hem zo veel waarde
Dat hij liefst geen afscheid nam van deze aarde
Genieten deed hij van grote en kleine dingen
Over de schoonheid van het leven
Wilde hij jubelen en zingen
Hij zag dan ook altijd iets positiefs
als hij in de verte staarde*

*90 jaar lang woonde deze dichter in
zijn mooie dorpje Hernen
En streed zijn hele politieke leven voor
de kleine kernen
Geen vrijwilligersfunctie was hem te dol
Toon pakte altijd zijn rol
Daarom nu voor het laatst een limerick
op deze katernen*

*Liefde en respect doorstonden bij hem elke storm
'iets doen voor een ander', was altijd de norm
We nemen dat mee in onze gedachten
En herinneren ons vooral hoe vaak
we samen lachten!
Wij gaan hem daarom missen, enorm.....
Lieve groeten,
De kinderen van...*

IN MEMORIAM TOON VAN DUIFHUIZEN



Nog maar kort geleden hebben we stilgestaan bij de 90^e verjaardag van Toon van Duifhuizen en zijn grote verdiensten voor onze parochiegemeenschap en nu leest u dit 'In Memoriam' omdat Toon op 21 december is overleden. Met diepe dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van Toon. Toon was een inspirerende en onvermoeibare kracht binnen onze geloofsgemeenschap van Hernen-Leur. Hij heeft een blijvende indruk achtergelaten door zijn jarenlange betrokkenheid, zowel in zijn jonge jaren als uitstekend en eloquent bestuurslid en later als adviseur van de liturgiegroep en als lid van de Hernense redactie van de Apostelbode.

Zijn bijdrage aan het comité ter voorbereiding van het honderdjarig jubileumfeest van onze kerk mag hierbij zeker niet vergeten worden. Toon was niet alleen een organisator van formaat, maar ook een

gepassioneerd verdediger van ons cultureel en religieus erfgoed. Zijn inzet voor de restauratie van de kerk was hiervan een sprekend voorbeeld en getuigde van zijn liefde voor onze gemeenschap.

Bijzonder geliefd waren zijn maandelijkse limericks in het parochieblad. Met humor en wijsheid wist Toon altijd de kern van de actualiteit te raken. Zelfs in zijn laatste bijdrage, die in de vorige Apostelbode was te lezen, wist hij ons nog te verrassen en te ontroeren – een herinnering die wij koesteren.

Wij zullen Toon herinneren als een warm, betrokken en creatief mens. Zijn nalatenschap leeft voort in onze gemeenschap en in de harten van allen die hem gekend hebben.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd. Toon, dank voor alles wat je hebt betekend. Je zult gemist worden, maar nooit vergeten.

Namens de contactraad,
Piet van Uden

MISINTENTIES

9 februari: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Thé Sommerdijk, Toon van Duifhuizen, Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

23 februari: Piet Hendriks

Gelieve de misintenties voor de maand maart vóór 4 februari in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

KERSTAVONDVIERING

EEN VIERING VAN LIEFDE, HOOP EN VERBONDENHEID

Kerstavond is een bijzondere avond waarop we samen de kerstdagen beginnen. Elk jaar is het weer een uitdaging om een mooie en betekenisvolle viering te creëren. De werkgroep heeft dit jaar geprobeerd het traditionele kerstverhaal te verbinden met de huidige tijd. Het centrale thema van kerst blijft onveranderd: 'Heb elkaar lief'. Binnen dit geloof is er ruimte voor diversiteit en het behoud van eigen tradities, zolang we respect hebben voor elkaar en elkaar vrijlaten in onze keuzes.

De kerk, een prachtig maar uitdagend gebouw, werd dit jaar goed toegankelijk gemaakt. Met extra's als een opklapbare stal als decorstuk en het gebruik van hoofdmicrofoons konden alle bezoekers het kerstverhaal helder zien en horen. Pastor Jack bracht een ontroerende vredeswens door het lied 'Geef Licht' van Peter Bos te citeren en hierop een inspirerende uitleg te geven.

KERSTSPEL: 'KERST IS VOOR IEDEREEN'

Tijdens de viering werd het kerstspel 'Kerst is voor

iedereen' opgevoerd. In dit verhaal vindt Jeroen een mysterieuze brief in een atlas, waarin hij wordt uitgenodigd op zoek te gaan naar het kerstkind. Zijn reis voert hem langs verschillende landen, waaronder Duitsland, India, Ethiopië en Mexico. Elk land deelt zijn unieke kerstradities: van bananenbomen versieren in India tot optochten in Ethiopië en processies met Jozef en Maria in Mexico. De groep die zich bij Jeroen aansluit groeit gestaag, terwijl ze de boodschap van vrede en hoop uitdragen. Na een lange reis bereikt de stoet de stal in Bethlehem, waar Jezus is geboren. Elk personage legt een symbool van zijn land bij de kribbe als teken van eerbewijs. Het kerstspel eindigde met een wereldwijde viering van de geboorte van het kerstkind, ondersteund door zang en wensen in verschillende talen.



EEN WARME AFSLUITING

Na afloop van de viering werd, volgens traditie, glühwein en warme chocolademelk uitgedeeld. Dit moment bood ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te praten en de kerstboodschap te vieren.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS

De werkgroep wil grote dank uitspreken aan alle vrijwilligers. Dankzij hen zag de kerk er schitterend uit, met prachtige bloemen, sfeervolle versieringen en glimmende kandelaren en vloeren. Het parochiekoor zorgde voor extra muzikale warmte. Samen maakten zij deze viering onvergetelijk.

Werkgroep kerstavondviering



H. ANNA - BERGHAREN

VRIJWILLIGERSBRUNCH BERGHAREN

Op zondag 1 december was de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Anna in Bergharen. De opkomst was geweldig en goed om te zien. Na een woord van welkom nam Jack Steeghs het woord met een fabel van La Fontaine ('Een zwoeger en een vrek'). En een aantal veranderingen dat op komst is in de parochie werd door hem uitgelegd.

Daarna was het tijd voor een brunch als bedankje voor alle inzet het hele jaar door. Dit jaar geen kroketten en frikandellen uit de frituur, maar wel een pasteitje, warme ham en een gebakken eitje. Een soepje vooraf en een toetje na maakten het geheel compleet. Het was allemaal heel lekker. Hartelijk dank daarvoor aan de medewerkers van de Zandloper!

Halverwege de brunch gaf Thé Pekel een toelichting over de verkoop van kerk en pastorie. Er zijn



drie serieuze gegadigden. We wachten af wat het gaat worden. Daarna nam Tiny Bruisten het woord.



Zij stond stil bij het overlijden van twee gouden krachten eind vorig jaar en begin dit jaar. Ad Romijnders, die Thé vaak hielp, hand- en spandiensten deed

en De Apostelbode rondbracht. En natuurlijk Henk van der Wielen, de koster en persoon waar iedereen een beroep op deed en die nooit nee zei. Wij missen hen in ons midden. Er zijn ook nog vrijwilligers die stoppen: Coby en Theo van Kessel, die op allerlei vlakken werkzaam waren maar nu verhuisd zijn naar Duiven, en Thekla Hermsen die o.a. lector was en de avondwake verzorgde. Zij stopt in Bergharen maar gaat verder in Wijchen. Thé en Henk Hendriks stoppen beiden bij de contactraad maar gaan verder met hand- en spandiensten. Zij blijven zich inzetten voor de geloofsgemeenschap, alleen het vergaderen laten ze voortaan over aan anderen. Tiny zelf stopt met al haar werkzaamheden voor de kerk. In het verleden heeft zij veel met de kinderen gewerkt en dit met heel veel plezier gedaan. Sjaak Arntz neemt voorlopig een aantal werkzaamheden over en de mailing vanuit Wijchen wordt door hem gelezen. "Het is goed te zien hoeveel mensen er zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap!!! Nogmaals bedankt voor ieders inzet".

Tiny Bruisten

DE HEILIGE LINDE BIJ BURGHAREN

EEN KORT VERHAAL UIT 1839, OVERGENOMEN IN HET OUD-NEDERLANDS

Eenzaam verheft zich op een der heuvelen, niet ver van Burgharen, in Maas en Waal, een statige lindeboom. Zijne sierlijke en regelmatige vormen bewijzen genoeg, dat nimmer aks of bijl zijne natuurlijke schoonheid verstoorde of vernietigde. Van onder den boom heeft men een prachtig vergezicht, dat zich over de schoonste velden naar alle zijden uitstrekt. Daar mocht in vroeger jaren misschien gaarne een kluzenaar zijne woonplaats opslaan; nog vroeger was het een plekje, waarvan wij begrijpen kunnen, dat het den eersten inwoner dierbaar moet geweest zijn, die zich gaarne aan de helling van een heuvel bij eene bron of in een statig bosch nederzette. – Wie vroeger hier gewoond heeft, weet wel niemand. Het puin, dat op den grond verspreid ligt, en eene houten bus, met de uitnoodiging 'Gedenk den armen!' doen vermoeden, dat hier een-



maal een kapel stond. Ook het vrome landvolk bevestigt dit; zij weten ook nog van eene 'Stabat Mater' te spreken, maar het is ditmaal niet naast het kruis, neen! de Zoon rust, van het kruis genomen, in hare liefdevolle moederarmen. Heilig tooneel! "O!" zeide mij eene oude vrouw, "wij zouden dat beeld zoo gaarne weder hier hebben; maar het is in eene naburige kerk, en men wil het ons niet weder geven." Goede vrouw, dacht ik, hij is niet verre van u, dien gij zoekt; en zalig die niet zien en toch gelooven! Nog meent het eenvoudige landvolk, dat eene bedevaart herwaarts een volmaakt middel tegen de koorts zij, zelfs een kousenband, aan den boom gebonden, zoude voldoende zijn. Het moedertje zeide mij echter: "Als hier iets van kracht zal zijn, dan zeker het vrome gebed." "Amen," zeide ik en dacht: "God is een geest, en die Hem aanbidden willen, aanbidden Hem in geest en waarheid!"

Hans Vermeulen

foto uit 1939:

De H. Linde met de molen te Bergharen



EMMANUELKERK - WIJCHEN

EMMANUEL EN DE TOEKOMST

Onze contactraad maakt zich al enige tijd zorgen over hoe de Emmanuelkerk de toekomst ingaat. Dat heeft te maken met het teruglopen van het aantal vrijwilligers en nog meer met de vergrijzing daarvan. Bovendien speelt bij diverse mensen de gezondheid parten. Daarnaast weten we dat de kerken in onze parochie minder zijn gaan vieren en dat er, waar mogelijk, kerken worden gesloten.

Onze intentie was om dit tijdens onze vergadering van afgelopen november aan de orde te stellen. Kort daarvoor, op 30 oktober, werd tijdens de Apostelvergadering meegedeeld dat er binnen onze parochie voor drie kerkgebouwen belangstelling bestaat van buitenaf. En daar hoorde onze kerk ook bij. Concreet zou de Voedselbank graag ons gebouw willen gebruiken.

Op deze manier kwamen twee punten bij elkaar. In de vergadering van de contactraad in november heeft Gerard Arts namens het parochiebestuur ons nader geïnformeerd. In onze vergadering van december hebben wij knopen doorgehakt.

In het plan dat we hebben voorgelegd aan het parochiebestuur maken we dit seizoen af en dat seizoen eindigt eind mei. We willen onze afsluitende viering houden op zondag 25 mei. Daarna gebruiken we drie maanden om de kerk uit te ruimen, waarna de nieuwe gebruiker er op 1 september in zou kunnen. We zullen geen vieringen gaan houden in een alternatieve locatie, zoals gebeurt in Batenburg en Heumen.

Hiermee hebben we duidelijkheid geschapen en Gerard Arts heeft hiervan mededeling gedaan aan

de kerkgangers op 22 december.

Het sluiten van de kerk en het voorgestelde tijdpad hebben nog wel de instemming van het bisdom nodig en de parochie en de Voedselbank moet er samen ook uitkomen.

Nadat Gerard Arts op 22 december ons in de kerk op de hoogte heeft gesteld, was duidelijk dat er mensen waren die verbaasd waren en ook die dit wel begrepen. Vanuit de contactraad wordt het zeker ook jammer gevonden, zeker als je het best aardige kerkbezoek, het scala aan activiteiten en de gebruiksmogelijkheden in acht neemt. De contactraad is echter van oordeel dat de rek er nagenoeg uit is en we willen niet wachten tot het geheel ons door de vingers glipt.

Voor wie behoefte voelt om over dit alles met leden van de contactraad van gedachten te wisselen, schroom niet om contact met een van ons op te nemen.

Namens de contactraad, Tini Poos

AFSCHEID HENNIE WITSIERS

Op 29 december hebben we diaken Hennie Witsiers uitgezwaaid. Hij stopt officieel met zijn werkzaamheden en dat mag zeker wel op zijn leeftijd. Hij was twaalf jaar en vier maanden onze eerstaanspreekbare pastor.

We begonnen deze dag met een heel mooie viering rond de Heilige Familie, waarin naast het thema van de viering uiteraard ook Hennie de welverdiende aandacht kreeg. Vooraf wisten we niet op welke belangstelling we mochten rekenen en Hennie wilde het geheel bescheiden houden. De belangstelling



was overweldigend en hartverwarmend en we moesten stoe- len bij zetten. Aan het einde van de viering heeft Marion Eling als voorzitter van de contactraad Hen- nie namens de hele

Emmanuelgemeen- schap toegesproken en een cadeau over- handigd. Uiteraard werd ook Jo in de hulde betrokken voor de uitgebreide bij- stand die zij verleend heeft. Na de viering was er thee en kof- fie met daarbij een



petitfour met een afbeelding van Hennie. Daarna hebben we met z'n allen nog een glaasje glühwein gedronken.

Het afscheid van Hennie is nou ook weer niet zo definitief en dus ook niet zo officieel. Hennie zal nog regelmatig voorgaan in vieringen, omdat anders niet alle plekken kunnen worden ingevuld. Daar lijken Hennie en de parochie blij mee te zijn. Al wil Hennie dat niet gezegd hebben, maar de dank aan hem en aan Jo is GROOT!

Hieronder vindt u een gedachte bij het afscheid van Hennie.

DE WEG DIE WE GINGEN!

*De weg, de levensweg
is een voortgaande verzameling
van ervaringen, van spullen
van mensen*

*van butsen en builen
van lachen en huilen.*

*De reis, de levensreis
is een voortgaande beweging van samen
van vieren en troosten
van geven en ontvangen
van ordenen en bekijken
van waar het op gaat lijken.*

*De tocht, de leeftocht
is een voortgaande ontdekking van mogelijkheden
van toerusting, gereedschap
van (geestelijk) voedsel voor onderweg
van oase naar oase
van onverwachte momenten
van rust, blijdschap en tevredenheid,
van voorbij en dankbare tijd.*

*Een volle tijd, van werken en uitzien naar de ander
met velen, heel velen onderweg zijn,
samen met partner, gezin en familie,
samen met medemensen,
samen met collega's,
samen metvul maar in,
anderen die meereizen, een tijdje
of voortdurend.*

De weg, de levensweg, gaat waar naar toe?

*Naar de horizon,
naar de immer wijkende horizon
het land achter de einder
hier wat verliezend
daar wat vindend
de weg is eindeloos
maar niet onmogelijk
de weg voert ons naar daar
wat ooit voorzeggd is
de weg was en is goed...
als je sámen gaat !*

INTOCHT VAN LARA VAN DER ZEE

Met het vertrek van Hennie neemt Lara het stokje over als eerstaanspreekbare pastor. Lara is in december al bij de vergadering van onze contactraad geweest en dat was naar wederzijds genoegen. We vrezen dat de termijn van Lara korter zal worden dan die van Hennie, maar we zullen met z'n allen de tijd die ons gegeven is zo goed mogelijk invullen. Lara heeft op 29 december de sleutel van de kerk van Hennie overgenomen en op 10 januari is zij voorgegaan op de tweede vrijdag van deze maand. Uiteraard wensen we haar veel succes en veel plezier in en rond onze kerk.

Namens de contactraad, Tini Poos

VANUIT DE CONTACTRAAD

We kijken terug op een enerverende periode rond Kerstmis en de jaarwisseling met vier fijne vieringen en volop belangstelling. Ook de uitstraling van de kerk (kerststal en versiering) was weer met veel zorg tot stand gebracht. Veel dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

- In de maanden januari, februari en maart komt op donderdag het koor vanuit het hospice weer repeteren om straks een viering op te luisteren waarbij alle gasten worden herdacht die vorig jaar in het hospice verbleven.

- Op 14 februari wordt er een film gedraaid. Op pagina 16 in deze uitgave vindt u meer informatie.

- Op Aswoensdag 5 maart is er een viering in onze kerk om 10.00 uur.

- Verder zijn de vieringen bij ons steeds op de tweede vrijdag en de vierde zondag van de maand.

Namens de contactraad, Tini Poos



TER NAGEDACHTENIS AAN JAN JACOBS EN ANNIE JACOBS-BISSCHOPS



Op 12 december 2024 zijn Jan en Annie Jacobs samen te ruste gelegd op het kerkhof in Overasselt. Het echtpaar vierde op 1 augustus jl. nog zijn zestigjarig

huwelijk. Jans broer Henk, die een week voor Jans huwelijk tot priester werd gewijd, heeft indertijd hun huwelijk ingezegend.

In 1964 werd Jan benoemd tot schoolhoofd in Overasselt, terwijl Annie als vervangend leerkracht bij ziekte optrad. Zij verhuisden naar Overasselt, waar zij zich met hart en ziel hebben ingezet voor de kerk en de gemeenschap.

Een greep uit hun bijdragen:

- Zij scheidden de financiële administratie van kerk en school, wat in 1969 leidde tot de oprichting van de Stichting R.-K. Onderwijs Overasselt.
- Jan vervulde diverse functies in comités voor priesterjubilea en pastoorswisselingen.
- Beiden droegen bij aan eerstecommunie- en vormselvieringen en kerkelijke feestdagen.
- Jan hielp bij de oprichting van de Stichting Schoolcatechese en de aanstelling van een catecheet.
- Samen verzorgden zij de eerste avondwake en schreven jarenlang teksten voor deze vieringen.
- Zij maakten - tijdens kerstvakanties - informatieboekjes voor de parochie, in een tijd zonder computers.
- Vanaf 1972 dienden zij als lectoren, waarbij Annie een van de eerste vrouwen op het priesterkoor was.
- Jan stelde dienstroosters op en zorgde voor grote-letterlezingen voor lectoren.
- Hij archiveerde 150 jaar parochiegeschiedenis van Overasselt en later ook Heumen.
- Gedurende zestien jaar assisteerde hij bij 193 uitvaarten.
- Jan was ook actief in het Rode Kruis, Oranjecomité en Sinterklaascomité.

Deze opsomming weerspiegelt slechts een deel van hun toewijding en liefdevolle inzet. Het is schrijnend dat Annie haar laatste jaren met dementie

moest doorbrengen. Nadat zij was opgenomen in de Buurderij, verhuisde Jan naar een appartement boven de verpleegafdeling om dicht bij haar te zijn.

Op zijn 85^e verjaardag, 14 mei 2024, beëindigde Jan zijn werkzaamheden voor de kerk. Een poging om hem een bisschoppelijke onderscheiding te verlenen, kon helaas door bureaucratie en zijn overlijden niet meer gerealiseerd worden.

De genoemde feiten kan ik bevestigen vanuit mijn betrokkenheid als bestuurslid van zowel het schoolbestuur als de Stichting Catechese gemeente Heumen.

Adelheid den Hollander

KINDERKERSTVIERING



Samen met veel kinderen werd op 24 december in de kerk van Overasselt een kerstspel uitgebeeld, een prachtig verhaal voorgelezen van dat stalletje in Bethlehem en het koningskind van de vrede. Er stonden vierentwintig kinderen in een koortje uit volle borst te zingen, begeleid door pianomuziek. Het was een mooie warme viering met als thema 'Samen delen zorgt voor blijdschap'. Na afloop kregen alle kinderen een kaarsje mee naar huis, waarop stond 'samen delen'. Met papa en mama, broertjes en zusjes, opa's en oma's, vrienden en familie, deel met hen samen deze kerstdagen en een beetje het hele jaar. Dat was de boodschap van deze kerstdagen.

Nelly Theunissen-Vink



KERSTSTAL WEER IN VOLLE GLORIE !

Het wordt met Kerstmis weliswaar minder vanzelfsprekend, maar toch hebben velen van ons ook dit jaar weer de stal gezet. En ook in alle kerken waren ze te zien: kerststallen in soorten en maten maar doorgaans wel de traditionele stal die we van onze jeugd kennen; van hout, met boomschors en eventueel een rieten dak en natuurlijk de gipsen, natuurechte beelden.

Ze gaan dan ook al een tijd mee, die kerststallen en ik vroeg me af hoe oud die van ons in de kerk van Overasselt eigenlijk is. Direct na de Eerste Wereldoorlog werd de kerststal door een zekere Toon Peters aan de kerk geschonken. Toon had tijdens de jacht in de rand van het bos per abuis, het geweer ging onbedoeld af, een dorpsgenoot, een boer op de hoek van de Loksheuvelseweg en de Donderbergweg, in zijn achterste geschoten. Uit schuldbesef of ter goedmaking heeft hij toen voor de huidige kerststal gezorgd. Niet dat Toon Peters die zelf gemaakt heeft, de kerststal schijnt uit Brakkenstein te komen, dus de leeftijd van onze kerststal valt vooralsnog niet vast te stellen.

Hoe het ook zij, het is best een bouwwerk, die kerststal van ons en met ook nog een soort van schilderij erbij. En zoals alles heeft ook een kerststal onderhoud nodig; de houten panelen verbuigen en ook wat ze bijeenhoudt, is aan slijtage onderhevig. Vorig jaar hadden de timmerlieden van de Buurderij De Lage Hof, al de nodige reparaties verricht zodat de kerststal weer goed opgezet kon worden.

Maar het kon nog grondiger, nog beter vond André Arts. André is collectant en vanuit die hoofde regelmatig in de kerk aanwezig. Hij heeft de kerststal in



delen bij hem thuis in het schuurtje gezet en heel wat uren/dagen eraan besteed. Zo werden de houtverbindingen nog eens nagekeken en zo nodig opnieuw gemaakt, het schilderij heeft hij met verf bijgewerkt en gerestaureerd (net zoals dat vaker met oude schilderijen gebeurt) en ook de engel boven de stal kreeg een schoonmaakbeurt en werd daarna bijgewerkt. Op bijgaande foto ziet u het resultaat; de kerststal straalt en kan weer jaren mee!

Wim Klaver



VOEDSEL- INZAMELING

Op zaterdag 14 december 2024 is er weer een inzamelingsactie voor de Voedselkast in Overasselt geweest. Van 8.00-14.00 uur hebben vrijwilligers bij Supermarkt PLUS gestaan om klanten te vragen een product voor de Voedselkast te kopen.

Veel klanten hebben daar gehoor aangegeven. Dit jaar hebben we een banner aangeschaft om extra zichtbaar te zijn en onze actie te benadrukken. Aan het resultaat kunnen we zien dat de banner zijn dienst heeft bewezen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen, aan de directie en medewerkers van de winkel en natuurlijk aan iedereen die producten voor de Voedselkast heeft geschonken. In onze Mariakapel staat een mand waar u ook houdbare producten in kunt leggen. Mocht u iets uit de mand nodig hebben, dan mag u producten uit de mand halen.

Team Voedselkast Overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD

VERSLAG VERGADERING VAN 15 JANUARI 2025

Omdat de elektriciteit in de pastorie 's avonds nog niet was hersteld (nadat deze voor een deel van de Hoogstraat de gehele dag afgesloten was geweest), vond deze vergadering plaats bij Adelheid thuis.

BOUWKUNDIGE ZAKEN

De reactie op onze begroting is onvolledig. We zijn nog in afwachting van een beoordeling op de post 'aanvulling split'. Ook zullen we het bestuur vragen naar de stand van zaken betreffende de in de reactie vermelde plannen om het Antoniusbeeld in de gevel in eigen beheer te herstellen.

De sacristiedeuren zijn vervangen.

Er zal worden gekeken of er een vaste brievenbus aan de kantoor kant van de pastorie kan komen.

De nieuwe ledlampen in de bollen in de kerk gaven te weinig licht. Ze zijn daarom vervangen door sterkere lampen.

De gerestaureerde kerststal is erg mooi geworden.

OPTIE GEBEDSVIERING OP DERDE ZONDAG

De contactraad gaat inventariseren of er binnen de diverse werkgroepen of bij andere inwoners van Overasselt behoefte bestaat aan een gebedsviering (door parochianen) op de derde zondag (als er geen eucharistie- of woord- en communieviering in Overasselt is) en/of aan andersoortige vieringen op andere dagen.

BEGRAAFPLAATS

Er zijn vragen gerezen over de samenhang en transparantie van de nieuwe tarieven. Hoewel hierover opmerkingen zijn gemaakt, zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. We hopen in de toekomst met het bestuur samen te kunnen werken aan een duidelijkere structuur.

ENKELE ANDERE ZAKEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST

- Evaluatie kerst
- Vastenactie

GILDEVIERING

Zondag 12 januari jl. was er een bijzondere, prachtige en sfeervolle viering van het gilde Sint Antonius Abt in de Antonius Abtkerk te Overasselt. Het Ceciliakoor zong onder leiding van Fred Weijers en met begeleiding van organist Henk van Elferen erg mooi. Alles verliep in goede samenwerking. Het gilde wil iedereen hartelijk danken, natuurlijk ook priester Frits Hendriks en pastoraal werker Jack Steeghs.



WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Annie Jacobs-Bisschops

* 23 september 1941 † 4 december 2024

Annie was een betrokken katholieke vrouw. Dat ze haar man Jan leerde kennen bij een Pax-Christi-voettocht was dan ook niet vreemd. Ze verzeilden meteen in een hevige discussie per brief. Dat was het begin van een



huwelijk van meer dan zestig jaar. Samen kwamen ze in Overasselt terecht, waar Annie de vrouw op de achtergrond was - zoals Anna de moeder van Maria -, maar die wel een bepalend stempel drukte op haar gezin. De ontwikkeling van haar drie dochters en later haar kleinkinderen vond ze heel belangrijk. Ook als docent Nederlands en aardrijkskunde in Grave was ze zeer nauw

betrokken op haar leerlingen. Door een brief die ze bewust heeft nagelaten spreekt ze nog altijd.

Henk Janssen

*** 26 augustus 1933 † 6 december 2024**

Na een intensieve periode van ziekte, waarin Henk verzorgd werd door zijn vrouw en kinderen, is hij thuis overleden. Enkele weken daarvoor had hij bewust de ziekenzalving ontvangen, waarbij ook zijn achterkleinkind aanwezig was; het zonnestraaltje dat altijd zijn hart verwarmde. Een afscheidsbijeenkomst vond plaats in de familiekring in een zaal in Wijchen. Daarna is zijn lichaam naar de begraafplaats aan de Elcerlycweg gebracht, waar hij met de gebruikelijke gebeden in een graf is gelegd. Het was guur die dag, al was dat voor Henk als buitenwerker en altijd tevreden mens geen enkel probleem geweest, en de liefde verwarmde ieders hart.



Jan Jacobs

*** 14 mei 1939 † 12 december 2024**

Meester Jacobs was een belangrijke man in Overasselt. Hij was schoolmeester en dertig jaar lang hoofd van de lagere school. Velen heeft hij opgeleid en opgevoed. Als pasgetrouwd stel kwamen hij en zijn vrouw Annie naar Overasselt om er niet meer weg te gaan. Hij was snel enthousiast te krijgen en liep aan de 'sunny side of the street'. Ook toen zijn vrouw hulpbehoevend werd en ze naar De Lage Hof verhuisden. Daar hebben ze nog een goede tijd beleefd, totdat plotseling beider gezondheid achteruitging. Acht dagen nadat zijn vrouw was overleden, is ook Jan gestorven. Samen zijn ze na een uitvaartmis begraven op het kerkhof van hun geliefde dorp.

Ria Veldman

*** 7 april 1931 † 15 december 2024**

Als huisgenote van emeritus pastoor Jan Böhmer was Ria in Wijchen terechtgekomen. Ze was een zelfbewuste vrouw, met een eigenzinnig, maar diep geloof en een bijzondere tante voor haar familie. Haar uitvaart werd geleid door pastoor Henri ten Have uit Tubbergen. Hij had ooit stage gelopen bij pastoor Böhmer en had zo Ria leren kennen als een zorgzame huishoudster om haar nooit meer te vergeten. Tijdens de uitvaart klonk het lied 'Mijn herder is de liefdesvorst' door Böhmer in het Nederlands vertaald met als slot: "Mijn leven is een pelgrimstocht naar 't land van melk en honing. O, dat ik eens verblijven mocht psalmzingend in Gods woning." Amen.

Ria Kesseler

*** 26 augustus 1932 † 16 december 2024**

Ria was een lieve, zorgzame, rustige tante voor haar neven en nichten, een uitstekende coupeuse in het Canisiusziekenhuis in Nijmegen en ze zorgde voor vele zieken in de familie. Ze leefde in eenvoud en was met weinig tevreden. Haar huisje en tuin bijvoorbeeld aan de Piet van Kuppenveldstraat in Overasselt, altijd tot in de puntjes verzorgd, tot aan de stoep toe. Vanuit haar geïsoleerde leefomgeving wilde Ria elke dag die haar gegeven was ten volle leven, in de mooie tijden, maar ook toen het minder ging. Ze heeft veel geleden het laatste jaar; haar familie had haar die tijd graag bespaard. Moge Ria nu rusten waar alle strijd gestreden en alle leed geleden is.

Betsy de Vrucht – van de Geijn

*** 16 februari 1936 † 18 december 2024**

Twee maanden nadat haar man Gerard is heengegaan is Betsie de Vrucht overleden. Haar zoon en dochter vertelden: "Ondanks dat moeder gewoon verder ging met de boodschappen op de fiets in Wijchen viel haar dit zwaar, te zwaar weten we nu." Ze beschreven Betsy, die graag toneelspeelde, in haar rollen in het leven. Ze was zorgzaam, als kind al, als echtgenote, als moeder, als oma, als vrouw die de vogels in de tuin niet aan hun lot overliet. Op verjaardagen zong ze via de telefoon 'Lang zal zij/hij leven' en er stond altijd soep klaar; ook om mee te nemen. Met een persoonlijke gebedsviering hebben we op 24 december afscheid van haar genomen.

Toon van Duifhuizen

*** 10 november 1934 † 21 december 2024**

Als jongste uit een boerengezin met zes kinderen heeft Toon gezien hoe omzien naar elkaar er in de praktijk uitziet. Hij heeft zich met zijn talenten levenslang ingezet voor de ander. In Hernen en op al die plekken waar hij verantwoordelijkheid mocht dragen. Hij was o.a. 25 jaar wethouder, zelfs nog even locoburgemeester. Welsprekendheid was zijn talent, maar als je in het dorp rondvraagt hoor je vooral van zijn warme persoonlijkheid, positieve karakter en wens om samen de schouders onder het dorp te blijven zetten. Toon zou hier beslist aan toevoegen dat dit nooit had gekund als Riet niet achter hem had gestaan om het gezin met drie kinderen draaiende te houden. Groot was dan ook het verdriet toen Riet in 2007 overleed. En wat Toon nooit had gedacht gebeurde: een nieuwe liefde die na zijn 80^e in de persoon van Stiny op zijn levensweg zou komen. Op zaterdag 28 december hebben

we in dankbaarheid voor het vele goeds afscheid van Toon genomen in de H. Judocuskerk te Hernen.

Wim van Boxtel

* 6 december 1932 † 27 december 2024

In de tekst van het overlijdensbericht van Wim van Boxtel staat: "Je moet eerst je gedachten laten fladderen, zwaan", zei de vlinder. "Dan pas jezelf", Wim is geboren te Amsterdam en opgegroeid in een gezin van dertien kinderen. Na diverse omzwervingen is hij in Wijchen komen wonen. Hij is getrouwd geweest met Henny de Bruijn. Uit hun liefde zijn twee kinderen geboren en hij was de trotse opa van twee kleinkinderen. Na het overlijden van Henny heeft hij een nieuwe liefde gevonden in Joke. Zij zijn 31 jaar samen geweest en hebben mooie jaren gehad. Wim was een zachtaardige, bescheiden, bezorgde en vriendelijke partner. De laatste vier jaren zijn wel moeilijk voor hem geweest. Hij werd opgenomen in La Verna, waar hij op 27 december 2024 rustig ingeslapen is. Wim stelde geen eisen aan het leven en heeft nooit geklaagd. Hij heeft het leven genomen zoals het hem gegeven was. Op het feest van Driekoningen, 6 januari 2025, heeft de afscheidsviering in het crematorium de Waalstede plaatsgevonden. Na de viering is zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aan de Ecklerlycweg te Wijchen.



Annie Lepoutre-Pastors

* 1 maart 1940 † 29 december 2024

Annie Lepoutre-Pastors werd geboren te Keent, behorende tot de toenmalige gemeente Overasselt. Na de middelbare school heeft zij de opleiding voor coupeuse gedaan. De kleding voor haar zussen en haarzelf, later voor haar kinderen en kleinkinderen is door haarzelf gemaakt. Tijdens het dansen heeft zij haar liefde voor het leven ontmoet. Cor Lepoutre is in 1965 met haar getrouwd en samen hebben zij

vier kinderen gekregen en mocht ze oma worden van negen kleinkinderen. Zij heeft altijd voor haar gezin gezorgd. Zij hield van koken en er waren altijd goede maaltijden. De broodtrommels voor haar kinderen stonden stevast naast het ontbijtbord klaar. Zij is jaren bestuurslid van de Batenburgse KVO geweest en lid van de bridgeclub. Ook voor de kerken van Batenburg en Niftrik heeft zij zich verdienstelijk gemaakt. Haar leven is niet altijd over rozen gegaan. Zij is veel ziek geweest en is meermalen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Op tweede kerstdag gaf zij te kennen dat het niet goed ging. Op zondag 29 december 2024 is zij in haar vertrouwde omgeving en in het bijzijn van allen die haar lief waren, rustig ingeslapen. Tijdens de viering op zaterdag 4 januari 2025 in de H. Judocuskerk te Hernen

hebben wij van haar afscheid genomen. Na deze viering is haar lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aan de Kasteelse Allee te Batenburg.

Toos Janssen-Vink

* 23 februari 1927 † 3 januari 2025

"Jouw lange levenspad ging niet altijd over rozen. Wat hebben we veel van je geleerd: het doorzetten, de bescheidenheid en eenvoud, de betrokkenheid bij anderen, het altijd positief blijven, de behulpzaamheid, de gastvrijheid en gezelligheid. Met jou als voorbeeld zullen we doorgaan als jouw eigen Team Toos. (..) wij zijn dankbaar dat wij je zo lang letterlijk in ons midden mochten hebben." Zo nam de familie afscheid van hun moeder, oma en omi, toen ze op vrijdag 10 januari begraven werd bij haar man Bertus in Overasselt. 'Niet klagen, maar dragen' was karakteristiek voor haar levenshouding en geloof. Mogen de engelen haar de hemel in dragen.

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp
Frits Hendriks
Piet van Kerkhof
Donny Merx
Theo van der Weegen

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/ kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.

MOMENT VAN 'REFLECTIE EN VERBINDING'



Nu de dagen nog kort zijn en de winterkou ons binnenhoudt, nodigt deze periode uit tot bezinning. De drukte van de feestdagen ligt achter ons, maar de waarden die we met Kerstmis centraal stellen, blijven belangrijk: tolerantie, saamhorigheid en liefde voor elkaar.

De vernielingen bij de kapel en grot van de Antonius Abt kerk in Wijchen hebben velen in onze gemeenschap geraakt. Verdriet en boosheid zijn begrijpelijk, maar juist in deze emoties schuilt een kans. Een kans om samen, als gemeenschap en samen met de vrijwilligers van de parochie, te laten zien dat wij sterker zijn dan verdeeldheid en onbegrip. Dat wij niet blijven stilstaan bij wat fout ging, maar ons richten op herstel, verbinding en het goede in elkaar.

Het kerstverhaal herinnert ons eraan dat mensen van alle achtergronden – herders, koningen, arm en

rijk – samenkwamen rond de geboorte van Jezus. Zij lieten hun verschillen los en stonden samen in verwondering en liefde rond dat ene kleine kind. Die boodschap van verbondenheid is tijdloos en actueler dan ooit.

Ook nu, in deze winterse periode, kunnen we ons laten inspireren door die gedachte. Laten we elkaar blijven opzoeken, met een open hart en zonder oordeel. De echte verandering begint immers bij onszelf: in hoe we kijken naar anderen, hoe we luisteren en hoe we bijdragen aan een hechtere gemeenschap.

Laat deze winter een tijd zijn waarin we samen warmte brengen, niet alleen met lichtjes en kaarsen, maar vooral door naar elkaar om te zien. Want juist in tijden van kou en donkerte kunnen we het verschil maken, door in kleine daden van vriendelijkheid en begrip een stukje licht te brengen in onze eigen omgeving.



Piet van Erp

Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627	
Frits Hendriks	priester	024-6412627	frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
Jack Steeghs	pastoraalwerker	06-26989411	jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042	lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

H. Antonius Abt | Oosterweg 4
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woziksestraat 324
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19
6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6412627

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

WINTER

Terwijl ik dit schrijf is de kersttijd net afgesloten. De versieringen zijn opgeruimd, de boom staat op het terras te wachten tot de grond genoeg ontdooit is om hem weer te kunnen planten. Het huis ziet er kaal en leeg uit. Vóór december was dit normaal en over een poosje is het dat ook weer. Maar nu, zo vlak na de overdaad van kerst, is het vooral even ongemakkelijk leeg.



Dat past bij het seizoen. In de winter is ook de natuur kaal en leeg. Nu is ook de tijd dat we dat tot ons kunnen laten doordringen. In het begin van de winter zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. Dan staan we vooral stil bij het groeiende donker en de hoop dat met Kerstmis het licht (of het Licht) weer komt. Een tijd vol drukte, muziek, gezelligheid, activiteiten.

Maar die tijd is nu voorbij. De dagen worden wel weer wat langer, maar het is nog steeds koud en guur. Dit is de tijd dat de stilte binnenkomt.

Dat is niet altijd makkelijk. Het is niet voor niets dat januari door veel mensen met depressieve klachten als de zwaarste maand wordt ervaren. Het klinkt zo mooi als we met kerst de hoop uitspreken dat we het licht mee mogen dragen door de komende maanden. Maar hoe doe je dat als je het huis nauwelijks uitkomt vanwege het slechte weer, de dagen donker en koud zijn en de tekenen van nieuw leven zich nog niet laten zien?

Toch biedt deze tijd van stilte en inkeer ook een kans. Een kans om de leegte even leeg te laten. Om geen goede voornemens te maken voor allerlei activiteiten – en dus ook niet de daarbij horende druk en verwachtingen. Geen oordelen en meningen. Niet op zoek gaan naar schreeuwende opiniemakers op tv of andere media. Je niet laten meeslepen door wat allemaal 'moet'. Je niet druk maken over wat anderen van je denken. Je niet druk maken over wat jij over anderen denkt. Nu even niet. Probeer het maar eens.

Gemakkelijk is dat niet. We zijn zo gewend om altijd bezig te zijn. Om overal iets van te vinden.

"Stilte gaat niet over stilte.

*Stilte gaat over zwijgen.
Als je zwijgt, wordt het stil.*

Stilte is een gevolg van zwijgen en geen doel op zich.

In de stilte die volgt op het zwijgen kun je gaan opletten. En dan merk je hoe het licht kan vallen op dingen die eerst verborgen leken."

(Maria van Mierlo)

Ik hoop dat het me lukt deze winter om te leven naar deze woorden. Om dan met des te meer vreugde straks de nieuwe lente te begroeten.

pastor Lara van der Zee



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind februari 2025 uit. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) inleveren vóór 6 februari 2024** apostelbode@detwaalfapostelen.nl of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.