

# DE APOSTELBODE

Jaargang 15 | nummer 2 maart 2025



**De Twaalf**  
*Apostelen*



H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij,  
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen,  
H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen,  
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik,  
H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

## WAAR IS VASTEN VOOR?



Het helpt ons na te denken over de belangrijke dingen die we niet doen over het overdreven belang dat we aan het materiaal hechten.



Het is een manier om vergeving voor onze zonden te vragen, een teken van nederigheid en berouw.



Het geeft ons de mogelijkheid om ons voedsel te delen met degenen die niets te eten hebben.

## Inloopmorgen



De Twaalf Apostelen- Wijchen en omgeving

Op dinsdagmorgen 11 en 25 maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!



Nel, Toos en Waldi

Actie  
Kerkebalans



Actie  
Kerkebalans

DOET U AL MEE? REKENING:

NL65 RABO 0135 4634 59

O.V.V. ACTIE KERKBALANS

Parochie De Twaalf Apostelen  
Wijchen



Als u hebt meegedaan met Actie Kerkebalans, hartelijk dank.

## OM TE NOTEREN



Voor actueel nieuws kijk op onze website [www.detwaalfapostelen.nl](http://www.detwaalfapostelen.nl) en volg de media.

**23 FEBRUARI 12-13.30 UUR DE KIJKZOLDER-PAROCHIECENTRUM**  
Expositie 'Bij ons thuis'. Oosterweg 4 Wijchen

**25 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

**27 FEBRUARI 19.30 – 21.30 UUR MAMRE DRUTEN**  
Film: 'De Pijn op het Platteland'

**6 MAART 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN (VOS)**  
Film: 'Médecin de Campagne'

**6 EN 7 MAART 20.00 UUR ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN**  
Duo (piano en cello): deelnemers aan de internationale masterclass voor kamermuziek

**10 MAART 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN (VOS)**  
Samen vasten-Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel

**11 MAART VANAF 10.00 UUR PAROCHIECENTRUM**  
Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

\* **11 MAART 14.00 – 15.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**  
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

**13 MAART INLEVERDATUM KOPIJ**  
Apostelbode: Nr. 3 (2025)

\* **12 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**  
(digitaal m.b.v. Teams, [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl))

**17 MAART 20.00 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**  
Samen vasten - Activiteiten Voedselbank, Ernie Drissen, voorzitter Voedselbank Wijchen-Beuningen

**19 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**  
(digitaal m.b.v. Teams, [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl))

**24 MAART 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN (VOS)**  
Samen vasten - Bijbel creatief

\* **26 MAART 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**  
(digitaal m.b.v. Teams, [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl))

**28 MAART AANVANG 14.30 UUR EMMANUELKERK WIJCHEN**  
Film: 'Good Will Hunting'

**30 MAART 12.00-13.30 UUR DE KIJKZOLDER-PAROCHIEMUSEUM**  
Expositie 'Bij ons thuis' Oosterweg 4 Wijchen

**30 MAART 14.00-16.00 UUR DE SCHAKEL WIJCHEN (VOS)**  
Expositie 'Opstanding'

**31 MAART 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN (VOS)**  
Samen vasten - een diëtiste over vasten

\* **1 APRIL 14.00 – 15.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN**  
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

\* **2 APRIL 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**  
(digitaal m.b.v. Teams, [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl))

**3 APRIL 19.30 UUR DE SCHAKEL, WIJCHEN (VOS)**  
Film: 'The Old Oak'

**7 APRIL 19.30 UUR PAROCHIECENTRUM WIJCHEN (VOS)**  
Samen vasten - Vasten in verschillende religieuze tradities

\* **9 APRIL 19.30 – 20.30 UUR BIJBELDELEN IN DE VASTENTIJD**  
(digitaal m.b.v. Teams, [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl))

\* *aanmelden verplicht*

## SAMEN VASTEN



Vasten is meer dan snoepjes bewaren in de vastentrommel. Tijdens deze veertigdagentijd gaan we samen ontdekken wat vasten kan betekenen voor ons en steunen we elkaar bij onze voornemens. We gaan samen op weg. Elke maandag komen we bij elkaar. Er is tijd om ervaringen uit te wisselen en elkaar te

bemoedigen en inspireren. Daarnaast is er een verdieping van het thema vasten vanuit verschillende invalshoeken om zo nieuwe inzichten te krijgen in onze relatie met voedsel.

Het is fijn om dit samen te doen gedurende de hele vastentijd, maar de avonden zijn ook los te bezoeken.

Data: 10, 17, 24, 31 maart en 7 april, telkens vanaf 19.30 uur in het parochiecentrum in Wijchen, tenzij anders vermeld.

### 10 maart: Opening

Inleiding: wat is vasten? We schetsen kort de achtergrond van vasten in de katholieke traditie. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling: Wat zijn onze eigen ervaringen? Wat zijn onze voornemens? Hoe kunnen we elkaar helpen om dat vasten vol te houden?

### 17 maart: Voedselbank

Voor sommige mensen is vasten geen keuze, maar noodzaak omdat ze simpelweg niet genoeg geld hebben om voldoende eten te kopen. Gelukkig biedt de Voedselbank dan hulp.

Ernie Drissen (voorzitter Voedselbank Wijchen) komt op deze avond uitleg geven over wat de Voedselbank is en wie daar gebruik van maken.

*Let op: deze avond vindt plaats om 20.00 uur in de Emmanuelkerk (Homberg 25-37)*

### 24 maart: Bijbel creatief

Deze avond laten we ons inspireren door een Bijbeltekst die we creatief en tegelijk meditatief gaan verwerken door 'bible journaling'. We gaan tekenen, schilderen en/of handletteren n.a.v. een Bijbeltekst.

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen  
Tel: 024-6412627 | [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl)  
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368  
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen:  
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)  
**Website <https://detwaalfapostelen.nl/>**

### 31 maart: Een diëtiste over vasten

Connie Visser geeft een toelichting over de kracht en de gevaren van vasten vanuit het oogpunt van een diëtiste. Daarbij zullen we ook leren over een gezonde omgang met voedsel.

### 7 april: Vasten in verschillende religieuze tradities

Ruim over de helft van de veertigdagentijd, nemen we de tijd om met elkaar te bespreken hoe het vasten verloopt. Wat gaat goed? Wat levert je dat op? Wat kost moeite?

We gaan op deze avond ook op bezoek bij andere religieuze tradities om daar iets van op te steken.

### 14 april: Stille dag

Op de maandag in de Goede Week is er weer een stille middag. In de middag zijn er inleidingen en stilte, vervolgens eten we samen een eenvoudige maaltijd en sluiten af met een viering in de kerk.

Meer informatie: pastor Lara van der Zee



## VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de periode van 5 april t/m 4 mei. Kopij kan tot en met 13 maart per e-mail worden gezonden naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl), of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

## INHOUDSOPGAVE

pagina 2-11	Algemeen
pagina 3	Samen vasten
pagina 4	VOS-Film-Apostelbode digitaal
pagina 5-6	Koos Leemker
pagina 6	Puzzel
pagina 7-8	In gesprek met...
pagina 8	Bijbeldelen-Voedselbank
pagina 9	Vastenactie
pagina 10	Passion 2025 Kamermuziekfestival
pagina 11	Apostelen 2.0
pagina 12-14	Vieringschema
pagina 15	H. Antonius Abt Wijchen
pagina 16	H. Anna Bergharen H. Antonius Abt Nederasselt
pagina 17	H. Judocus Hernen
pagina 18	Emmanuel Wijchen
pagina 19	H. Damianus Niftrik H. Victor Batenburg
pagina 20	H. Antonius Abt Overasselt
pagina 21-22	Wij gedenken
pagina 23	Leven in perspectief
pagina 24	De pastor aan het woord

## VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

### FILM: MÉDECIN DE CAMPAGNE

Ergens op het Franse platteland woont en werkt een huisarts, iedereen kan altijd op hem rekenen. Maar dan wordt hij zelf ziek en komt een jonge arts hem bijstaan. Kan zij die onvervangbaar geachte dokter vervangen?

Film, De Schakel, donderdag 6 maart, 19.30 uur.



### EXPOSITIE: OPSTANDING

Paul Oosterhoff maakt al ruim twintig jaren tegen Pasen een glas-in-loodraam met een bijpassend gedicht om een bepaald aspect van de paasboodschap te doen oplichten. Nu worden de glas-in-loodwerken en de bijbehorende gedichten tentoongesteld.

De Schakel, zondagen van 30 maart t/m 20 april van 14.00 – 16.00 uur.

### SAMEN SCHRIJVEN: WOORDEN VAN KLEUR IN KADERS VATTEN

De expositie van Paul Oosterhoff geeft een voorbeeld van hoe men ideeën 'zichtbaar' kan maken. Met elkaar nadenken en schrijven op basis van dat uitgangspunt, kan inspirerend werken. Zo proberen we individueel of samen korte verhaaltjes of gedichten te schrijven vanuit ieders eigen ervaringen of emoties. Niets moet, alles mag.

De Schakel, dinsdagen 1 en 8 april, 10.00 uur.

### FILM: THE OLD OAK

Voor degenen die deze film in de Emmanuelkerk in december niet konden zien nu een herkansing in De Schakel.

De laatste kroeg in een oud en vervallen mijnwerkersstadje in Noord-Engeland dreigt te sluiten, ondanks de belangrijke sociale functie voor de bewoners. De komst van Syrische vluchtelingen zorgt voor extra spanningen in het stadje. Maar dan geeft de vriendschap tussen de kroegbaas en een Syrische fotografe ineens nieuwe hoop.

Film, De Schakel, donderdag 3 april, 19.30 uur.



Meer informatie kunt u vinden in het bekende 'Blauwe Boekje'

## FILM IN DE EMMANUEL



Op 28 maart wordt de film 'Good Will Hunting' gedraaid in de Emmanuelkerk.

Will Hunting werkt als schoonmaker. Verder bestaan zijn dagen voornamelijk uit vechten en het omzeilen van de wet. Op een dag blijkt dat hij een uitzonderlijk talent heeft voor wiskunde. Een leraar wil dit talent uitbouwen. Hij merkt echter al vlug dat Will behoorlijk overhoop ligt met zichzelf en zijn omgeving. De enigen die hem kunnen helpen zijn een psycholoog (die bewondering voor hem heeft) en een studente geneeskunde (die verliefd op hem is). Zullen zij erin slagen om Will uit z'n isolement te halen?

De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

## APOSTELBODE DIGITAAL

Iedere parochiaan kan de papieren versie van de Apostelbode blijven ontvangen, maar u kunt hem ook van internet lezen of downloaden ([www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/](http://www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/)).

U kunt er ook voor kiezen om het nieuwe nummer telkens per e-mail toegestuurd te krijgen.

Daartoe stuurt u een e-mail naar [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl). Daarbij kunt u vermelden of u de papieren versie wel of niet wil blijven ontvangen.

De redactie



## ENCYCLIEK DILEXIT NOS

### *HIJ HEEFT ONS LIEFGEHAD*

Op 24 oktober 2024 publiceerde paus Franciscus zijn vierde encycliek onder de titel 'Dilexit Nos' (Hij heeft ons liefgehad). Deze woorden zijn ontleend aan het evangelie van Johannes. Zijn eerste encycliek 'Lumen Fidei' (Over het geloof) stamt uit 2013.

Daarna verschenen twee sociale encyclieken, die wereldwijd grote indruk maakten: 'Laudato Si' in 2015 over de huidige milieuproblematiek en in 2020 'Fratelli Tutti' (over de broederlijkheid en de sociale vriendschap). De encycliek 'Dilexit Nos' wordt sterk gekoppeld aan de beide voorgaande sociale encyclieken.

Een encycliek is een pauselijke rondzendbrief, genoemd naar de eerste woorden in het Latijn. Dit pauselijk document is van leerstellige aard, maar niet per se onfeilbaar. Een paus kan hierin zijn eigen opvattingen en inzichten verwoorden. Het document is bestemd voor de kerkleiders wereldwijd en via hen ook voor alle gelovigen en belangstellenden. In de encycliek 'Dilexit Nos' verkent paus Franciscus de traditie en de relevantie van het denken over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus en hij roept op tot een vernieuwing van de authentieke devotie om de tederheid van het geloof, de vreugde van het dienen en de vurigheid van de missie op te wekken. Deze opwekking is betekenisvol voor de huidige wereld, die haar hart verloren lijkt te hebben.

Deze encycliek verscheen bij de 350<sup>e</sup> verjaardag van de eerste manifestatie van het Heilig Hart van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque in 1673. Het jubileum wordt afgesloten op 27 juni 2025. (Juni is de maand van het H. Hart.) De paus wil de devotie tot het Heilig Hart weer nieuw leven inblazen. De encycliek heeft vijf hoofdstukken.

### **1. TERUG NAAR HET HART**

Dit hoofdstuk is een filosofische-theologische beschouwing over het symbool van het hart en zijn diepste betekenis. We moeten terug naar het hart in de huidige wereld waarin we louter consumenten en slaven van de markt dreigen te worden. De oorsprong van deze negatieve ontwikkeling ligt in het hellenisme (de Griekse Oudheid) en de voor-christelijke tijd. Maar ook in de moderne stromingen van rationalisme en materialisme.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een gebed van de paus, waarin hij het doel van de encycliek verwoordt. 'Ten overstaan van het Hart van Christus vraag ik de Heer opnieuw om medelijden te hebben

met deze lijdende wereld, waarin Hij heeft willen verblijven als een van ons. Moge Hij de schatten van zijn licht en liefde uitstorten, opdat onze wereld, die voorwaarts blijft gaan ondanks oorlogen, sociaal-economische ongelijkheden en manieren van gebruik van technologie die de mensheid bedreigen, datgene mag hervinden wat het meest belangrijk en noodzakelijk is: haar hart.'



### **2. HET KRUIS: EEN WOORD VAN LIEFDE**

Dit deel is gewijd aan de daden en woorden van liefde van Christus. Er wordt verteld over zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, de overspelige vrouw, de blinde. Het sterkste aspect van zijn liefde is het kruis. Deze encycliek is heel persoonlijk ingekleurd. Het is een puur geestelijke overdenking, vaak heel poëtisch verwoord. Hij verwijst naar de Griekse dichter Homerus en de Russische schrijver Dostojevski.

### **3. GEEN ONTLICHAAMDE SPIRITUALITEIT**

De paus houdt een pleidooi voor de devotie tot het H. Hart van Christus. Hij verwijst naar de volksdevotie-praktijken en beveelt de devotie op de eerste vrijdag van de maand aan, evenals de eucharistische aanbidding. Wij moeten een ontlichaamde spiritualiteit, die zich in onze geseculariseerde samenleving voordoet, tegengaan. Spiritualiteit is veel breder. Lichaam en geest zijn één. De paus heeft een somber beeld van onze 'vloeibare wereld' zonder kern en fundament. Hij illustreert zijn opvatting met hartverscheurende beelden uit oorlogsgebieden, waarvan de kranten vol staan. Laten we overvloedig putten uit de geschiedenis van de spiritualiteit, die talloze heilige voorbeelden kent.

### **4. DE SCHOOL VAN HEILIGEN**

Hier komt de H. Schrift ter sprake. Het Hart kan ons dichter bij het evangelie brengen. Maar ook de vroege christenen, de heiligen gedurende de kerkgeschiedenis en mystieke schrijvers komen aan bod.

Aan de orde komen o.a. de al genoemde Margaretha Maria Alacoque. De kern van haar boodschap is, dat het Hart van Jezus de mens zo heeft liefgehad, dat het niets heeft gespaard; zichzelf volledig heeft leeggemaakt en verteerd om hun zijn liefde te tonen. Verder komen ter sprake: Franciscus van Sales, Theresia van Lisieux en de Poolse zuster Faustina.

### **5. UNIVERSELE BROEDERSCHAP**

Hier noemt de paus met bewondering de op 15 mei

2022 heilig verklaarde Charles de Foucauld (1858 – 1916), die in 1916 in de woestijn in Algerije werd vermoord. De liefde van Christus kan een hart geven aan deze wereld en de liefde doen herleven. De Kerk heeft deze liefde ook nodig om achterhaalde structuren en zorgen, buitensporige gehechtheid aan eigen ideeën en fanatisme tegen te gaan. De oproep tot universele broederschap verwijst hier naar de vorige encycliek 'Fratelli Tutti'.



We moeten blijven proberen onze zondigheid te overwinnen. Ons vertrouwen in Christus zal worden versterkt door zijn liefde, die heerst in ons hart.

Uit het werk van Gertrud von Le Fort: 'Lofzang op de Kerk' wordt tot slot onderstaand gebed geciteerd:

"Heilig Hart, goddelijk Hart, almachtig, purperen geheim van alle dingen, Wees bemind, Liefde, eeuwige Liefde, Wees voor eeuwig bemind."

Koos Leemker

**EVEN PUZZELEN CIJFERCODE**

©L.B.

Elk getal staat voor een letter.  
 Gelijke cijfers = gelijke letters.  
 Bij de juiste oplossing leest u van links naar rechts een zin.

22	9		14	10	5	18	25	23	1		13	23	23	1	
	E				A		T		R		V			R	
20	9	25		18	5	1	8	5	13	5	16		13	24	8
	E	T			A	R		A	V	A			V		
22		12	9		11	6	5		21	25	5	15	15	9	8
			E				A			T	A			E	
	24	8		17	19	18	20	9	8		2	19		20	9
					IJ			E				IJ			E
25		1	19	7	9		1	23	23	3	21	18	20	9	
		R	IJ		E		R							E	
16	9	13	9	8		4	23	26	9	4	9	26	22	©	L.B.
	E	V	E			Z			E	Z	E				

1 R	2	3	4 Z	5 A	6	7	8	9 E
10	11 Q	12	13 V	14 X	15	16	17	18
19 IJ	20	21	22	23	24	25 T	26 G	©

*Je moet er begrip en respect voor hebben dat een ander het anders kan doen dan jijzelf.*



"Wij wonen nog in Bergharen, maar eigenlijk wonen wij dichterbij Druten", zegt Toon Zoetekouw.

Ik ben in oktober 1937 in Bergharen geboren en heb mijn kindertijd hier kunnen doorbrengen, de kleuterschool en de lagere school. Daarna ben

ik naar de mulo gegaan in Druten. In tegenstelling tot veel kinderen uit die tijd mocht ik doorstuderen. En dat heb ik aangegrepen om langzaam steeds verder op te klimmen als ambtenaar. Ik heb bij diverse gemeenschappen gewerkt, zoals Horssen, Bergharen, Appeltern, weer terug naar Horssen en tussendoor heb ik mijn militaire diensttijd vervuld. Tenslotte ben ik in Malden geëindigd als hoofd bestuurszaken. Ik mocht diverse opleidingen en cursussen volgen. Je kunt wel zeggen dat ik door inzet van Ger en mijzelf zover ben gekomen. Ik heb vijfendertig jaar in Malden gewerkt en gewoond. Wij woonden goed in Malden, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vlak voor mijn pensionering zijn wij weer teruggegaan naar Bergharen, naar het huis van de ouders van Ger, mijn vrouw. Wij wonen nog geen tweehonderd meter van het bordje 'Einde Wijchen' maar toch horen wij er echt bij, hoor. Wij hebben nooit spijt gehad van onze verhuizing want wij wonen hier prachtig. Het huis is indertijd aangepast en wij wonen hier samen met een broer van Ger.

#### **JEUGD**

Wij hebben een mooie jeugd gehad. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Het was net na de oorlog, dus het was allemaal niet zo rijk. Het heeft bijvoorbeeld een aantal jaren geduurd voor ik een fiets kreeg. Ger woonde iets verder weg van de kerk en de school. Zij had al eerder een fiets. Mijn moeder herinner ik mij als een erg gelovige vrouw. Mijn vader was moderner, hij paste misschien wel meer in deze tijd. Maar ik heb geen trauma's overgehouden aan mijn jeugd hoor, ook niet aan de kerk en niet aan de oorlog. Wij hebben geen honger gehad, want wij hadden thuis een grote moestuin. Ik herinner mij vaag de luchtgevechten van de Duitsers en de geallieerden. Niet meer.

#### **HET KERKELIJK LEVEN**

Ik heb de kerk ervaren als een plicht. Wij gingen lopend naar school en de kerk. Zo ging dat vroeger. Op zondagen gingen wij meestal drie keer per dag naar de kerk. De vroegmis, de hoogmis en in de middag naar het lof. Wel lopend natuurlijk. Je wist niet anders. Mijn vader ging ook mee naar de kerk. Mijn moeder kon niet elke keer mee, want zij heeft veel gesukkeld met haar gezondheid. Het kerkelijk leven was heel aanwezig in het dorpse leven indertijd. Je zei bijvoorbeeld heel eerbiedig: "Dag mijnheer pastoor". Aan de ene pastoor heb ik wel betere herinneringen dan aan de andere. Pastoor Thijssen was mijn favoriet. Aan pastoor Loversbosch heb ik geen leuke herinneringen. Maar daar wil ik nu niet verder over uitweiden. Hij heeft veel gedaan voor Bergharen.

#### **RESPECT EN DIENSTBAARHEID**

Ik denk dat de kerk veel heeft bijgedragen aan hoe ik in het leven sta. Daar heb ik ook mijn manier van leven ontwikkeld. Het leven zoals het werd voorgehouden door je ouders, door de kerk en de school. Dat was respect, dienstbaarheid, werken en begrip hebben voor een ander. En dit heb ik geprobeerd in mijn leven toe te passen. Bijvoorbeeld in mijn werk vond ik dat je als ambtenaar altijd dienstbaar moest zijn. Maar je moet je ook inzetten voor anderen in je dagelijks leven en niet alleen in je werk. Ger en ik hebben twee jongens. Ook bij hen hebben wij geprobeerd dit over te brengen in de opvoeding.

Om eerlijk te zijn, wij zijn geen trouwe kerkgangers. Ik heb mijn eigen mening daarover.

Ik kan bijvoorbeeld ontroerd raken door de liedjes van Huub Oosterhuis. Jammer dat die niet meer mogen worden uitgevoerd in de kerk\*. En als er een dienst is op de Kapelberg, dan ontroeren mij eigenlijk bijna alle Marialiedjes. Ik vind dat als ik in de kerk ben tijdens de dienst minder emotie heb. En bij een preek vind ik dat als je daar zit, dan zijn een paar woorden eigenlijk wel genoeg om die mee te nemen naar het dagelijks leven. Maar daar waar het stil is, komen meer gedachten los.

#### **VRIJWILLIGERSWERK**

Toen wij in 1994 weer terugkwamen in Bergharen ben ik actief mee gaan doen bij de KBO (Katholieke Bond Ouderen) en het verenigingsblad 'Nieuw Leven', het dorps huis, en het maandblad 'Op de hoogte'. Maar ik ben vooral met de toenmalige KBO druk geweest. Tegenwoordig heet dit de seniorenvereniging. Activiteiten waren indertijd rikken, breien, haken, biljarten en jaarlijks een reisje. En het bestuur deed alles! Het was bijna een werkweek.

Rond 2000 is een grote omslag gemaakt. In 1996 ben ik bestuurslid geworden en heb ik mij ingezet voor een modernere versie van onze vereniging. Bij elke activiteit kwam een werkgroep, waardoor het bestuur werd ontlast. Een bestuur is om te besturen, de grote lijnen in de gaten houden en voorwaarden-scheppend. Mijn mening is dat als je iets kunt doen wat je interesseert, en als je je betrokken voelt, dan gaat het goed met vrijwilligers. Anders haken zij voortijdig af.

#### DE MEESTE MENSEN DEUGEN?

Ja, ik vind dat de meeste mensen deugen, al zit er soms wel een dissonant tussen. Het is van invloed hoe tolerant je zelf bent. Je moet er begrip en respect voor hebben dat een ander het anders kan doen dan jijzelf. Kijk naar de ander en help de ander. Dat is in mijn leven mijn motto geweest.

Interviewer: Marium Lahm

\* Aanvulling door de redactie: De liedjes van Huub Oosterhuis worden wel in onze kerken gezongen. Onze bisschop staat dit toe.



#### WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen  
<https://wijchensewereldwinkel.nl>

In de Wijchense Wereldwinkel hebben we altijd wel een aantal unieke beelden van het kunstenaarsduo Etta (ontwerpster) en Roberto (klei-specialist). Samen hebben zij in Mexico een bedrijf opgericht waar inmiddels zestien mensen werken waarvan de meesten vrouw zijn. Waar deze vrouwen eerder weinig kans hadden op de arbeidsmarkt, krijgen ze nu interne opleidingen en zijn er goede arbeidsomstandigheden. De beelden worden gemaakt van lokale klei en gebakken in een oven. Na het bakken brengen ze een dunne laag pasta aan voor het egaliseren en een grondlaag van olie verf. De unieke kleuren worden tot slot in minimaal drie lagen aangebracht en twee keer afgelakt. Zo krijgt ieder beeld een eigen uitstraling en karakter.



#### BIJBELDELEN



In Bijbeldelen komen we wekelijks (digitaal) samen op verhaal, bij een van de zondagslezingen van het navolgende weekend.

Daarover gaan we met elkaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze tekst. Misschien springen er enkele woorden uit die in ons hart iets doen weerklinken. Samen proberen we zo op het spoor te komen van de betekenis van oude woorden voor ons leven nú.

Voor de gesprekken maken we gebruik van een digitale samenwerkingsapp. Je kunt eenmalig of meerdere keren via pc of laptop deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een of meerdere groepen. Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, mail en telefoonnummer: [info@detwaalfapostelen.nl](mailto:info@detwaalfapostelen.nl)

Alle data op een rij:

- Woensdag 12 maart 2025: 19.30 – 20.30 uur
- Woensdag 19 maart 2025: 19.30 – 20.30 uur
- Woensdag 26 maart 2025: 19.30 – 20.30 uur
- Woensdag 2 april 2025: 19.30 – 20.30 uur
- Woensdag 9 april 2025: 19.30 – 20.30 uur
- Woensdag 16 april 2025: 19.30 – 20.30 uur

Pastoraal team  
parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

#### VOEDSELBANK



De Voedselbank heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van de Emmanuelkerk. Dit zou een mooie bestemming zijn voor een kerkgebouw omdat we hierdoor waarmaken dat we er willen zijn voor wie het (even) zelf niet redt. We doen dit al regelmatig door inzamelingen te houden voor de Voedselbank.

Toch zijn er ook vragen over het werk van de Voedselbank en de mensen die daar gebruik van maken. Om dit werk toe te lichten en antwoord te geven op vragen komt Ernie Drissen, voorzitter van de Voedselbank Wijchen-Beuningen, op maandag 17 maart naar de Emmanuelkerk.

Maandag 17 maart 2025 om 20.00 uur in de Emmanuelkerk.



## VASTENACTIE 2025

Voor het jaar 2025 is geen enkel verzoek van een instelling uit de parochie De Twaalf Apostelen gekomen. Dit betekent dat er wederom geen project Eigen Doel is. Daarom gaat de parochie zich inzetten voor het onderstaande centrale project van de landelijke Vastenactie.

### **THEMA: EEN BETER BESTAAN VOOR DE VROUWEN IN OEGANDA**

In 2025 gaan we voor de Vastenactie-campagne naar Oeganda, naar Kasese om precies te zijn. We ontmoeten daar een aantal vrouwen, die ondanks harde tegenslagen toch iedere dag opnieuw de moed vinden om in beweging te komen. Het begon allemaal met een droom. De droom van Mary Biira, die de vrouwen uit haar parochie en de omliggende gemeenschappen een beter bestaan gunde. Ze vertelt hoe ze zelf van gft-afval briketten leerde maken, hoeveel voordelen de briketten haar gaven ten opzichte van houtskool en sprokkelhout en hoe haar droom zich nu verspreidt door de dorpen rond Kasese.

Alle maaltijden in Oeganda worden gekookt, of het nu ontbijt, lunch of avondeten is. Dat is de taak van de vrouwen en ze gebruiken daarvoor vuur, gestookt op hout of houtskool. Dat brengt echter de nodige risico's en uitdagingen mee. Hout en houtskool zijn duur, omdat het schaars is. Kasese ligt tegen het beroemde Queen Elizabeth National Park aan. Veel mensen gaan er op zoek naar hout, met alle risico's van dien legt Mary uit: "De mensen uit de dorpen gaan 's avonds naar het nationale park om hout te kappen. Dat is ver lopen, illegaal en levensgevaarlijk. Als de park-ranchers je betrappen, word je doodgeschoten of je wordt mishandeld en gevangen gezet. En er zijn natuurlijk de wilde dieren, zoals slangen, maar ook leeuwen. Als de dieren je doden, verdwijnt je voor altijd. Je kinderen blijven alleen achter."

Mary begon na te denken over een alternatief voor hout en houtskool. De vrouwen hadden het dagelijks nodig om te kunnen koken, maar tegen een hoge prijs, letterlijk en figuurlijk. Bovendien veroorzaakt vuur dat is gestookt op hout of houtskool veel rook en fijnstof, een fiks gezondheidsrisico voor de vrouwen en kinderen die er dagelijks aan worden blootgesteld: "En dus dacht ik na over een goed alternatief," aldus Mary.

Mary had in andere gemeenschappen gezien dat er stoven met briketten gebruikt worden om op te koken. Ze zag ook al het afval op de straten van haar eigen gemeenschap. "Toen ben ik begonnen met briketten maken van groenafval", vertelt ze. "Ik begon klein. Ik probeerde eerst verkoolde gft-resten tot briketten te kneden, maar ze vielen uit elkaar als ze droogden. Pas toen ik ontdekte dat zetmeel helpt de briketten te

binden, had ik een goed product dat ik kon gebruiken om te koken. Het voordeel van briketten is bovendien dat je er niet bij hoeft te blijven; bij hout of houtskool moet je steeds nieuwe brandstof toevoegen, maar de briketten blijven een paar uur branden en dat is genoeg om een maaltijd te bereiden. Ik kon tijdens het koken dus ook andere dingen doen".

Mary is nog niet klaar met dromen: "Ik vind het geweldig om te zien hoe de levens van de vrouwen veranderen dankzij het brikettenproject. Het is mijn droom dat over een paar jaar iedereen op zijn minst een klein bedrijf is begonnen om briketten te verkopen en dat het ze helpt hun levens blijvend te veranderen." Er moeten meer machines komen, omdat elke dag meer vrouwen willen meedoen aan het project. En dat betekent nu dat ze op elkaar moeten wachten omdat ze onvoldoende apparatuur hebben. Ook het drogen van de briketten is een belemmering. Ze worden gedroogd op rekken. Ze mogen niet nat worden, het drogen gebeurt nu binnen, maar dan duurt het lang voordat ze droog genoeg zijn om te gebruiken. Men wil graag een voorziening bouwen waar de briketten veilig kunnen drogen met behulp van speciale dragers.

### **HOE KUNNEN WIJ DEZE MENSEN DAARBIJ HELPEN**

Zoals voorgaande jaren zouden wij een huis-aan-huiscollecte houden. Helaas lukt dat niet meer, omdat er bijna geen collectanten zijn.

Een aantal geloofsgemeenschappen heeft besloten de collectezakjes in de Apostelbode te stoppen en verzoekt u het zakje met inhoud mee naar de plaatselijke kerk te nemen en daar in de daarvoor bestemde bus te doen.

Deze geloofsgemeenschappen zijn:

Paschalis Woezik;

H. Jozef Alverna;

Emmanuel Achterloo;

H. Antonius Abt Overasselt;

H. Victor Batenburg;

H. Antonius Abt Wijchen.

De bussen blijven tot en met maandag, tweede paasdag in de kerken staan. Mocht u geen zakje gekregen hebben, dan kunt u ze vinden bij de bus in de kerk.

De overige geloofsgemeenschappen hebben een eigen wijze voor de vastenzakjes. Het ophalen of inleveren geschiedt in de periode 7 april 2025 tot met 19 april 2025.

U kunt uw bijdragen ook overmaken op IBAN nummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Gouda, onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De parochiële werkgroep Vastenactie

## PASSION 2025

Ook dit jaar is het weer mogelijk om tijdens de passieperiode stil te worden bij het lijdensverhaal van Jezus Christus. De protestantse gemeente Rivierenland Oost, de evangelische gemeente Parousia in Wijchen en de rooms-katholieke parochie De Twaalf Apostelen organiseren samen het volgende programma.



### KRUIS IN PAROCHIETUIN

Het grote houten kruis wordt weer in de parochietuin opgesteld, om eenieder wekenlang de gelegenheid te geven toe te leven naar het sterven en de opstanding van Jezus Christus en stil te staan bij het verdriet en het lijden en de hoop en de verwachting in de huidige wereld.

Op donderdag 3 april zal de opstelling geopend worden om 9.30 uur.

Tot en met tweede paasdag kan iedereen overdag bij het kruis een kaars aansteken, een wens of gedachte opschrijven en elkaar in alle rust ontmoeten.



### WITTE DONDERDAG OP 17 APRIL

Na de viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen zal het houten kruis in een stille tocht vanaf het kerkplein naar de Schakel worden gedragen. Tegen 20.00 uur zal de stoet zich opstellen en we zullen op tijd in de Schakel zijn om daar op een groot scherm en in een passende omgeving samen de tv-uitzending van The Passion uit Terneuzen te kunnen beleven.

Theo van der Weegen

## INTERNATIONAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL

Op 6 en 7 maart is de Antonius Abtkerk van Wijchen gastheer van deelnemers aan het internationaal kamermuziekfestival dat georganiseerd wordt in de Euregio Rhein-Waal. Dit jaar staat het samenspel van een piano en cello centraal.



Rode draad door dit festival is een masterclass waarin talentvolle jonge musici uit veel landen door internationaal gerenommeerde musici verder worden opgeleid in hun spel. Onderdeel van de opleiding is het aanpassen van hun spel aan verschillende ruimtes.

Op 6 maart is in de Antonius Abtkerk een optreden van de Oekraïense Lidia Mashek (cello) en de Poolse Marek Kakol (piano). Zij spelen werken van Schuman, Sjostakovitsj en Auerbach.

Op 7 maart spelen de Roemeense Sofia Blandu (cello) en de Belgische Nicolas Absalom (piano) werken van Brahms en Franck.

Omdat de meeste deelnemers al veel podiumervaring hebben en hebben opgetreden in vermaarde concertzalen bent u verzekerd van prachtige muziek. Zoals een bezoeker het vorig jaar uitdrukte "Concertgebouwwaardig optreden en zo dichtbij". Beide dagen begint het concert om 20.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Entree is gratis, na afloop wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op 4, 5 en 8 maart zijn er van hetzelfde kamermuziekfestival ook optredens in de protestantse kerk in Bergharen.

Hein Kroft

## DOOP

Zaterdag 18 januari stond in het teken van de doop. Pastor Lara vertelde in de doopkapel van onze parochiekerk het verhaal van de doop van Jezus. Daarna gingen we in groepen uit elkaar om meer te leren over onze eigen doop. In de Andreasgroep hadden we het wel heel bijzonder, want Fenna en Zoë zouden later zelf worden gedoopt. Dat leverde natuurlijk de nodige zenuwen op. Toch hebben we nog aandacht besteed aan het doopwater, de doopnamen, de heilige olie en de doopkaars.

Op een gegeven moment ging pastor Frits weg om zich om te kleden en gingen wij weer terug naar de doopkapel, met allemaal dingen in de hand die we op het juiste moment moesten aangeven, zoals de doopschelpen, de doopkaarsen en een flesje doopwater. Daarin zat water uit de Jordaan, de rivier waarin Jezus is gedoopt. En nu dus ook Zoë en Fenna. Het was een hele belevenis.

Na de viering was er nasi, in verschillende soorten, met pindasaus en komkommer. Want na een frisse duik in de doop, kun je een flink bord eten goed gebruiken.

Andreasgroep



## GEDOOPT

5 januari: Imke van Raaij  
 18 januari:  
 Fenna en Zoë van der Wielen  
 26 januari: Evy Gijsbers  
 8 februari: Nino Vujica



## Vieringschema

**22 februari / 23 februari**  
• 7e zondag door het jaar

**01 maart / 02 maart**  
• 8e zondag door het jaar

**08 maart / 09 maart**  
• 1e zondag veertigdagentijd

**15 maart / 16 maart**  
• 2e zondag veertigdagentijd

lezingen - groen - ④	lezingen - groen - ①	lezingen - paars - ②	lezingen - paars - ③
✨ Eerste lezing: 1 Sam. 26,27-9.12-13.22-23 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 15,45-49 ✨ Evangelie: Lc. 6,27-38	✨ Eerste lezing: Sir. 27,4-7 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 15,54-58 ✨ Evangelie: Lc. 6,39-45	✨ Eerste lezing: Deut. 26,4-10 ✨ Tweede lezing: Rom. 10,8-13 ✨ Evangelie: Lc. 4,1-13	✨ Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18 ✨ Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1 ✨ Evangelie: Lc. 9,28b-36
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie <i>Apostelen 2.0</i> Familiekoor Frits Hendriks/Jack Steeghs/ Lara van der Zee	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Ton van Balveren	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Parnassuskoor Martin Claes	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Frits Hendriks  <b>14:00</b> English Mass English Choir Frits Hendriks
 <b>Emmanuel Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie 🍷 Emmanuelkoor Hennie Witsiers		 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenkoor Martin Claes	 <b>H. Jozef Alverna</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Gelegenheidskoor Lara van der Zee
	 <b>Sint-Joris Heumen</b> <b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Mazing Joy Frits Hendriks		
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoор Martin Claes	<b>zondag   H. Antonius Abt Nederasselt</b> <b>09:30</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Frits Hendriks  <b>zondag   H. Antonius Abt Overasselt</b> <b>11:00</b> Eucharistie <i>Carnaval</i>   Ceciliakoор Frits Hendriks 	 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Ceciliakoор Jack Steeghs	 <b>H. Johannes de Doper Balgoij</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes
	 <b>H. Anna Bergharen</b> <b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie <i>Carnaval</i> Muziekvereniging Muzanna Jack Steeghs	 <b>H. Anna Bergharen</b> <b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Woord en Communie Elckerlyckoor Jack Steeghs	
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoор Martin Claes	 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie <i>Carnaval</i> Samenzang Hennie Witsiers	 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoор Jack Steeghs	 <b>H. Damianus Niftrik</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Woord en Communie Parochieel Zangkoор Hennie Witsiers

<b>Vieringschema</b> <b>22 maart / 23 maart</b> • 3e zondag veertigdagentijd	<b>29 maart / 30 maart</b> • 4e zondag veertigdagentijd • Zondag Laetare	<b>05 april / 06 april</b> • 5e zondag veertigdagentijd	<b>12 april / 13 april</b> • Palmzondag
<b>lezingen</b> - paars - ④ ✨ Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15 ✨ Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12 ✨ Evangelie: Lc. 13,1-9	<b>lezingen</b> - roze - ⑤ ✨ Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12 ✨ Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21 ✨ Evangelie: Lc. 15,1-3.11-32	<b>lezingen</b> - paars - ① ✨ Eerste lezing: Jes. 43,16-21 ✨ Tweede lezing: Fil. 3,8-14 ✨ Evangelie: Joh. 8,1-11	<b>lezingen</b> - rood - ② ✨ Eerste lezing: Lc. 19,28-40; Jes. 50,4-7 ✨ Tweede lezing: Fil. 2,6-11 ✨ Evangelie: Lc. 22,14-23,56
 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Soli Deo Gloria (Gemengd) Martin Claes	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Familiekoor Martin Claes	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Emmanuelkoor Frits Hendriks	 <b>H. Antonius Abt Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie <i>Apostelen 2.0</i> Familiekoor Frits Hendriks/Jack Steeghs/ Lara van der Zee
 <b>Emmanuel Wijchen</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie ☕ Emmanuelkoor Martin Claes			 <b>H. Paschalis Baylon Woezik</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Herenkoor Ton van Balveren
		 <b>Sint-Joris Heumen</b> <b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Oecumenische Taizéviering New Challenge/Cantorij PKN Werkgroep	
 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoar Frits Hendriks		 <b>H. Antonius Abt Nederasselt</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Mazing Joy Frits Hendriks	 <b>H. Antonius Abt Overasselt</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Eucharistie Ceciliakoar Martin Claes
			 <b>H. Anna Bergharen</b> <b>zaterdag</b> <b>19:00</b> Eucharistie Elckerlyckoor Martin Claes
 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Frits Hendriks		 <b>Oude Sint-Victor Batenburg</b> <b>zondag</b> <b>11:00</b> Woord en Communie Samenzang Hennie Witsiers	 <b>H. Judocus Hernen/Leur</b> <b>zondag</b> <b>09:30</b> Eucharistie Parochieel Zangkoor Martin Claes

## BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op  YouTube

Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op  YouTube

### Wijchen | H. Antonius Abtkerk

iedere maandag	19:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere dinsdag	09:00 uur	Eucharistie. Martin Claes.
iedere woensdag	09:00 uur	Eucharistie met aansluitend stille Eucharistische aanbidding. Martin Claes.
iedere donderdag	09:00 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Eucharistie. <b>Aswoensdag</b> . Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.



### Wijchen | Emmanuelkerk

woensdag 05 maart	10:00 uur	Woord- en Communie. <b>Aswoensdag</b> . Lara van der Zee.
zondag 09 maart	17:00 uur	Kroatische viering.
vrijdag 14 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 11 april	09:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
zondag 13 april	17:00 uur	Kroatische viering.

### Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 28 februari	10:00 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
vrijdag 28 maart	10:00 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.

### Alverna | H. Jozefkerk

woensdag 05 maart	19:00 uur	Woord- en Communie. <b>Aswoensdag</b> . Lara van der Zee.
vrijdag 07 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 04 april	09:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.



### Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 21 maart	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
vrijdag 18 april	09:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

### Wijchen | Het Kompas

zaterdag 01 maart	17:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 08 maart	17:30 uur	Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 15 maart	17:30 uur	Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 22 maart	17:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.
zaterdag 29 maart	17:30 uur	Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 05 april	17:30 uur	Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 12 april	17:30 uur	Eucharistie. Frits Hendriks.

### Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 28 februari	19:00 uur	Eucharistie. <i>Carnaval</i> . Mazing Joy. Frits Hendriks.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Gebedsviering. <b>Aswoensdag</b> . Mazing Joy. Frits Hendriks.

### Overasselt | H. Antonius Abtkerk

woensdag 05 maart	16:00 uur	Gebedsviering. <b>Aswoensdag</b> . Frits Hendriks.
-------------------	-----------	--



### Heumen | Sint Joriskerk

woensdag 05 maart	14:00 uur	Gebedsviering. <b>Aswoensdag</b> . Frits Hendriks.
-------------------	-----------	--

### Batenburg | Stadswal

maandag 24 maart	10:00 uur	Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal 4 te Batenburg.
------------------	-----------	---

### Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 28 februari	10:00 uur	Woord- en Communie in dorps huis De Zandloper. Jack Steeghs.
woensdag 05 maart	19:00 uur	Woord- en Communie. <b>Aswoensdag</b> . Jack Steeghs.
vrijdag 28 maart	10:00 uur	Woord- en Communie in dorps huis De Zandloper. Jack Steeghs.



### Hernen | H. Judocuskerk

woensdag 05 maart	10:00 uur	Woord- en Communie. <b>Aswoensdag</b> . Jack Steeghs.
-------------------	-----------	---

### Horsen | Protestantse kerk, Kerkpad 11

woensdag 12 maart	19:30 uur	Oecumenische biddag voor gewas en arbeid. Jack Steeghs samen met werkgroep.
-------------------	-----------	---

## VASTENMAALTIJDEN

VASTENMAALTIJDEN BIJ PASTOR **Frits Hendriks** in de pastorie van **Overasselt**

De werkgroep die zich inzet voor de Vastenactie is weer volop bezig met de voorbereiding om in de vastentijd op vijf of zes vrijdagen een maaltijd te verzorgen waarbij telkens acht personen kunnen aanschuiven om samen met pastor Frits te kunnen genieten van een gezellige maaltijd.

De maaltijden worden verzorgd door verschillende vrijwilligers die zich willen inzetten om een eenvoudig hoofdgerecht met een nagerecht te serveren voor de gasten.



### H. ANTONIUS ABTKERK - WIJCHEN

#### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Hoe kan de geloofsgemeenschap Antonius Abt Wijchen met de parochiekerk uitgroeien tot een parochiebrede geloofsgemeenschap? Nu is de contactraad het aanspreekpunt vanuit de parochie en vanuit de werkgroepen. Moet dat zo blijven of veranderen? Dat was de aanleiding om onze werkgroepen en functionarissen een aantal vragen voor te leggen. Die inventarisatie is afgerond en het verslag is naar het pastoresteam gestuurd.

- Het parochiebestuur laat onderzoeken hoe de oude verwarmingsinstallatie in onze kerk vervangen zou kunnen worden. Op dit moment worden er drie proefsituaties in de dagkapel uitgetest. In de eerste plaats wordt getest of verwarmingskussens een oplossing zouden kunnen zijn. Vervolgens wordt de mogelijkheid van vloerverwarming bekeken en tenslotte zullen stralers op standaarden worden getest. Gehoopt wordt dat de nieuwe cv-ketel (die er echt moet komen) dan niet altijd de hele kerk hoeft te verwarmen.

- Afgelopen jaren heeft de contactraad het budget vrijwilligersbijdrage verdeeld over verschillende clusters, maar dit jaar kan dat nog niet omdat de vrijwilligersbijdrage nog niet aan de contactraad is toegekend.

- De koortribune tegen de rechterzijmuur is afgelopen weken flink vergroot en verbeterd. Alle koorleden kunnen nu veel ruimer staan, zitten en elkaar passeren. Hopelijk kunnen nu alle koren gebruik gaan maken van de koortribune, zodat er veel minder heen en weer gesjouwd hoeft te worden met de vleugel en de bankjes.

Aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur in de pastorie, Hoogstraat 5 in Overasselt.

Achter in de kerken van Overasselt, Nederasselt, Heumen en Balgoij zullen inschrijfbriefjes liggen waarmee men zich kan aanmelden. Men kan zich ook telefonisch aanmelden bij Monique Arts tel. 024-3580979.

Aan de gasten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Vastenactie. Deze heeft dit jaar als doel een alternatief bieden aan vrouwen om schoner te koken in de gemeenschappen rondom de stad Kasese in Oeganda.

Werkgroep Vastenactie



#### IN MEMORIAM: ANNA VERLOUW-ELTING

Op 21 januari is Anna overleden. Ze was in de periode van 1996 tot in 2016 een van de drijvende krachten van het Diaconaal Beeraad. Zo heeft ze meegewerkt aan de oprichting van de kringloopwinkel 'Vraag en Aanbod', was ze betrokken bij het initiatief om in Wijchen een Voedselbank te krijgen en hielp ze bij de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Ze was zelfs tot in 2021 het aanspreekpunt voor de ondersteuningsgroep alleenstaande vrouwen. Ook binnen gemeentelijke organisaties op sociaal-maatschappelijk terrein was ze actief: ze was lid van de werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning, lid van zowel de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand als het Platform Burgerparticipatie. Van jongs af aan had ze zorg voor de medemens en 'naoberschap' meegekregen. Het interview dat Henk van Zwam in 2011 met haar hield is op onze website terug te lezen in de Apostelbode jaargang 1 nummer 8 pagina 9. We wensen haar man en kinderen veel sterkte toe.

Theo van der Weegen





### VANUIT DE CONTACTRAAD

Met de plaatsing van een nieuw onderkomen voor het gereedschap van de actieve vrijwilligers die het kerkhof onderhouden, is ook het straatwerk er rondom gelegd. ASB heeft er meteen ook voor gezorgd dat de verzakkingen in het bestaande straatwerk werden verholpen. Daardoor heeft de begraafplaats weer de uitstraling van een oase van rust.

Naast ruimte voor het begraven van overledenen is er ook een ruimte met putten waarin urnen met as van een dierbare kunnen worden geplaatst en op een afgescheiden gedeelte is er het strooiveld met een gedenkwand waarop naamplaatjes bevestigd kunnen worden. Indien gewenst zal de contactraad u graag informeren.

Langzaam krijgt de contactraad wat uitbreiding. Peter van der Loop heeft zich bereid verklaard om toe te treden en in overleg zal tot een nadere taakverdeling worden overgegaan.



### BESCHERMHEILIGE ANTONIUS ABT VAN DE KERK VAN NEDERASSELT

Op 15 december 1890 ontving pastoor Van Hooff de oprichtingsakte van de nieuwe parochie te Nederassel met ingang van 25 december 1890.

Tegelijkertijd stuurde de bisschop een officieel schrijven aan pastoor Van Esch van Overassel, waarin hij aan de gelovigen van Overassel en Nederassel de voornaamste bepalingen van de scheiding en oprichting van de nieuwe parochie mededeelde.

De nieuwe parochie zou net als voor de scheiding de naam van de heilige Antonius Abt dragen.

Antonius werd omstreeks het jaar 250 in Midden-Egypte geboren uit rijke ouders. Na hun dood las Antonius een tekst in het Matteüs-evangelie waar Jezus zegt: "Wilt u volmaakt zijn, ga dan

naar huis, verkoop wat u bezit en geef het aan de armen. En daarmee zult u een schat bezitten. Kom vervolgens terug om mij te volgen". Deze woorden veranderden het leven van de 20-jarige Antonius. Hij gaf zijn bezittingen aan de armen en trok zich in volkomen eenzaamheid terug. Met zijn radicale leefwijze trok hij veel bezoekers. Steeds meer mannen raakten zo onder de indruk dat ze zijn voorbeeld wilden volgen.

Zij smeekten hem om geestelijke leiding en hij gaf uiteindelijk zijn eenzaamheid op en vormde samen met zijn volgelingen een religieuze gemeenschap.

Antonius wordt vaak afgebeeld met een varken aan zijn voeten en in zijn rechterhand het getijdenboek. Zijn feestdag is op 17 januari.







# JOUW LEGE HANDEN ZIJN MEER DAN GENOEG



## CARNAVALSVIERING

Op zaterdag 1 maart vindt de aftrap van het jaarlijkse carnavalsfeest plaats.

Traditiegetrouw beginnen de Wurmensoppers het feest van carnaval met een kerkdienst in de kerk van het dorp waar de prins of prinses woont. Met prinses Karin d'n Urste strijken we dit jaar neer in de H. Annakerk in Bergharen. Het thema van de viering is: Bereid de weg naar carnaval. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door muziekvereniging MuzAnna. We hopen ook vele Hernense carnavalsvierders in de H. Annakerk te mogen begroeten.

## MISINTENTIES:

9 maart: Teun en Marie Guelen, Thé Sommerdijk, Mina Janssen, Lies van Duifhuizen-van der Wielen, Thé Hendriks, Toon Hendriks, Wim de Klein

23 maart: Lies van Duifhuizen-van der Wielen, Mina Janssen-van der Wielen, Wim de Klein

Gelieve de misintenties voor de maand april vóór 4 maart in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42 of per mail: [misintentiesjudocus@gmail.com](mailto:misintentiesjudocus@gmail.com)

## JACK STEEGHS PLEITBEZORGER VAN HET BOERENPASTORAAT

Voor veel dorpingen is het geen geheim dat onze pastor Jack Steeghs een warm pleitbezorger is van het boerenpastoraat. Vrijdag 31 januari sprak hij daarover tijdens een symposium 'Zorg voor de boer' bij de Radboud Universiteit.

"Er zit nog steeds waarde in het verhaal rond de kerk", steekt Jack van wal. "Parochie De Twaalf Apostelen is mijn uitvalsbasis. Van daaruit leer ik steeds meer parochianen kennen met wie ik waardevolle gesprekken voer over leven, geloof en vertrouwen." Waarna hij direct opmerkt dat luisteren tijdens zo'n gesprek veel belangrijker is dan praten.

"In kleine dorpen hebben de levens van parochianen vaak nog een agrarische component. Een sector waar op dit moment veel ongewis is. Dat levert vragen en zorgen op. En dan is het ongelooflijk belangrijk om met deze mensen het gesprek aan te gaan, naar ze te luistern en ook stil durven te zijn. In samen zwijgen, kaarsen branden en te bidden, is de waarde van de kerk voelbaar."

Jack legt uit dat hij over veel uiteenlopende onderwerpen spreekt met de parochianen. Emoties voeren daarin wel de boventoon. "Mensen komen bij mij toch vaak met iets geestelijks. Bijvoorbeeld een niet werkende samenwerking binnen het boerenbedrijf, de onzekerheid van onze tijd, het effect van overheidsbeleid en verhalen in de media. Ik luister vooral en probeer verbinding te leggen met de kerk. Op welke manier ik dat doe hangt sterk af van degene met wie ik in gesprek ben", vertelt Jack. Jack ziet in zijn dagelijkse werkzaamheden de afstand tussen geloofsgemeenschappen en de agrarische sector groeien. "De betrokkenheid met de agrarische sector neemt af, dat is geen kwade wil hoor." Monseigneur De Korte daarentegen toont altijd interesse in de boerenstand en Jacks werk voor het boerenpastoraat. "Voor boeren voelt het sluiten van kerken toch als afstand nemen, terwijl ze vinden dat de kerk juist in deze tijd dichtbij hoort te zijn", besluit Jack zijn verhaal.





### VANUIT DE CONTACTRAAD

- Op 28 maart wordt er een film gedraaid. Elders in deze uitgave vindt u meer informatie.
- Pasen vieren we in twee vieringen. Op dinsdag 15 april is om 14.00 uur de viering in samenwerking met de werkgroep Ouderen van 't Achterom. Op eerste paasdag is de viering op de gebruikelijke tijd van 9.30 uur. Verder is er op Goede Vrijdag een viering om 15.00 uur.
- Op maandag 17 maart zal de Voedselbank een lezing verzorgen over haar activiteiten. Tijd en plaats vindt u elders in deze uitgave.
- Verder vooruit komt er een nieuwe voorstelling van het Armoedetheater in de sportzaal van 't Achterom op zaterdag 24 mei. Nadere informatie volgt later.
- Door de ontwikkelingen rondom onze kerk zijn de vergaderingen van de contactraad moeilijk te plannen. Hebt u vragen, dan kunt u uiteraard terecht bij leden van de contactraad.

Namens de contactraad, Tini Poos

### EMMANUEL EN DE TOEKOMST, DEEL 2



In de vorige editie hebben we u laten weten dat de Voedselbank belangstelling heeft voor ons kerkgebouw. In onze vergadering op 30 januari moest er nog een prangende vraag worden beantwoord en dat was: 'wat is ons idee, mocht de deal met de Voedselbank niet doorgaan?' We hebben unaniem uitgesproken dat doorgaan geen optie is. Vergrijzing, gezondheid en het ontbreken van uitzicht op nieuwe, jonge vrijwilligers liggen hieraan ten grondslag. Dat betekent dat we in het voorjaar onze deuren gaan sluiten. In eerste instantie zou de sluitingsviering op 25 mei zijn, maar dat is binnen de parochie een lastige datum. Nu is deze viering op Hemelvaartsdag 29 mei. Het heet dat onze kerk dan 'aan de eredienst wordt onttrokken'. Op 7 juni is er nog een groep die gebruikmaakt van onze kerk en dan is het over.

Dit alles klinkt dramatisch en eigenlijk is het dat ook. Enkele activiteiten worden voortgezet en dat betreft:

- Het bezorgen van de enveloppen bij nieuwe bewoners in de parochie.
- Het bezorgen van de Apostelbode.
- Het bezoeken van zieken, eenzamen en andere mensen die behoefte hebben aan belangstelling vanuit onze bezoekgroep.

Andere activiteiten kunnen we niet voortzetten in onze kerk en dat is toch best een stevig rijtje:

- De Kroatische viering op de tweede zondag van de maand om 17.00 uur (niet in juli en augustus).
- De bijeenkomst van een Zen-groep op de eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.15 uur.
- De repetities van het Hospicekoor op donderdagavond in de periode van begin januari tot midden maart.
- De repetities van het Parnassuskoor in de periode van eind oktober tot eind maart, omdat tijdens de repetities in de Abt de verwarming niet wordt gestookt.
- De activiteiten vanuit de taakgroep VOS met 6 à 7 filmvoorstellingen en diverse lezingen per jaar.
- De halfjaarlijkse Apostelvergadering.
- Een drietal vieringen per jaar die i.s.m. de werkgroep ouderen uit 't Achterom worden gehouden.
- De jaarlijkse ontmoetingsviering in april of mei vanuit zes kerken in onze parochie.
- En tot slot een aantal activiteiten dat geen periodiek karakter heeft.

Dat betekent dat we met pijn in het hart onze kerk in de maanden juni/juli/augustus uit gaan ruimen.

Namens de contactraad, Tini Poos



NB Op 17 maart komt Ernie Drissen om 20.00 uur in onze kerk vertellen over de Voedselbank (zie pagina's 3 en 8).



## AFSCHEID HENNIE EN JACQUES EN VRIJWILLIGERSFEEST

Op zondag 19 januari hebben we tijdens ons vrijwilligersfeest op een feestelijke manier afscheid genomen van onze eerstaanspreekbare pastor Hennie Witsiers en ook van pastor Jacques Leo die vele jaren voorganger was tijdens een eucharistieviering in onze kerk. Hennie en Jacques gingen samen voor in deze eucharistieviering en spraken hun dank en waardering uit voor de fijne manier van samenwerken met ons als geloofsgemeenschap en ons koor zorgde voor de muzikale opflustering. Na afloop van de viering werden we getraakteerd op

een brunch. De tafels waren gastvrij gedekt. Jan Derks opende met een dankwoord aan al onze vrijwilligers en een speciaal woord van dank met een presentje aan Hennie en Jacques. De paaskaarsen van de afgelopen twee jaar werden verloot onder de aanwezigen. We kunnen terugkijken op een mooie gezellige bijeenkomst. Vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie hulp de afgelopen jaren, dat vinden we fijn.

Contactraad geloofsgemeenschap H. Damianus,  
Jan, Annie, Willemien



## UIT HET ARCHIEF

### 125 JAAR ST.-VICTORKERK IN BATENBURG

Op 20 mei 2001 werd het 125-jarig bestaan gevierd van de Sint-Victorkerk, dus volgend jaar (2026) bestaat deze Batenburgse kerk alweer 150 jaar. We gaan in deze en in de volgende aflevering terug naar mei 2001 en waar we spraken met pastor Hennie Witsiers en Hans Vermeulen, lid van de feestcommissie, die vertelden hoe het was in die tijd, en over de veranderingen, een nieuw beleidsplan, de oude sfeer en natuurlijk de Mariakapel.



### HOE WAS HET IN 2001

In 2001 waren er 480 parochianen als zodanig ingeschreven, waarvan er 75 actief waren in het vrijwilligersnetwerk, de koorleden meegerekend. De vrijwilligers zijn ingedeeld bij diverse werkgroepen die niet alleen hun creativiteit inbrengen, maar waar nodig ook hand- en spandiensten vervullen. De kerk wordt nog voor alle diensten en gelegenheden gebruikt. Voor de vieringen op zaterdagavond wordt een ruimte in de pastorie gebruikt. Gezien het aantal bezoekers dat op zaterdagavond de viering bijwoont, voldoet deze ruimte beter. Er hangt een goede sfeer en de kerkgangers voelen zich hier bij de vieringen meer betrokken.

## VERANDERINGEN

'Steeds meer worden kerkgemeenschappen genoodzaakt tot samenwerking. Ook in Batenburg komen we daar niet onderuit', aldus Hennie Witsiers. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aanwijsbaar en een daarvan is het gebrek aan priesters. Hij geeft als voorbeeld de huidige pastoor Leo van der Klaauw die vijf jaar geleden, na zijn pensioen, twee parochies onder zijn hoede heeft genomen. Dat zijn er nu zes geworden. Hij begon met Afferden en Horssen en daarna zijn Druten, Puiflijk, Bergharen en Batenburg erbij gekomen. Pastoor Van der Klaauw neemt op 14 juni a.s. afscheid.

## NIEUW BELEIDSPLAN

Momenteel is er al volop overleg over door de bisschop aangekondigde samenwerking, naar aanleiding van een beleidsplan waarin is vastgesteld, dat uit 365 parochies 150 tot 160 parochie-eenheden moeten ontstaan. Voor Batenburg betekent dit dat er vier parochies moeten samenwerken met één priester. Wel ligt het in de bedoeling van de bisschop om de kerkgebouwen in stand te houden, zeker met het oog op gelegenhedenmomenten als huwelijken, uitvaarten, dopen en jubilea.

In de volgende Apostelbode gaan we verder met het gesprek met de feestcommissie en de veranderingen in de katholieke kerk.

Hans Vermeulen

foto: Heilige St.-Victor  
(bron: gedeeltelijk overgenomen uit Maas en Waal TOTAAL)



## DE KRUISWEGSTATIES IN DE KERK VAN OVERASSELT

De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pontius Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat bekend als de kruisweg. Net ter dood veroordeeld moest Hij zelf het kruis dragen waaraan Hij op de heuvel Golgotha zou sterven.

In veel katholieke kerken herdenken gelovigen op Goede Vrijdag om drie uur 's middags de lijdensweg van Jezus door langs veertien taferele te lopen die elk een moment uit de kruisweg tonen: de zogenoemde kruiswegstaties. Het woord statie komt van het Latijnse woord 'statio' (halteplaats), en duidt op een plek waar stil werd gestaan. Deze staties zijn sinds de zestiende eeuw ook te zien langs de Via Dolorosa in Jeruzalem, een bekende route voor pelgrims.

In de kerk van Overasselt zijn natuurlijk ook veertien staties te vinden, waarvan de zevende en achtste zijn geflankeerd door beeltenissen van de evangelisten. Het zijn olieverfschilderingen op doek, geschilderd door Franz Knirsch. (Bron: A.G. Schulte, Het Rijk van Nijmegen) Knirsch (1863-1939) adverteerde in zijn tijd met de volgende tekst: "Het goedkoopste adres voor geschilderde portretten en kruiswegen is bij Franz

Knirsch te Boxtel. Voor eerste klas werk en sprekende gelijkenis wordt ingestaan".

De notulen van het Overasselts kerkbestuur vermelden in 1914: "In de vergadering van 6 augustus werd besloten uit de gelden bijeengebracht bij gelegenheid van het vijftienvijftigjarig pastoraat van de wel-edele L. van Esch met aanvulling van circa f 800 uit de kerkekas een nieuwe kruisweg te doen schilderen door den heer Fr. Knirschen, en door den heer Jan Kusters te Stratum te doen leveren de lijsten en muurtegels."

Pastoor Lambertus van Esch vierde zijn 25-jarig pastoraat in juli 1914.

Op statie nummer 6 is Veronica afgebeeld. Volgens de christelijke traditie bood zij Jezus tijdens zijn zware tocht naar Golgotha een doek aan om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen. Op wonderbaarlijke wijze zou zijn gelaat op de doek zijn verschenen. Hoewel zij niet met naam in de Bijbel voorkomt, wordt Veronica door latere overleveringen geïdentificeerd als een vrouw die Jezus' genade en genezing ontving. Vanaf de middeleeuwen werd het verhaal van Veronica verbonden met de kruisweg, waarbij de doek een symbool werd van haar moed en medeleven.

Contactraad



## VASTENACTIE OVERASSELT

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waarin mensen zelf beschikken over de mogelijkheden om dat te realiseren. Hiertoe houdt Vastenactie elk jaar in de vastentijd een landelijke collecte. Voor meer informatie over het project waarvoor parochie De Twaalf Apostelen dit jaar heeft gekozen verwijzen we u naar de informatie elders in dit blad. In Overasselt wordt het bekende vastenzakje met de Apostelbode meegegeven. Tot en met vorig jaar



kwam in veel wijken een collectant bij u langs om het door u gevulde vastenzakje weer op te halen. Het wordt steeds moeilijker om voldoende collectanten te vinden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw gave te deponeren in de bus die hiervoor in de Goede Week achter in de kerk wordt gezet (de Goede Week begint op Palmzondag, 13 april). U kunt uw bijdrage natuurlijk ook rechtstreeks storten op de bankrekening van de Vastenactie: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50.

Alvast heel hartelijk dank!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

## WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

### Theo Gommers

\* 20 augustus 1956 † 8 januari 2025

Theo is geboren achteraan in de Heuvelstraat en kort daarna verhuisd naar de Lindenstraat, waar hij z'n hele jeugd gewoond heeft. Hij werd grootgebracht in een gezin van negen kinderen. Hij was misdienaar in de Antonius Abt en bracht voor en na de mis eerst nog vijf verschillende ochtendkranten rond met z'n tweelingbroer Wessel en de rest van de familie en vrienden. Na de Franciscusschool en Its heeft hij de mts gedaan en is bij Giesbers gaan werken. Nadat hij zijn levenswerk - het overdekte winkelhart - als projectleider had afgerond, is hij bij zijn broer Jo in Niftrik gaan werken. In 1978 is hij getrouwd met zijn Silvia en zij hebben samen 'n hele mooie tijd gehad. In juni werd hij ernstig ziek. We hebben z'n leven gevierd met zijn eigen woorden "Wie goed doet, goed ontmoet".

### Willemien van Soest – den Brok

\* 30 mei 1946 † 9 januari 2025

Willemien was, samen met haar in 2018 overleden echtgenoot Martien, een bekend gezicht in de gemeenschap van Wijchen. Samen hadden ze een juwelierswinkel in het centrum, waar ook klokken en horloges werden gerepareerd. Voor Willemien was het niet eenvoudig om na het overlijden van Martien de draad van haar leven weer op te pakken. Willemien bleef nog jaren actief in de Antonius Abtkerk, waar ze samen met andere dames de bloemversieringen verzorgde. Na enige tijd had Willemien meer zorg nodig en verhuisde ze naar Meerstaete. Daar werd haar wereld steeds kleiner en overleed ze omringd met de mensen die voor haar belangrijk waren. We hebben haar uitgeleide gedaan op 17 januari en haar te ruste gelegd op de begraafplaats bij haar Martien.

### Gerrie Kuijpers

\* 3 mei 1953 † 11 januari 2025

Gerrie is geboren te Wijchen. Zij was de partner van

Ger Nieuwenhuizen en de moeder van Gertjan Soetkouw. Zij was ook de stiefmoeder van de drie zonen van haar partner en oma van zijn kleinkinderen. Gerrie was graag thuis, maar heeft ook elders gewerkt. Haar leven is niet gemakkelijk geweest. Zij heeft vele herseninfarcten gehad en ten gevolge daarvan moest zij opgenomen worden in een verpleeghuis. Steeds meer vielen haar ledematen en organen uit. Dit werd haar fataal. In het verpleeghuis is zij liefdevol verpleegd en ondersteund door haar partner en zoon. Tijdens de eenvoudige viering in de H. Jozefkerk op Alverna hebben wij afscheid van haar genomen. Haar lichaam hebben wij te ruste gelegd op de nabijgelegen begraafplaats

### Mina Janssen-van der Wielen

\* 16 april 1935 † 16 januari 2025)

Haar leven lang hield Mina zich bezig met het vele praktische werk dat in het voor- en achterhuis op de boerderij te doen was. Ze was bijzonder zorgzaam en gastvrij en maakte graag uitstapjes met haar man en twee zonen en ging ook graag naar Kevelaer. Belangrijk was dat ze in haar eigen bed kon slapen. Ze was een trouwe kerkganger en toen dat niet meer kon kwam de communie aan huis, in de aanleunwoning bij zoon en schoondochter op het erf. De kracht van het communieritueel was voor haar iedere keer weer een feest van herkenning. Aan het einde van haar leven brachten de beide zonen en hun naasten de warmte die zij zolang had voorgeleefd. Woensdagmiddag 22 januari hebben we in dankbaarheid voor het vele goeds afscheid van haar genomen in de H. Judocuskerk en is ze op het naastgelegen kerkhof opnieuw verenigd met haar eerder ontvallen echtgenoot Hent.

### Toon Stuart

\* 15 maart 1938 † 24 januari 2025

Toon werd geboren als vierde kind in een gezin van vijf kinderen aan de Nieuweweg te Wijchen. Op de

Maldense kermis ontmoette hij de liefde van zijn leven in de persoon van Pieta de Groot. Zij hebben elkaar het jawoord gegeven. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen en elf kleinkinderen. Vele jaren heeft Toon in de bouw gewerkt. Hij was trots op het werk van ambachtsman en zijn handen. Ten gevolge van een ongeluk veranderde plotsklaps zijn leven: hij kon niet meer in zijn geliefde bouw werken en zocht en vond na een moeilijke tijd voor zijn gezin een nieuwe weg: hij werd conciërge op een school, vervolgens in het Bijbels Openluchtmuseum, waar hij alles kon maken. Tot slot weer conciërge, waarna hij zijn werkzame leven afsloot. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. De sterke handen werden kwetsbare handen. Maar ze zijn zorgzaam en liefdevol gebleven tot het laatst. Op 31 januari 2025 heeft de afscheidsdienst in de kerk van de H. Jozef op Alverna plaatsgevonden, waarna de crematie volgde.

### Lies van Duifhuizen-van der Wielen

\* 12 februari 1934 † 25 januari 2025

Al jong zorgde Lies voor haar moeder. Zo leerde zij in de praktijk wat het is om dagelijks klaar te staan voor dierbaren. Door haar huwelijk met Bert kwam ze in Hernen te wonen. Het echtpaar kreeg vijf kinderen en de zorg ging door. Op een zachte manier en zeker niet zonder humor. Als we de kinderen goed beluisteren, dan horen we dat Lies haar zorgzame karakter het liefst leefde met het hele gezin bij elkaar, inclusief echtgenoten, echtgenotes, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Beroemd werd de jaarlijkse gezins-BBQ. Buitenshuis zette zij zich met eenzelfde karakter in voor het dorp: vooral in de kerk en het dorps huis. Na het overlijden van Bert namen de kinderen en hun naasten geleidelijk alle zorg over. Zo leeft Lies voort in de harten en handen van haar dierbaren. Zaterdag 1 februari namen we in dankbaarheid afscheid van haar in de H. Judocuskerk, waarna Lies opnieuw werd herenigd met Bert.

### Corry Aarts – Guelen

\* 25 mei 1935 † 28 januari 2025

Corry werd in Wijchen-Noord geboren en woonde een groot deel van haar leven aan de Passedwarsstraat samen met haar echtgenoot Frans. Corry was

graag in haar eigen omgeving thuis, maar werkte een periode van haar leven in een stoffenwinkel. Daardoor was ze een gekende persoon in Wijchen. Na het overlijden van Frans zocht ze opnieuw haar weg in het leven en genoot van de kleine dingen. Ze was geregeld bij de vieringen in Meander en was een trouwe gast bij de koffie na afloop. Uiteindelijk had Corry meer zorg nodig en verhuisde ze naar La Verna. In de wetenschap dat ze overgrootmoeder geworden was overleed ze op 28 januari. We hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk van Wijchen op 4 februari en haar begraven bij Frans op het kerkhof aldaar.

### Nelly van Elferen-Beelen

\* 8 maart 1936 † 26 januari 2025

Haar hele leven woonde Nelly op het mooiste plekje van Heumen, en wellicht wel van heel Gelderland. In een oude boerderij aan de Vosseneindseweg leefde ze met haar man Louis in alle eenvoud een hartelijk leven. Pas recent zijn ze verhuisd naar De Hagert in Wijchen/Leur, waar het ook heel goed is, maar toch geen Heumen. Nel heeft indruk gemaakt op velen, waardoor de oude Sint-Joriskerk uitpilde bij haar uitvaart. Haar gastvrijheid was groot en werd in veel verhalen gedeeld, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het laatst aan toe. Nu mag ze rusten in vertrouwde Heumense grond, bij haar ouders op de begraafplaats.

### OPLOSSING

D	E	X	F	A	C	T	O	R	V	O	O	R		
H	E	T	C	A	R	N	A	V	A	L	V	I	N	
D	J	E	Q	U	A	S	T	A	P	P	E	N		
I	N	W	I	J	C	H	E	N	B	I	J	H	E	
T	R	I	J	K	E	R	O	O	M	S	C	H	E	
L	E	V	E	N	Z	O	G	E	Z	E	G	D	©	L.B.

1R	2B	3M	4Z	5A	6U	7K	8N	9E
10F	11Q	12J	13V	14X	15P	16L	17W	18C
19IJ	20H	21S	22D	23O	24I	25T	26G	©

### Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren  
Piet van Erp  
Frits Hendriks  
Piet van Kerkhof  
Donny Merx  
Theo van der Weegen



Redactieadres:  
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

### Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op [www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/](http://www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/media/apostelbode/) kunt u de meest recente versie lezen of downloaden.

Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, vraag dat dan aan via [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl).

Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen dan kunt u een e-mail of brief sturen naar [administratie@detwaalfapostelen.nl](mailto:administratie@detwaalfapostelen.nl). Let op, als u buiten de parochie woont dan moet u in dat geval de portokosten vergoeden.



## LEVEN IN PERSPECTIEF

*"Laten we proosten op het leven, laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste, want de liefste dat ben jij"* (Guus Meeuwis)

Dit lied zal vast en zeker met carnaval weer meerdere malen zijn gedraaid. We hebben geproost op het leven. Het leven omarmd en samen gelachen, gefeest en zijn broederlijk en zusterlijk met elkaar geweest. Met carnaval kan dat, met carnaval delen we!

Het delen van het leven is niet altijd zo makkelijk als met carnaval. We zijn niet altijd zo gemoedelijk met elkaar. Begrijpen elkaar niet altijd. Iedereen is anders en dat is mooi maar kan ook lastig zijn. Na de carnaval begint de vastentijd. Hierin probeer ik tijd vrij te maken om naar binnen te keren. Te zien wat mij weerhoudt om stil te staan bij mijzelf en bij anderen. Maar vooral om weer ruimte te maken in mijn drukke bestaan om die liefde binnen te laten. De liefde die mij steeds meer vormen van licht laat zien. Onlangs bekeek ik een documentaire over de verschillende vormen van licht die op aarde aanwezig zijn. Licht dat wij met ons menselijk oog niet kunnen waarnemen. Dit gaf een volledig nieuw perspectief aan mijn mens- en wereldbeeld.

De tijger is oranje met zwarte strepen en valt in onze ogen enorm op in het groene gras. De prooi van de tijger, het hert, blijkt rood-groen kleurenblind te zijn. Dit houdt in dat het oranje van de tijger voor een hert dus groen is.

Vlinders hebben vleugels met verschillende kleurschubben, sommige met pigment, andere reflecteren licht om een kleurspel te maken. De kleuren veranderen afhankelijk van de hoek van waaruit ze gezien worden. Vlinders zelf zien ultraviolet licht, een licht dat wij niet kunnen zien.



Deze voorbeelden lieten mij zien dat wij met onze menselijke ogen niet in staat zijn alle soorten licht te zien dat op de wereld aanwezig is. Dus wanneer ik mij de volgende keer afvraag waarom een ander mij irriteert of niet wil zien wat ik zie, probeer ik van perspectief te veranderen en te beseffen dat ze het wellicht echt niet zien, of anders kijken. Er zal altijd een mysterie voor ons overblijven.

Wij hebben geen volledig beeld van elkaar, van de wereld en van God. Dit hoeft ook niet. Dit maakt ook dat wij dankbaar mogen aanvaarden dat wij enkel een onderdeel zijn van het grotere geheel. Wat ons bindt is dat wij allen broeders en zusters zijn, ieder met zijn eigen zienswijze. Geliefd door God de Vader, onvoorwaardelijk als zijn kinderen. Wij zijn het waard om vergeven te worden. Laten wij elkaar dan ook verlossen van de macht van het oordeel.

Wie in de liefde blijft geloven maakt de liefde groter. Ieder mens is in zijn diepte op zoek naar erkenning. Weten dat je geliefd bent maakt de weg vrij om in liefde te leven. Wij zijn soms blind voor het licht en de liefde van de ander. Soms verstopt de ander deze achter een masker uit zelfbescherming. Wat de reden ook zijn mag, alleen God kent ieders hart. Iedereen verdient het om de reis naar binnen te maken en de weg van liefde te vinden.

En de tijger? Deze is zelf ook kleurenblind en weet van zichzelf niet dat hij oranje is. Dit maakte voor mij de cirkel rond. Wij zien ook niet altijd alles van onszelf. We hebben elkaar nodig om tot inzichten te komen. Accepteren dat we niet alles kunnen weten is een deugd. In deze wereld vangt iedereen het licht op een andere manier. Maar ieder is het waard om in het licht te gaan staan.

Marieke Kapma-Drent

### Pastoraal team

Martin Claes	pastoor	024-6412627	
Frits Hendriks	priester	024-6412627	frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
Jack Steeghs	pastoraalwerker	06-26989411	jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
Lara van der Zee	pastoraalwerker	06-13659042	lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

H. Antonius Abt | Oosterweg 4  
6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

H. Judocus | Dorpsstraat 35  
6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

Emmanuel | Homberg 25-37  
6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

H. Paschalis Baylon | Woziksestraat 324  
6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

H. Jozef | Heumenseweg 32  
6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

H. Anna | Dorpsstraat 48  
6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

St.- Joris | Dorpstraat 19  
6582 AL Heumen | Tel: 024-6412627

H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  
6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6412627

H. Antonius Abt | Hoogstraat 5  
6611 BT Overasselt | Tel: 024-6412627

Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  
6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

H. Damianus | Kerkstraat 11  
6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

# VASTEN

Een grote fan van vasten kun je mij niet noemen. Daarvoor vind ik het te pijnlijk. Een dagje mijn leven veranderen kan ik nog wel, een week wellicht, een paar weken misschien, maar de hele veertigdagentijd? Dat is toch te veel van het goede? Het lukt me gewoonweg nooit en dat vind ik frustrerend. Enkele inzichten hebben me in mijn leven iets meer smaak voor vasten gebracht.

Vasten is een liefdesdaad. Je vast om jouw relatie met God te verstevigen. Het is dus geen gepest, geen moeilijk doen om het moeilijk doen, maar het heeft een prettig doel: de liefde. Vaak levert het je meer tijd op of spaart het geld uit, waarmee je je medemens kunt helpen. Het is daarom ook een daad van naastenliefde. Daarbij is het ook nog vaak gezond voor je zelf, dus zou je het zelfs een daad van eigenliefde kunnen noemen. Goed om te weten dat als het vasten niet goed voor je is en je gezondheid in gevaar brengt, je op de verkeerde weg zit. Christelijk vasten is geen kadaverdiscipline. Nee, het is een daad van liefde.

Vasten is de mogelijkheid om te experimenteren. Dat je het niet allemaal volhoudt wat je zelf bedacht had voor de vastentijd is helemaal geen probleem. Het zijn niet jouw ideeën die leidend moeten zijn, maar die van God. En sommige dingen zijn rijp, daar ben je klaar voor en anderen zijn (nog) niet voor jou bedoeld. Je hebt veertig dagen de tijd om te oefenen op een nieuwe levensstijl, om nieuwe dingen uit te proberen. Als je terugvalt in oud gedrag, dan heb je genoeg tijd om het nog eens te proberen, of op een net iets andere manier. De vastentijd is een vrijplaats.

De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om je relatie met God te versterken en te oefenen met een levensstijl die meer op Jezus Christus lijkt. In principe is echter elke dag geschikt om je leven te verbeteren. Toch is zo'n vaste periode fijn, want het is goed te weten dat je niet alleen bezig bent en dat er ook een tijdslimiet aanzit. Je hoeft niet eindelijk in je eentje te ploeteren. Mocht je er toch nog mee zitten dat iets je niet lukt, denk er dan eens

over om met een pastor te spreken. Misschien kan een biecht of een ander gesprek je helpen om Gods liefde weer ten volle te ervaren.

Laten we het maar weer eens proberen.

pastor Frits Hendriks



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het eerstvolgende nummer komt eind maart 2025 uit. **Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) inleveren vóór 13 maart 2025** [apostelbode@detwaalfapostelen.nl](mailto:apostelbode@detwaalfapostelen.nl) of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringschema (incl. de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.